



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ- ΕΝΟΡΙΑ ΠΡΟΦΗΤΟΥ  
ΗΛΙΟΥ ΝΟΡΓΟΥΝΤ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ  
GREEK ORTHODOX COMMUNITY & PARISH OF PROPHET  
ELIAS NORWOOD & EASTERN SUBURBS INC

**Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ**  
**ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ**  
**ΦΥΛΛΑΔΙΟ**  
**THE WORD OF GOD**  
**WEEKLY MAGAZINE**

**DATE: 11-07-21 YEAR: 38 NUMBER: 1870**

**WEB PAGE: [PROPHETELIAS.ORG.AU](http://PROPHETELIAS.ORG.AU)**

**FACEBOOK: [FACEBOOK.COM/PROPHETELIASNORWOOD](https://www.facebook.com/PROPHETELIASNORWOOD)**

**EMAIL: [PROPHETELIAS@ESC.NET.AU](mailto:PROPHETELIAS@ESC.NET.AU)**

## ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (6, 22-33) 11 Ιουλίου 2021

Στό σημερινό εὐαγγελικό ανάγνωσμα παρατηροῦμε τόν τρόπο πού ὁ Κύριος χρησιμοποιεῖ γιά νά ἀνυψώσει τήν ἀνθρώπινη καρδιά ἀπό τίς πολλές μέριμνες καί τό ἄγχος τῶν κοσμικῶν πραγμάτων. Παράλληλα, ἀνάβει στίς ψυχές τους τόν φλογερό ἔρωτα τῆς Θείας ἀγάπης. Τό σημερινό μάθημα τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου, ἔχει μεγάλο βάθος καί περιέχει πολλά ψυχωφελῆ μηνύματα. Ἐάν κάποιος τά διαβάσει ἐλαφρά καί ἀπερίσκεπτα, δέν θά καταλάβει τόν θησαυρό πού κρύβει. Ἀπλῶς θά τά θεωρήσει δύσκολα καί ἀκατόρθωτα καί δέν πρόκειται νά πάρει καμμία ὀφέλεια. Γι' αὐτόν ὅμως, πού μέ πραγματικό ἐνδιαφέρον διαβάσει καί μελετᾷ τό πλούσιο σέ σωτήρια μηνύματα περιεχόμενο τοῦ Εὐαγγελίου, θά κατανοήσει ὅτι σκοπό ἔχει νά τόν ἀποσπάσει ἀπό τά φθαρτά καί πρόσκαιρα καί νά τόν ἀνεβάσει στά ἄφθαρτα καί αἰώνια. Αὐτός θά καταλάβει ὅτι φιλόθεος καί φιλάργυρος, εἶναι, ὄχι ἀπλῶς δύο διαφορετικά, ἀλλά δύο ἐντελῶς ἀντίθετα πράγματα. Εἶναι ἀδιανόητο κάποιος ὁ ὁποῖος ἀγαπᾷ καί πραγματικά ἐνδιαφέρεται γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς του, νά εἶναι προσκολλημένος καί στά ἐπίγεια ἀγαθά. Δέν εἶναι δυνατόν ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ, νά εἶναι τήν ἴδια στιγμή καί δοῦλος τῆς φιλαργυρίας. Διότι ὁ Θεός προστάσει, νά φροντίζεις γιά τήν κατόρθωση τῆς ἀρετῆς καί σύ φροντίζεις νά βρεῖς τόν εὐκωλότερο τρόπο γιά νά ἀποκτήσεις ὑλικά ἀγαθά. Ἐάν δουλεύεις γιά τόν Θεό, Ἐκεῖνος σοῦ ὑπόσχεται, ὄχι μόνο τά οὐράνια ἀγαθά, ἀλλά καί τά ἐπίγεια. Ἐνῶ ἐσύ γίνεσαι δοῦλος τῆς φιλαργυρίας καί ἐλπίζεις ἀπ' αὐτῆς κάθε ἀγαθό καί κάθε εὐτυχία. Ἐνας σημαντικός λόγος διά τόν ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος ἐλκύεται ἀπό τά ἐπίγεια ἀγαθά, εἶναι ὅτι αὐτά τά βλέπει, τά ψηλαφεῖ τά αἰσθάνεται. Ἐνῶ τά οὐράνια, τά πνευματικά, τά αἰώνια δέν τά βλέπει. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, τόν ὁποῖο ἀξίωσε ὁ Θεός νά φθάσει μέχρι τρίτου οὐρανοῦ, μᾶς λέγει ὅτι ἤκουσε **«Ἄρρητα ῥήματα»** καί εἶδε τόσο θαυμάσια πράγματα, ὅπου ὀφθαλμός ἀνθρώπου ἀδυνατεῖ νά ἀντικρύσει. Ὁ ἴδιος Ἀπόστολος λέγει: **«ρίζα πάντων κακῶν εἶναι ἡ φιλαργυρία»** Πόσο ἀληθινά εἶναι αὐτά τά λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἀδελφοί μου! Πράγματι, ρίζα πάντων τῶν κακῶν εἶναι ἡ φιλαργυρία τήν ὁποία ἄλλοῦ τήν ὀνομάζει εἰδωλολατρεία. Ὁ ἄνθρωπος, γιά νά κερδίσει χρήματα, δολιεύεται, ψεύδεται, ἀπατᾷ, συκοφαντεῖ, ἀρπάζει, ἀδικεῖ, ἐπιβουλεύει, ἐπιορκεῖ καί προδίδει εἰς θάνατον, ἀκόμη καί τόν ἀδελφό του. Ἡ ρίζα κάθε κακοῦ εἶναι ἡ φιλαργυρία καί τά κλαδιά της εἶναι ὅλες οἱ ἁμαρτίες καί ὅλα τά ἁμαρτωλά πάθη πού βασανίζουν τίς ἀνθρώπινες κοινωνίες καί ταλανίζουν ὀλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα. Ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη καί ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ ρίζα κάθε καλοῦ. Διά τοῦτο καί ὁ Θεός ἔσπειρε στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων πλούσια τήν ἀγάπη Του. Ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ ρίζα κάθε καλοῦ καί τά κλαδιά της καί τά ἄνθη της

καί οἱ καρποὶ τῆς εἶναι οἱ ἀρετές. Ἐάν ξερριζώσεις ἀπό τήν γῆ τό ἡμερο δένδρο, ἡ γῆ τίποτε ἄλλο δέν θά φυτρώσει, παρά ἀγκάθια καί τριβόλους. Ἐάν ἀδελφέ, ξερριζώσεις ἀπό τήν καρδιά σου τήν ρίζα τῆς θεϊκῆς ἀγάπης, τίποτε ἄλλο δέν θά φυτρώσει, παρά ἀνομίες καί ἀμαρτίες. Καί ποιός θά προβεῖ σέ μιὰ τέτοια ἐνέργεια αὐτοκαταστροφῆς; Ποιά δύναμη θέ τολμήσει νά ἐκριζώσει τό θεοφύτευτο δένδρο τῆς ἀγάπης ἀπό τήν καρδιά του; Ὁ φιλάργυρος, ἡ δύναμη τῆς φιλαργυρίας μπορεῖ. Αὐτός ὁ ὁποῖος βλέπει τίς ἀνάγκες τῶν πεινασμένων ἀδελφῶν καί συνανθρώπων του καί κλείνει τά σπλάχνα του καί ἀποστρέφει τό πρόσωπό του ἀπό τήν ἀνέχεια τοῦ ἄλλου. Καί ἐπειδή λείπει ἀπό τήν καρδιά του ἡ ρίζα πάντων τῶν καλῶν ἔργων, διά τοῦτο καί πάντα τά ἔργα του εἶναι πονηρά καί διεστραμμένα. Φαινομενικά, δύνανται μερικοί ἐξ αὐτῶν, νά προβαίνουν καί σέ πράξεις ἀγαθοεργίας, κατά βάθος ὅμως ἡ ἀγάπη τους εἶναι δοσμένη στόν χρυσό καί τά προσωρινά ἀγαθά. Δίδουν γιά νά μή τούς κατακρίνουν ὅπως καί οἱ Φαρισαῖοι, ἀλλά τό δίλεπτον τῆς χήρας ἦταν ἀπείρως πλέον εὐπρόσδεκτο στόν Θρόνο τοῦ Θεοῦ. Μέσα σέ αὐτούς τούς ἀνθρώπους μποροῦμε νά δοῦμε καί τούς ἑαυτούς μας. Γιά μᾶς λοιπόν ἀπηύθυνε τά σημερινά λόγια ὁ Κύριος, γιά νά μᾶς ὑπενθυμίσει ὅτι καί τώρα ἀκόμη ἔχουμε καιρό νά μετανοήσουμε, νά ἀλλάξουμε, νά ξερριζώσουμε ἀπό τίς καρδιές μας τήν ρίζα τῆς φιλαργυρίας. Τότε θά ἐλευθερώσουμε τήν παραχωμένη θεοφύτευτη ρίζα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ νά γίνει δένδρο μέ ἄνθη καί καρπούς τῶν ἀρετῶν. Ἡ μετάνοια, καί ἡ διόρθωση, εἶναι ἡ μοναδική ἐλπίδα τῶν ἀμαρτωλῶν πού ποθοῦν τήν σωτηρία τους. Ἐδῶ ὀφείλουμε νά ἀναφέρουμε ὅτι ἡ μετάνοια πρέπει νά εἶναι ὅπως τοῦ Πέτρου καί ὄχι ὅπως τοῦ Ἰούδα. Διότι καί οἱ δύο μετενόησαν, ἀλλά ὁ Πέτρος ἐσώθηκε καί ἔγινε ἐργαλεῖο νά σωθοῦν πολλοί, ἐνῶ ὁ Ἰούδας «...ἀπήγξατο» αὐτοκτόνησε. Μερικοί λένε, ὅτι ἔχουν καιρό καί ὅταν θά ἔλθει ἡ ὥρα τοῦ θανάτου τους θά μετανοιώσουν, θά κοινωνήσουν καί θά σωθοῦν. Τέτοιο ρητό καί σέ τοιαύτη λογική, δέν ὑπάρχει στίς Θεῖες Γραφές. Πῶς τό λένε λοιπόν; Ἀπλούστατα, τό πονηρό πνεῦμα τῆς φιλαργυρίας πού τούς κορόϊδεψε σέ ὅλη τους τήν ζωή, δέν τούς ἀφήνει νά χαροῦν οὔτε μιὰ στιγμή στήν ζωή τους τήν μεγάλη χαρά καί ἀνακούφιση πού ἔγιναν αἰτία νά βοηθήσουν τούς ἔχοντας ἀνάγκη ἀδελφούς μας. Μία ἀκόμη προσεκτική ἀνάγνωση καί σπουδή τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος νομίζουμε ὅτι θά ὀφελήσει ὅλους μας.

### **THIRD SUNDAY OF MATTHEW (6:22-33) 11<sup>th</sup> July 2021**

In today's gospel reading, we observe the way the Lord lifts the human heart from the many cares and stresses of worldly things. At the same time, he ignites in their souls the fiery love of Divine love. The current lesson of the Holy Gospel has great depth and contains many messages beneficial for the soul. If you read them lightly and

thoughtlessly, you will not understand the treasure they contain. You may simply consider them difficult and not get any benefit. However, if you read with real interest and study the rich content of the Gospel, you will understand that His purpose is to detach you from the perishable and temporary and to raise you to the incorruptible and eternal. You will understand that loving God and loving money are not just two different things, but two completely opposite things. It is inconceivable for someone who loves and is really interested in the salvation of his soul to be attached to earthly goods. It is not possible for a servant of God to be a servant of avarice at the same time. God charges you to take care of the achievement of virtue, how can you take care to find the easiest way to acquire material goods? If you work for God, He promises you not only heavenly goods, but also the earthly ones. How can you become a slave of money instead and hope for happiness? One of the main reasons that man is drawn to the temporary earthly goods is that he can see them, touch them and feel them close. He does not see the heavenly, the spiritual, the eternal. Apostle Paul, whom God allowed to reach the third heaven, tells us that he heard "inexpressible words" and saw so many wonderful things that the human eye could not see. The Apostle himself says: ***"The root of all evil is greed."*** How true are the Apostle Paul's words, my brethren! Indeed, the root of all evil is greed, elsewhere he call it idolatry. In order to earn money, a man deceives, lies, cheats, slanders, snatches, wrongs, conspires, exploits and betrays to death even his own brother. The root of all evil is avarice and its branches are all sins and all sinful passions that torment human societies and the whole of humanity. God is love and love is the root of every good. For this reason, God sowed His love richly in the hearts of men. Love is the root of every good and its branches and its flowers and its fruits are the virtues. If you uproot a tree from the earth, nothing else will grow there except thorns and thistles. If you uproot from your heart the root of divine love, nothing else will sprout but iniquities and sins. Who would take such an action of self-destruction? What power would dare to uproot the divinely-planted tree of love from its heart? Avarice, the power of avarice. He who sees the needs of his hungry fellow human beings and closes his heart and turns his face away from the other's misery. Because he lacks in his heart the root of all good works, his works are wicked and perverted. Some of them may do acts of charity also, but inside, their love is given to gold and temporary goods. They give in order not to be criticized by the Pharisees of today, but it is the widow's two mites that are infinitely welcome on the Throne of God. We can see ourselves also within these people. The Lord addressed us today with these words to remind us that even

now we still have time to repent, change, and uproot the root of avarice from our hearts. Then we will liberate the granted God-planted root of God's love to become a tree with flowers and fruits of virtues. Repentance and correction are the only hope of sinners who long for their salvation. We must mention that repentance must be like that of Peter and not like Judas. For both of them repented, but Peter was saved and became an instrument to save many, while Judas committed suicide by hanging himself. Some say that they have a long time and that when the time of their death comes near, then they will repent, commune and be saved. Such a saying and such logic does not exist in the Divine Scriptures. So why do they say it? Simply, the evil spirit of avarice that has been fooling them all their lives does not allow them to savour for a moment the great joy and relief that come by helping the needy. Another careful study of today's evangelical reading will no doubt benefit all of us.

### **Θρησκευτικές ἐκδηλώσεις τῆς ἑβδομάδος – Church Services**

**Αὔριο Δευτέρα 12** Ἰουλίου, ἀνήμερα τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Παΐσιου τοῦ Ἀγιορείτου, θά τελέσωμε εἰς τόν Ἱερό Ναό μας, Ὁρθρο καί Θεία Λειτουργία μετὰ ἀρτοκλασίας ἀπό τίς 8.00 ἕως τίς 9.45 τό πρωῖ. Παράλληλα θά τεθεῖ εἰς προσκύνησιν πάντων, ἡ Ἱερά εἰκόνα τοῦ Ὁσίου Παΐσιου, ἡ ὁποία ἔχει ἀγιογραφηθεῖ στήν Ἱεράν Μονήν τῆς Παντανάσσης Mangrove in N.S.W.

**Tomorrow, Monday July 12,** Day of our Holy Father Paisios of Mount Athos, Matins and Divine Liturgy, 8am to 9.45am. The icon of Saint Paisios, which has been painted in the Holy Monastery of Pantanassa Mangrove in N.S.W., will be available for veneration by the faithful.

**Τήν Τετάρτη 14** Ἰουλίου, ἀνήμερα τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἀγιορείτου, θά τελέσωμε εἰς τόν Ἱερό Ναό μας Ὁρθρο καί Θεία Λειτουργία ἀπό τίς 8.00 ἕως τίς 9.30 περίπου τό πρωῖ.

**On Wednesday July 14,** Day of Saint Nicodemus of Mount Athos, Matins and Divine Liturgy, 8am to 9.30am approx..

**Κάθε Τετάρτη βράδυ 7-8** λαμβάνουν χώρα στίς αἴθουσες τοῦ ἐνοριακοῦ μας Κέντρου, θέματα μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, γιά πιστούς ὄλων τῶν ἡλικιῶν στήν ἀγγλική γλῶσσα. Εἶναι μιὰ εὐλογημένη εὐκαιρία γιά τήν πνευματική πρόοδο τῶν Ὁρθοδόξων ἀδελφῶν μας.

**Every Wednesday night 7pm-8pm,** in the Parish Centre rooms, Bible study topics for Orthodox of all ages in the English language. It is a blessed opportunity for the spiritual progress of our Orthodox brothers and sisters.

**Τό Σάββατο 17** Ιουλίου, ανήμερα τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, θά τελέσωμε εἰς τόν Ἱερό Ναό μας, Ὁρθρο καί Θεία Λειτουργία, ἀπό τίς 8.00 ἕως τίς 9.30 τό πρωῖ.  
**On Saturday July 17**, Day of Great Martyr Saint Marina, Matins and Divine Liturgy, 8am to 9.30am.

**Τό Σάββατο τό ἑσπέρας**, θά τελέσωμε τόν Ἑσπερινό τῆς Κυριακῆς, 5.30μμ. το 6.00μμ.  
**On Saturday evening**, Sunday Vespers, 5.30pm to 6pm.

### **Ἅγιος Παῖσιος γιά τίς ἐκτρώσεις**

Ὁ Ἅγιος Παῖσιος αἰσθανόμενος τόν πόνο κατάκαρδα, γιά τό μέλλον τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, λόγω τῶν ἐκτρώσεων, ἔλεγε: «Οἱ ἐκτρώσεις εἶναι μιά ἀπό τίς μεγαλύτερες πληγές τῆς ἀνθρωπότητας. Εἶναι δύσκολο νά θεραπευθεῖ, παρά μόνο ἐάν κινηθεῖ ἄμεσα ἡ πολιτεία, ἡ Ἐκκλησία κ.λπ., ὥστε νά ἐνημερωθεῖ ὁ κόσμος γιά τίς συνέπειες πού θά ἔχει ἡ ὑπογεννητικότητα. Οἱ Ἱερεῖς μας νά ἐξηγήσουν στόν κόσμο ὅτι ὁ νόμος γιά τίς ἐκτρώσεις εἶναι ἀντίθετος ἀπό τόν νόμο τοῦ Εὐαγγελίου. Οἱ γιατροί πάλι ἀπό τήν δική τους πλευρά νά μιλήσουν γιά τούς κινδύνους πού διατρέχει ἡ γυναῖκα πού κάνει ἔκτρωση. Βλέπεις οἱ Εὐρωπαῖοι εἶχαν τήν εὐγένεια καί τήν ἄφησαν κληρονομιά στά παιδιά τους. Ἐμεῖς εἶχαμε τόν φόβο τοῦ Θεοῦ, ἀλλά τόν χάσαμε καί δέν τόν ἀφήσαμε κληρονομιά στήν ἐπόμενη γενιά, γι'αὐτό τώρα νομιμοποιοῦμε τίς ἐκτρώσεις, τό πολιτικό γάμο κ.λπ. Ὅταν παραβαίνει ἕνας ἄνθρωπος μιά ἐντολή τοῦ Εὐαγγελίου, εὐθύνεται μόνο αὐτός. Ὅταν ὅμως κάτι πού ἀντίκειται στίς ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου γίνεται ἀπό τό κράτος νόμος, τότε ἔρχεται ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ σέ ὅλο τό ἔθνος, γιά νά παιδαγωγηθεῖ». Ὁ μακάριος Γέροντας, Γεώργιος Καψάνης, ὁ ὁποῖος εἶχε κάνει πολύ ἀγῶνα ἐναντίον τῶν ἐκτρώσεων ἔγραψε χαρακτηριστικά: «Βλέπω τήν πληθώρα τῶν ἐκτρώσεων σάν τήν μεγαλύτερη ἁμαρτία τοῦ νεωτέρου ἑλληνισμοῦ. Εἶναι ἡ ἁμαρτία πού ξανασταυρώνει τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ. Ἄς πέσουμε ὅλοι σέ προσευχή, ἀναγνωρίζοντας τήν τρομερή ἀποστασία μας καί νά δηλώσουμε τήν εἰλικρινή μας μετάνοια στόν Παντοδύναμο Θεό, ὥστε νά μᾶς λυπηθεῖ καί νά μᾶς στείλει κάποια παιδαγωγική δοκιμασία, μήπως καί διορθωθοῦμε»

### **Saint Paisios on Abortion**

*With heartfelt pain for the Homeland and its future, Saint Paisios spoke about the great problem of abortion: "The state, the Church, etc. need to move so that the world can be informed about the terrible consequences of so many abortions. The Clergy should speak out to the people and explain to them the seriousness of the matter. Let everyone to be informed that abortion is against the Gospel of God. Doctors should speak to those ignorant people of the risky dangers which lie ahead of an abortion. When a person violates one Commandment of the Gospel, that person is responsible*

towards God. But if this violation against the Commandments of God becomes a law from the Government, then the anger of God will come upon the whole of this Nation». The Blessed Elder Fr. Georgios (Kapsanis), who fought hard in various ways against abortion, wrote characteristically: "I see the multitude of abortions, and their legalization, as the greatest sin of modern Hellenism. It is a sin through which we are crucifying again the Son of God. Let us all pray earnestly for there to be awareness of the terrible apostasy and for repentance, before God Almighty sends us some serious pedagogical test out of love and for our correction".

### **Προφήτης Ἡλίας ὁ Πολιοῦχος μας**

Εἶναι μεγάλη ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὅποιος μᾶς ἀξίωσε νά ἀνεγείρωμεν περικαλῆ Ἱερό Ναό στήν μνήμη τοῦ ἔνσαρκου Ἀγγέλου, τοῦ πύρινου νοῦ, τοῦ ἐπουρανίου ἀνθρώπου, τοῦ ζηλωτῆ καί ἀνένδοτου στίς βασιλικές προσταγές καί θανατηφόρες ἀπειλές. Διά τοῦτο καί ἡ θέση τοῦ Προφήτη Ἡλίας εἶναι ξεχωριστή, μέσα στήν χορεία τῶν Προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Συχνή ἀναφορά τοῦ ὀνόματός του, γίνεται ἀρκετές φορές στήν Καινή Διαθήκη ἀπό τόν Κύριο ἢ καί ἀπό ἄλλα ἱερά πρόσωπα. Ὁ Ἡλίας ἐμφανίστηκε κατά τήν περίοδο τῶν βασιλέων καί ἐδιακρίθει γιά τόν τιτάνιο ἀγῶνα του, γιά τήν διαφύλαξη τῆς καθαρότητος τῆς ἰσραηλιτικῆς θρησκείας. Καταγόταν ἀπό ἕνα χωριό τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῆς Γαλαάδ, τήν Θέσβη, πού βρίσκεται στά δυτικά τοῦ Ἰορδάνη ποταμοῦ διά τοῦτο καί ὀνομάστηκε Θεσβίτης. Ἐζησε, 816 ἔτη πρίν τήν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ στήν γῆ. Ἦταν ἄνθρωπος μέ πλήρη ἐμπιστοσύνη στόν Θεό. Ὁ Ἰάκωβος στήν ἐπιστολή του, τόν ἀναφέρει σάν ἄνθρωπο τῆς προσευχῆς. Ἦταν δραστήριος, θαρραλέος, μέ ἔνθερμο ζῆλο γιά τόν ἀληθινό Θεό. Δέν εἶχε ἀφήσει συγγράμματα ἢ ἔγγραφα, παρά μόνο τήν ἐπιστολή πού ἔστειλε στόν Ἰωράμ. Παρόλα αὐτά, μνημονεύεται πάντοτε μέ ἐγκωμιαστικά λόγια καί προβάλλεται ὡς παράδειγμα πίστεως πρός μίμηση, στόν ἀληθινό Θεό. Ἡ ἐνοποιός μετά τοῦ Θεοῦ προσευχή τοῦ Ἡλίας, τόν εἶχε ἐφοδιάσει μέ τόση τόλμη, πού δέν ἐπέτρεπε καμμία κοσμική παρέμβαση νά τοῦ ἐλαττώσει τήν πίστη του στόν Θεό. Τό ἐάν αὐτός ἦταν ὁ μόνος καί οἱ ἐνάντιοι ἦταν χιλιάδες, δέν τόν πτοοῦσε στό παραμικρό. Τό ἐάν αὐτός ἦταν ἕνας χωριάτης καί ὁ ἐνάντιος ἦταν ὁ Βασιλιάς, δέν τόν ἐνδιέφερε. Αὐτό πού τόν ἐνδιέφερε, ἦταν νά μὴν ἐπιτρέψει σέ καμμία δύναμη καί ἐξουσία νά ὑποτιμήσουν τήν Παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ. Καί ὅταν ὀλόκληρος ὁ Σατανᾶς εἶχε εἰσέλθει στήν πανούργα καί σατανοκίνητη βασίλισσα Ἰεζάβελ, ὁ Ἡλίας, μέ τήν ὑπακοή του στίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ τόν ἐξουδετέρωσε. Ὁ Θεός ἐφοδίασε μέ ὑπερφυσική τόλμη τόν Ἡλία, ὥστε νά διατάξει νά σταματήσῃ ἡ βροχή γιά τρία χρόνια καί ἐσταμάτησε. Κατόπιν ἐδιέταξε νά βρέξει καί ἔβρεξε. Αὐτόν τόν Μέγιστον τῶν Προφητῶν, ἔχουμε

σέ τούτη τήν ἄκρη τῆς γῆς, γιά πολιοῦχον καί προσάτη μας. Τήν πρὸς οὐρανὸν ἀναβασή του, τιμοῦμε καί γιορτάζουμε μέ τόσο ἐνθουσιασμό κάθε χρόνο.

### **Prophet Elijah Our Patron Saint**

Great is the blessing of God, who allowed us to build a beautiful Holy Church in the memory of the Incarnate Angel, the fiery mind, the heavenly man, the zealous and unyielding protector against the ungodly commandments of the people in authority. For this reason, the position of the Prophet Elijah is special in the choir of the Prophets of the Old Testament. His name is frequently mentioned in the New Testament by the Lord and other holy persons. Elijah appeared during the reign of the kings and was distinguished for his titanic struggle for the preservation of the purity of the Israelite religion. He came from the village Thesve in the greater region of Gilead, which lies west of the Jordan River, and he was called the Thesvite. He lived 816 years before the coming of Christ on earth. He was considered to be a man with complete trust in God. Apostle James mentions Elias in his Epistle as a person of prayer. He left no writings or documents, except for the letter he sent to Joram. Nevertheless, he is always mentioned as being praiseworthy and is projected as an example worthy of emulation of faith in the true God. This connection of Elias's prayer with God had transmitted such a great power into him, that none of the worldly powers could disturb or diminish his faith. Even when he was on his own and thousands opposed him, he was not scared in the slightest. Though he was only a simple peasant and his opponent was a King, he couldn't care less. What interested him was that he should not allow any power or authority to underestimate the Almighty God. And when Satan himself had entered the cunning and satanic queen Jezebel, Elijah, in obedience to the commandments of God, countered him. God supplied Elijah with supernatural courage, so that he could order the rain to stop for three years and it stopped. Then he ordered it to rain and it rained. We have in this corner of the earth as our patron and protector, this superior Prophet of the Prophets. So we rightly honour and celebrate his elevation towards heaven with much enthusiasm every year.



**QUIZ NIGHT FUNDRAISER**

**PRIZES TO BE WON!**

All proceeds donated to Catherine House

FRIDAY AUGUST 20  
6:30pm - 10pm

Church Hall, Parish and Community of Prophet Elias, 87 Beulah Road Norwood  
\$15 pp (all tickets to be payed at door)  
Children Under 10 free  
ALL WELCOME!

**BOOK YOUR TABLE TODAY!\***

DM us on Instagram @norwoods\_ark or text message Kerri 0416155048 to reserve your table today. \*7-10 people per table

CREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA  
GREEK ORTHODOX COMMUNITY & PARISH OF  
PROPHET ELIAS, NORWOOD & EASTERN SUBURBS

**PROPHET ELIAS DANCE**

Saturday 17th July, 2021  
6:30-11:30pm

Fully catered - 4-course dinner  
Beer, Wine, Spirits, Soft-drinks on sale

PROPHET ELIAS PARISH COMMUNITY HALL,  
87 BEULAH ROAD, NORWOOD