

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ - ΕΝΟΡΙΑ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
ΝΟΡΓΟΥΝΤ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ

GREEK ORTHODOX COMMUNITY & PARISH OF PROPHET ELIAS
NORWOOD & EASTERN SUBURBS INC



Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

THE WORD OF GOD
WEEKLY MAGAZINE

DATE: -17-07-22 YEAR: 39 NUMBER: 1922

WEB PAGE: PROPHETELIAS.ORG.AU

FACEBOOK: FACEBOOK.COM/PROPHETELIASNORWOOD

Ἡ Ἐκκλησία μας, σάν φιλόστοργος μητέρα, τιμᾶ ὄλους αὐτούς, πού μέ σοβαρότητα καί εὐθύνη, παρηκολούθησαν τά προβλήματα πού ἀπειλοῦσαν τήν ἐνότητα τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Διότι αὐτοί δέν ἔμειναν μέ σταυρωμένα χέρια, ἀλλά ἔσπευσαν νά λύσουν τά προβλήματα μέ τήν φώτιση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί νά φέρουν τήν τάξη. Ὅταν ὑπάρχει τάξη στά θέματα τῆς Ἐκκλησίας, τότε τά πάντα πηγαίνουν κατ'εὐχὴν. Ἰδιαιτέρως τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία τούς Πατέρες καί τῶν ἑπτὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, γιά τήν ἀγαστή συνεργασία, συναντίληψη καί κατανόηση πού ἐπέδειξαν γιά τήν λύση τῶν ἐκάστοτε προβλημάτων. Σήμερα τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία τούς 630 Θεοφόρους Πατέρες τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Λόγω τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀκαταστασίας πού ἐπέφερε ἡ ὄντως «Λιστρική σύνοδος» Ἡ Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος ἐκλήθει τό 451 ὑπό τῶν Μαρκιανοῦ καί Πουλχερίας γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς τάξεως. Στήν Σύνοδο αὐτή ἀφώρισαν τούς Μονοφυσίτες Διόσκορο, Εὐτυχὴ καί Νεστόριο. Ἦταν ἡ πολυπληθέστερη Οἰκουμενική Σύνοδος καί αὐτό δείχνει τό ἐνδιαφέρον πού ἐπέδειξαν οἱ 630 Θεοφόροι Πατέρες. Οἱ θεοφώτιστοι αὐτοί Ἐπίσκοποι, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν θείαν παρεμβολή φλογερῶν ὑπερασπιστῶν τῆς Ὁρθοδόξου πίστεώς μας, ἔδωσαν τό πᾶν γιά τόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία. Ἀποτελοῦν παράδειγμα πρὸς μίμηση γιά ὅλες τίς ἐποχές, προπαντός δέ στήν δική μας. Ἀκούγοντας τόν Ἀπόστολο Παῦλο σήμερα, νά νουθετεῖ τόν μαθητὴ του Τίτο πού ἦταν Ἐπίσκοπος Κρήτης, καλά εἶναι νά προσέξουμε τά λόγια του. *«Παιδί μου Τίτε, ὁ λόγος περὶ τῆς σωτηρίας μας καί τῆς αἰωνίου κληρονομίας εἶναι ἄξιος νά τόν πιστεύουμε μέ ὄλη μας τήν καρδιά. Καί περὶ αὐτῶν θέλω νά ὁμιλεῖς μέ βεβαιότητα καί μέ κῦρος, ὥστε νά φροντίζουν οἱ πιστοὶ νά πρωτοστατοῦν ἀκούραστοι στά καλά ἔργα. Αὐτά δέ εἶναι τά πραγματικῶς καλά καί ὠφέλιμα στούς ἀνθρώπους, ὅσα συντελοῦν στό νά γίνωνται Χριστιανοὶ ἄξιοι τοῦ βραβείου τῆς αἰωνίου ζωῆς»*. Τήν ἴδια συμβουλή γιά τά καλά ἔργα, τήν ἐπαναλαμβάνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀκόμη μία φορά, στό τέλος τοῦ Ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος. ***«Μανθανάτωσαν -λέγει- καί οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προϊστασθαι...»*** Ἴσως μαθαίνουν οἱ Χριστιανοὶ μας νά πρωτοστατοῦν καί νά ἐργάζονται σέ καλά ἔργα καί νά συντρέχουν τούς ἀδελφούς στίς ἀπαραίτητες ἀνάγκες τους. Γιατί;: ***«ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι»***, ὥστε νά μὴ στεροῦνται πνευματικῶν καρπῶν. Μεγάλη σημασία ἔδιδε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στό καθῆκον τοῦ κάθε Χριστιανοῦ, πού ἦταν καί εἶναι τά καλά ἔργα. Τό πλέον ἰσχυρό, καρποφόρο καί ἐλπιδοφόρο κήρυγμα τῶν Χριστιανῶν εἶναι τά καλά ἔργα. ***«οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλά ἔργα καί δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς»***(Ματθ. 5, 16). Καί ὁ

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος ἔλεγε σ' αὐτούς πού τούς βάπτιζε στὸν Ἰορδάνη: **«ἤδη δὲ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ρίζαν τῶν δένδρων κεῖται. πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται».** 1 (Ματθ. 3, 10). Ὀλόκληρη ἡ Ἁγία Γραφή ἀδελφοί μου παροτρύνει τὸν Χριστιανὸ νὰ καταλάβει ὅτι τὰ καλά ἔργα του, εἶναι ἐκεῖνα πού θά τὸν ἀνεβάσουν κοντὰ στὸν Θεό. Φανταστήκατε τούς Ἁγίους Ἀποστόλους νὰ ἔλεγαν ὅτι δὲν θά ἔτρεχαν ἀνά τὸν κόσμον νὰ κηρύξουν τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, ἢ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, ἢ τούς θεοφόρους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ νὰ ἀδιαφοροῦσαν; Δὲν ἦταν εὐκόλο πρᾶγμα γιὰ τὸν 4^{οῦ} καὶ 5^{οῦ} αἰῶνα νὰ ταξιδέψουν οἱ Πατέρες στὴν Χακληδόνα, ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια, τὴν Ἀντιόχεια, τὸν Ἰλλυρικό, τὴν Ρώμη, ἐκτός τούς Κωνσταντινοπολίτες πού ἦταν πιὸ κοντά. Καὶ ὅμως γι' αὐτούς ἦταν ἱερός πόλεμος καὶ περπατοῦσαν ἡμέρες, ἐβδομάδες καὶ μῆνες γιὰ νὰ φθάσουν, νὰ συναντηθοῦν καὶ νὰ δώσουν τὴν πάλη καὶ νὰ νικήσουν. **«Ὡ θεία παρεμβολή, θεηγόροι ὀπλῖται, παρατάξεως Κυρίου, ἀστέρες πολύφωτοι, τοῦ νοητοῦ στερεώματος, τῆς μυστικῆς Σιών οἱ ἀκαθαίρετοι πύργοι, τὰ μυρίπνοα ἄνθη τοῦ Παραδείσου, τὰ πάγχρυσά στόματα τοῦ Λόγου...»**(δοξαστικὸ τῶν Πατέρων). Θαυμάζει ὁ ὕμνογράφος, σκυρτᾷ καὶ ἀγάλλεται ἡ Ἐκκλησία. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, παρουσιάζει καὶ μιά ἄλλη διάσταση τῶν καλῶν ἔργων. Ὁμιλεῖ στὸν Τίτο γιὰ μερικοὺς ἐργᾶτες τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, τὸν Ἀρτεμᾶ, τὸν Τυχικό, τὸν Ζηνᾶ καὶ τὸν Ἀπολλώ καὶ τοῦ εἶπε νὰ τούς καλοδεχθεῖ, νὰ τούς περιποιηθεῖ, νὰ τούς δώσει ἀνακούφιση, γιατί; Διότι ἦταν ὑπόδειγμα καλῶν ἔργων καὶ παράδειγμα στὴν διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου, ὅπου πρωτοστατοῦσαν. Καὶ μεῖς ἀδελφοί μου, μποροῦμε νὰ παρουσιάσωμε καλά ἔργα καὶ νὰ φέρουμε καλοὺς καρπούς, ἀναθρέφοντας τὰ παιδιὰ μας μέ τίς θεῖες ἐντολές τοῦ Κυρίου. Νὰ προσευχόμεθα γιὰ ὅλους αὐτούς πού ἐργάζονται ἡμέρας καὶ νυκτός καὶ νὰ ἀνακουφίζουμε αὐτούς πού θυσιάζονται πάνω στίς πνευματικές ἐπάλξεις καὶ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν δόξα τοῦ Κυρίου. Γιατί ὅλοι οἱ Χριστιανοί, εἴμεθα στρατιῶτες Χριστοῦ. Ἀνήκουμε στὴν στρατευομένη Ἐκκλησία καὶ ὀφείλουμε νὰ ἀγωνιζόμεθα παντιοτρόπως, ὥστε ὅταν θά μᾶς ζητήσῃ ὁ Κύριος νὰ παρουσιάσωμε τούς πνευματικούς καρπούς μας, νὰ μὴ βρεθοῦμε μέ ἄδεια χέρια. Οἱ Πατέρες τῆς Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἀκολούθησαν τὴν γραμμὴ αὐτὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Περιφρούρησαν τὴν Ὁρθόδοξον πίστη καὶ ἀγωνίστηκαν γι' αὐτὴν σάν γενναῖοι στρατιῶτες τῆς παρατάξεως τοῦ Χριστοῦ μας. Μέ αὐτὴν τὴν πίστη, ἀντιμετώπισαν τὰ πολυειδῆ σχίσματα καὶ διεστραμμένες αἱρέσεις τῶν ἀμετανοήτων ἐχθρῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ. Τούς ἐπολέμησαν σάν ὑπουλοὺς ἐχθρούς, τῆς χριστιανικῆς πίστεως, χωρὶς συμβιβασμούς καὶ μισὰ λόγια, ἢ μέ ἔνοχη μετριοπάθεια. Στὴν ἐποχὴ μας πού ἀποφεύγουμε νὰ λέμε καὶ νὰ ἐκφράζουμε τὴν ἀλήθεια ὅπως εἶναι, μὴ τυχόν καὶ

παραξηγηθοῦμε σάν ἀκραῖοι καί ὑπερβολικοί, καλά εἶναι νά μιμηθοῦμε τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπειδή τά θέματα τῆς πίστεώς μας, ἀφοροῦν τήν σωτηρία ὅλου τοῦ κόσμου, ἔχουμε καθῆκον ἐπιβεβλημένο, νά τά διατηροῦμε ὅπως τά παραλάβαμε. Κί' ἂν ἄλλαξαν οἱ καιροί καί οἱ ἄνθρωποι, τό Χριστολογικό, τό Ἀποστολικό καί Πατερικό ὕφος δέν πρέπει ν'ἀλλάξη. Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός, δέν πτοεῖται μπροστά στούς χαρακτηρισμούς, «ὑπερβολικός» «μισαλόδοξος» καί «φανατισμένος», πού προβάλλουν οἱ ἐχθροί τῆς ἀληθείας. Καλά εἶναι νά προσέξουμε ἀδελφοί μου, διότι ἔχουμε εὐθύνη ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων, νά περιφρουροῦμε καί νά διατηροῦμε ἀλώβητον τήν ὀρθήν πίστη τῶν Πατέρων μας.

SUNDAY OF THE HOLY FATHERS OF THE FOURTH ECUMENICAL SYNOD (Tit. 3:8-15) 17 July 2022

As a loving mother, our Church honours all those who, with seriousness and responsibility, have observed the problems that threatened the unity of the members of the Church of Christ. For they did not remain motionless with arms crossed, but, with the enlightenment of the Holy Spirit, hastened to solve the problems and bring order. When there is order in the affairs of the Church, everything goes well. The Church especially honours the Fathers of the seven Ecumenical Councils for their unanimous synergy, understanding and cooperation in solving the problems. Today the Church honours specifically the 630 God-bearing Fathers of the Fourth Ecumenical Council. The second council of Ephesus, the so-called "Listrican (robbed) Council", had caused ecclesiastical disorder. Therefore, the Fourth Ecumenical Council was convened in 451 by Marcianos and Pulcheria to restore ecclesiastical order. At this Council, they excommunicated the Monophysites Dioscorus, Eutychus and Nestorius. The interest was proved by it being the most populous Ecumenical Council - 630 God-fearing Fathers. These enlightened Bishops, who were fervent defenders of our Orthodox faith and gave everything for God and the Church, were a divine intervention. They are an example to be emulated in all ages, especially in our own. Listening today to the Apostle Paul admonishing his disciple Titus, who was Bishop of Crete, it is good to heed his words. *"My son Titus, the word of our salvation and eternal inheritance is worthy to be believed with all our hearts. And of these things I would have you speak with assurance and authority, so that believers may see to it that they lead the way tirelessly in good works. And these are the really good and beneficial things to men, which contribute to making Christians worthy of the prize of eternal life."* The same advice about good works is repeated by the Apostle Paul once again at the end of the Apostolic reading: *"Let our people also learn to maintain good works, to meet urgent needs, that they may not be unfruitful."* Why? That they may not deprive themselves of spiritual fruit. The apostle Paul attached great importance to the duty of every Christian, which was and is, good works. The most powerful, fruitful and hopeful preaching of Christians is their good works. ***"Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven"*** (Mt 5:16). Also, St. John the Baptist said to those he baptized in the Jordan: ***"And already the axe is laid to the root of the trees: every tree which does not bear good fruit is cut down and cast into the fire"*** (Mt. 3:10). The whole Bible, my brethren, urges the Christian to understand that his good works are the ones that will bring him close to God. Could you imagine

the Holy Apostles or the Apostle Paul or the godly Fathers of our Church saying that they would not run around the world to preach the Gospel of Christ, and not care? It was not an easy thing in the 4th and 5th centuries for the Fathers to travel to Chalcedon, from Alexandria, Antioch, Illyricum, Rome, except for the Constantinopolitans who were closer. But for them too it was a holy war and they walked for days, weeks and months to reach, meet, fight and win. ***"O divine interposition, the lawyers of the Lord, the stars of the Lord's array, the bright stars of the imaginary firmament, the ineffable towers of the mystical Zion, the fragrant blossoms of Paradise, the pierced mouths of the Word..."*** (Doxastikon of the Fathers). The hymn-writer marvels, the Church rejoices. The Apostle Paul presents another dimension of good works. He speaks to Titus of some doers of the word of God, Artemas, Tychicus, Zenas and Apollos, and tells him to welcome them, be hospitable, give them comfort - why? Because they were a model of good works and a leading example in the spreading of the Gospel. We too, my brethren, can do good works and bear good fruit by bringing up our children according to the divine commandments of the Lord. Let us pray for all those who work day and night, comforting those who sacrifice themselves on the spiritual battlements and strive for the glory of the Lord. For all Christians are soldiers of Christ. We belong to the militant Church and we ought to strive all the time, so that when the Lord asks us to present our spiritual fruits, we will not find ourselves empty-handed. The Fathers of the Fourth Ecumenical Council followed the Apostle Paul's line. They safeguarded the Orthodox faith, fighting for it as brave soldiers of Christ. With this faith, they confronted the many and various schisms and perverse heresies of the unrepentant enemies of Christianity. They fought them as insidious enemies of the Christian faith, without compromise, half-heartedness or shameful indifference. In our time, when we avoid speaking and expressing the truth as it is, lest we be misunderstood as extreme and over-the-top, it is good to imitate the Fathers of the Church. Since the matters of our faith concern the salvation of the whole world, we have a duty to preserve them as we received them. Even if times and people have changed, the Christological, Apostolic and Patristic style must not change. The Orthodox Christian does not flinch in the face of the labels of "bigoted" and "fanatic" which the enemies of the truth put forward. It is good to be careful, my brethren, because we have a responsibility before God and men to defend and preserve intact the correct faith of our Fathers and pass it over to the next generation sound and unchanged.

Ἐξόδιες ἀκολουθίες - Funerals

Τὴν περασμένη ἑβδομάδα ἐτελέσαμε τὴν ἐξόδιον ἀκολουθίαν στοὺς κάτωθι: τὴν Δευτέρα 11 Ἰουλίου τῆς ἀειμνήστου Σταματίας Δεσποινούδη. Τὴν Τρίτη 12 Ἰουλίου τῆς ἀειμνήστου Παρασκευῆς Τουτσίδη καὶ τὴν Πέμπτη 14 Ἰουλίου τοῦ ἀειμνήστου Ἀθανασίου Λυρτζῆ. Εὐχόμεθα ὅπως ὁ Κύριος ἀναπαύσει τίς ψυχές τῶν ἀειμνήστων ἀδελφῶν μας καὶ νά παρηγορεῖ τοὺς οἰκείους τους.

Last week, we held the funeral services for the following: on Monday 11 July of the ever-memorable Stamatia Despinoudi; on Tuesday 12 July of the ever-memorable Paraskevi Toutsidi; and on Thursday 14 July of the ever-memorable Athanasios Lyrtzis. We pray that the Lord may give rest to the souls of our deceased brethren and comfort their loved ones.

Πρόγραμμα προσεχών εκδηλώσεών μας

Αυτή την Τρίτη 19 Ιουλίου και ώρα 6.30μμ. θά λάβει χώρα εις τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τοῦ Προφήτη Ἡλία στό Νόργουντ, Μέγας πανηγυρικός Ἐσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Σινώπης κ. Σιλουανοῦ, πλαισιουμένου ὑπό τοῦ Ἱεροῦ κλήρου Ἀδελαιίδος. Ὁ Θεοφιλέστατος θά ὁμιλήσει ἐπικαίρως καί θά εὐλογήσει τούς ἄρτους. Κατόπιν μικροῦ διαλείμματος θά τελέσωμεν τό Ἱερόν Εὐχέλαιον. **Τήν Τετάρτη, 20 Ιουλίου**, ἀνήμερα τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ τοῦ Θεσβίτου, θά τελέσωμε Ὅρθρο καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱεουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Σινώπης κ. Σιλουανοῦ. Ὁ Θεοφιλέστατος θά εὐλογήσει τήν ἄρτοκλασία καί στό τέλος θά γίνει ἡ περιφορά τῆς Ἱερᾶς εἰκόνας. Στό τέλος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ προγράμματος, ὁ Θεοφιλέστατος θά εὐλογήσει τήν πλούσια τράπεζα στήν ἐνοριακή μας αἴθουσα. Λόγω τῆς Τετάρτης, θά ἔχουμε ψάρι (μπαραμάντι) στό φοῦρνο. Ἡ μερίδα φαγητοῦ θά εἶναι μόνο \$20 δολλάρια. Παράλληλα θά ὑπάρχει ποικιλία σπιτίσιων γλυκισμάτων καί μιᾶ πληθώρα ἀπό Ὅρθόδοξα Χριστιανικά βιβλία καί ἱερές εἰκόνες καθώς καί διάφορα εἶδη Ὅρθοδόξου λατρείας. Θά χαροῦμε νά σᾶς δοῦμε ὅλους.

Program of our upcoming events



On Tuesday 19 July at 6.30pm, a Great Festive Vespers will take place at the Holy Church of Prophet Elias in Norwood, presided over by His Grace Bishop Silouan of Sinope, who will speak and bless the five loaves, assisted by the Holy Clergy of Adelaide. After a short break, we will celebrate Holy Unction. **On Wednesday 20 July**, Day of Prophet Elias the Thesvite, we will celebrate Matins and Episcopal Divine Liturgy, officiated by His Grace Bishop Silouan of Sinope. His Grace will deliver a timely sermon and bless the loaves. Then the procession of the Holy Icon will take place around the Church. At the end of the ecclesiastical program, His Grace will bless the table in our Parish Hall. Because of Wednesday fasting, we will have baked fish

(barramundi). The meal will be only \$20. At the same time, there will be a variety of homemade sweets and an abundance of Orthodox Christian books and holy icons as well as various items of Orthodox worship. We look forward to seeing you all.

Πρόγραμμα τῆς Ὁρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἐνώσεως στήν Ἀδελαιίδα

Μέ μεγάλη χαρά ἀνακοινώνουμε, ὅτι ἀπό τήν Τετάρτη 20 Ιουλίου μέχρι τίς 24 Ιουλίου, Κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Σινώπης κ. Σιλουανοῦ θά ἐπισκεφθοῦν τήν πόλη μας περίπου 70 μέλη τῆς Χριστιανικῆς Ἐνώσεως ἀπό τό Σύδνεϋ. Κατά τήν διάρκεια τῆς παραμονῆς τους στήν πόλη μας, θά ψάλλουν στούς διάφορους Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱερᾶς μας Ἀρχιεπισκοπῆς, θά κάνουν διάφορες ὁμιλίες καί θά παρουσιάσουν δύο θαυμάσια πατριωτικά ἔργα ἐπί σκηνῆς.

1. Τό ἔργο μέ θέμα «Τό πνεῦμα τῆς Ἐπανάστασης (1453-1821)», θά λάβει χώρα στό Γυμναστήριο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στό Θέμπαρτον τό Σάββατο 23 Ἰουλίου τό βράδυ.
2. Τό ἔργο μέ θέμα: **«Ὁ ἀγῶνας γιά τήν ἐλευθερία (1821-1828)»** θά λάβει χώρα στήν ἐνοριακή αἴθουσα τοῦ Προφήτη Ἡλία στό Νόργουντ, τήν Κυριακή 24 τοῦ μηνός Ἰουλίου καί ὥρα 3.00 τό ἀπόγευμα. Πρόκειται γιά ἕνα πραγματικά θαυμάσιο ἔργο, τό ὁποῖο δέν πρέπει νά τό χάσει κανείς. Αὐτήν τήν ἡμέρα 24 Ἰουλίου, πού γιορτάζουμε τά μεθέορτα τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ τοῦ Θεσβίτου, θά ἱεουργήσει καί πάλι εἰς τόν ἱερό Ναό μας, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Σινώπης κ. Σιλουανός, ὅπου θά συμψάλλουν μετά τῶν ἱεροψαλτῶν μας καί νέοι τῆς Χριστιανικῆς Ἐνώσεως. Στό πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, θά ὑπάρχουν φρεσκοψημένα σουβλάκια γιά ὅλους. Οἱ ἐκδηλώσεις τῆς Χριστιανικῆς Ἐνώσεως προσφέρονται δωρεάν.

Program of the Orthodox Christian Society in Adelaide

It is with great pleasure that we announce that from Wednesday 20 July until 24 July, at the invitation of His Grace Bishop Silouan of Sinope, about 70 members of the Christian society of Sydney will visit our city. During their stay, they will chant in various Holy Churches of our Holy Archdiocese, give speeches, and present at least two wonderful patriotic works on stage.

1. The play on the theme: "The Spirit of the Revolution (1453-1821)" will take place in the St. George College Gymnasium in Thebarton on Saturday evening, July 23rd.
2. The play on the theme: "The Struggle for Freedom (1821-1828)" will take place in the Parish Hall of Prophet Elias in Norwood on Sunday 24 July at 3pm. This is a truly wonderful work which should not be missed. On this day, July 24th, when we celebrate the after-feast of Prophet Elias the Thesvite, His Grace Bishop Silouan of Sinope will again celebrate in our Church, and the young people of the Christian Union will chant together with our chanters. At the end of the Archieratiki Divine Liturgy, Parishioners will have the opportunity to take their lunch home (by buying hot food at the front of the Church) and return at three o'clock in the afternoon for the wonderful play. The Christian Society is offering all their events in Adelaide free-of-charge.

Ἐκδήλωση γιά τά 100 χρόνια τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς

Μεγάλη ἐπιτυχία ἐσημείωσε ἡ ἐκδήλωση τῶν 100ῶν χρόνων ἀπό τήν Μικρασιατική καταστροφή. Ἡ παραστατική ἐξιστόρηση τῶν θλιβερῶν καί ἀπάνθρωπων γεγονότων, μέ ἐπίκαιρες ὁμιλίες, πατριωτικά τραγούδια καί πλούσιο φωτογραφικό ὑλικό, παρουσίασε ἀπό τήν μιά μεριά τήν κτηνωδία ἑνός ἄξεστου καί ἀγρίου λαοῦ καί ἀπό τήν ἄλλη τήν καρτερία καί ὑπομονή τοῦ ἐλληνικοῦ πολιτισμοῦ. Παράλληλα, μάς ἔδωσε τό μάθημα, πῶς δέν πρέπει νά ξεχνοῦμε καί νά μήν ἐπαναπαυόμεθα στίς

ὅποιες δῆποτε δῆθεν συμμαχίες παρά μόνο στήν συμμαχία μας μέ τόν Χριστό. Πολλά συγχαρητήρια στόν Καθηγητή κ. Νικόλαο Δέλκο καί τήν ταλαντοῦχα ὁμάδα του.

Presentation of the 100 years since the Asia Minor Catastrophe

The function in honour of the 100 years since the Asia Minor Catastrophe was a marked success. With talks, patriotic songs and many photographs, the account of the deplorable and inhumane events showed, on the one hand, the brutality of a coarse and fierce people, and on the other, the steadfastness and perseverance of the Greek civilization. Also, we received the lesson that we must not forget; nor rely on any alliances except our union with Christ. Many congratulations to Mr. Nikolaos Delkos and his talented team.

Δωρεές

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------|
| Οίκ. Δημητρίου Κοσμᾶ | ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας καί Φιλοπτώχου | \$200 |
| Καλλιόπη Κοτζιᾶ | εἰς μνήμην τοῦ πατρός της Δημητρίου | \$100 |
| Ἄνωνυμος | εἰς μνήμην Ὑλγας Πιζήμολα | \$ 50 |

Εὐχαριστοῦμε τούς εὐσεβεῖς δωρητές καί εὐχόμεθα ὅπως ὁ Κύριος τούς βοηθεῖ καί ἀγιάζει πάντοτε. We thank the pious donors and pray that the Lord may always help and bless them.

Ἵποσημείωση: Ἄναφορά γιά ὅλες τίς προσφορές γιά τίς 4 ἐξόδιες ἀκολουθίες θά γίνει στήν ἐπόμενη ἔκδοση τοῦ Φυλλαδίου μας.

Footnote: A report on all the offerings for the 4 Funeral services will be made in the next edition of our Brochure.

OPEN DAY
SUNDAY 17 JULY 3PM
With kids activities and jumping castle (weather permitting)

COFFEE NIGHT
THURSDAY 21 JULY 7PM

BOOKSTORE Exhibition

Orthodox Christian items for Spiritual life: Orthodox Study Bible, Worship service books & Spiritual literature, prayer ropes, icons, vigil lamps and more.

When:
Saturday 16 July till Saturday 23 July

Where:
Greek Welfare Centre
213 Henley Bch Rd, Torrensville

Times:
Mon-Fri 11-6pm
Sat 12-4 pm
Sun 17 Open Day 3pm

IC XC NI KA CENTRAL PHILOPTOCHOS ARCHDIOCESAN DISTRICT OF ADELAIDE

With the blessing of His Eminence Archbishop Makarios of Australia and the support of His Grace Bishop Silouan of Sinope we welcome all to support the friends of...

ST. GEORGE MONASTERY YELLOW ROCK

"Joy: A Proof of God's Presence"

Talk by Geronda Ieronymos, Abbot of the Holy Monastery of St George, Yellow Rock

Friday, 29 July 2022 | 6PM START
HOSTED AT PROPHET ELIAS, NORWOOD

6:00pm - PARAKLESIS TO PANAGIA
7:00pm - TALK ON JOY, A PROOF OF GOD'S PRESENCE

FOLLOWED BY QUESTIONS AND ANSWERS

SUPPER TO FOLLOW

The St George Monastery is located in New South Wales.

All proceeds will go towards the various and much needed projects for the Monastery's re-development.

This is the best way friends from afar can help and we invite you all to support in any way possible.

An event from the friends of St George Monastery, Yellow Rock

