

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (8,28-9, 1) 25 Ἰουλίου 2021

Άκούγωντας καί μελετώντας τό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, συλλαμβάνουμε τόν ἑαυτό μας νά διαμαρτύρεται ἐναντίον τῶν Γεργεσινῶν γιά τήν ἀχαριστία τους πρός τόν Κύριο. Βέβαια, ἐμεῖς δέν σπεύδουμε νά τούς δικαιολογήσωμε, οὔτε καί νά τούς κατηγορήσωμε στό σημερινό μας απλό κήρυγμα. Δέν θά ποῦμε γιά τήν εὔλογη άχαριστία τους, μπροστά στήν άνεξικακία τοῦ Χριστοῦ. Ἄλλωστε μιά τέτοια κριτική, δέν θά μᾶς βοηθοῦσε στό παραμικρό, ἤ μᾶλλον ἐπιζήμια θά ἦταν. Ἐπί πλέον, εἶναι τόσα πολλά πού μποροῦμε νά ποῦμε, κατακρίνοντας τούς ἑαυτούς μας καί τήν δική μας ἀχαριστία, ὁπότε δέν ἔχουμε καιρό γιά ἄλλους. Ἡ συνήθεια νά κρίνουμε καί νά κακίζουμε τούς ἄλλους γιά τίς ἀντίθεες ἐνέργειές τους καί λόγια καί πρακτικές, πολλάκις σκοπό ἔχει νά καλύψει τίς δικές μας ἐλλείψεις ἔναντι τοῦ Θεοῦ. Σαφέστατα, ή άχαριστία ἔναντι τῆς ἀγαθότητος τοῦ Κυρίου εἶναι μεγάλη ἁμαρτία. Αὐτό φαίνεται στό εὔλογο παράπονο τοῦ Κυρίου μέ τούς δέκα λεπρούς, ὅπου μόνο ἕνας ἐπέστρεψε νά Τόν εὐχαριστήσει καί αὐτός ἦταν Σαμαρείτης. Καί αὐτό, διότι ὁ ἀχάριστος, δέν άθετεῖ μόνο τόν νόμο τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τόν νόμο τῆς κοινῆς λογικῆς, ἀκόμη καί αὐτῆς τῆς ἀλόγου φύσεως. Ἐάν εὐεργετήσεις ἕνα ἄλογο ζῶο, θά σοῦ ἀνταποδόσει μέ τόν τρόπο του τήν εὐχαριστία του γιά τό καλό πού τοῦ ἔκαμες. Διά τοῦτο καί ὁ Θεός, συχνά ήλεγχε τήν άχαριστία τῶν ἰσραηλιτῶν πού ξεχνοῦσαν τίς εὐεργεσίες τίς ὁποῖες καθημερινά τούς ἔστελνε ὁ Θεός. Άμαρτάνει καί πολύ μάλιστα, ἀδελφοί μου ὁ άχάριστος. Ἡ Ἐκκλησία τήν κατατάσει στίς μεγάλες ὰμαρτίες τοῦ ἀνθρώπου. Πολλές φορές ὁ κάθε εὐεργέτης μας, θυμώνει μπροστά στήν ἀχαριστία αὐτοῦ πού εὐεργέτησε καί δημιουργεῖ μιά ἐχθρική κατάσταση, ἀσύμφερη γιά τήν σωτηρία τοῦ άνθρώπου. Μιά τέτοια κατάσταση, έμποδίζει τήν πνευματική πρόοδο καί γενικά τό σωτήριο ἔργο καί τόν σκοπό διά τόν ὁποῖον ἦλθε ὁ Χριστός στήν γῆ. Ἡ εὐεργεσία εἶναι μεγάλη άρετή. Ὁ Χριστός μας, ἦλθε σάν εὐεργέτης. Ὁλόκληρη τήν θεανθρώπινη ζωή Του μεταξύ τῶν ἀνθρώπων τήν δι' ἦλθεν «*εὐεργετῶν».* Ἀκόμη ὁ Κύριος, ὑπέφερε τά πάντα καί αὐτόν τόν σταυρικό θάνατο, γιά νά μᾶς ἀνοίξει τήν πόρτα τοῦ Παραδείσου νά εἰσέλθουμε. Ἄς μήν παραδράμωμεν λοιπόν ἐμεῖς νά κατακρίνουμε καί νά άγανακτοῦμε ἐναντίον τῶν συνανθρώπων μας, ἀλλά μᾶλλον νά προσπαθοῦμε νά άναγνωρίζουμε τίς πολυάριθμες καί θεόσωστες εὐεργεσίες τοῦ Κυρίου πρός ἡμᾶς καί νά ἐνεργοῦμε καταλλήλως. Οἱ εὐεργεσίες πού κάνουν οἱ ἄνθρωποι μεταξύ τους, εἶναι μικροανταποδόσεις. Εὐεργετοῦν μέ τά εὐεργετήματα πού ἤδη ἔχουν λάβει ἀπό τόν Θεό, παραταύτα ἀπαιτοῦν τήν εὐχαριστία, τῶν ὑπ'αὐτῶν εὐεργετηθέντων. Ὁ Κύριος λέγει περί τῶν ἀνθρωπίνων εὐεργεσιῶν: «Καί ἐάν ἀγαθοποιῆτε, τούς άγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία χάρις ἐστίν;» Τά ἀνθρώπινα ἀνταποδόματα στεροῦνται

κάθε χάριτος ἀρετῆς, διότι δέν εἶναι εὐεργεσία, ἀλλά μᾶλλον ὑποκρισία. Γιά νά μᾶς πεῖ ὁ Χριστός ὅτι: «καί οἱ ἀμαρτωλοί, τό αὐτό ποιοῦσι». Ἡ πραγματική εὐεργεσία εἶναι αὐτή πού δέν ζητεῖ ἀνταπόδοση. Ἡ ἐκκλησιαστική ἱστορία, τό πολυπαθές καί πολυπληθές ὰγιολόγιό της, εἶναι ἕνας θησαυρός μαρτυριῶν γιά τίς χριστομίμητες εὐεργεσίες συνανθρώπων μας. Γιά παράδειγμα, οἱ Προφῆτες πού ἐστάλησαν ἀπό τόν Θεό, νά ποῦν στούς ἀνθρώπους ὅτι ὀδεύουν σέ λάθος δρόμο καί πρέπει νά έπιστρέψουν, αὐτοί ἀντί νά κάμουν ὑπακοή, τούς βασάνισαν καί τούς θανάτωσαν μέ ἀπάνθρωπο τρόπο. Τόν Ἡσαϊα τό ἐπριόνισαν μέ ξύλινο πριόνι, τόν Ἰερεμία τόν λιθοβόλισαν, τόν ἢλία τόν κατεδίωξαν, τόν Μιχαία τόν ἐρράπισαν, τόν Δανιήλ τόν ἔριξαν νά τόν φάνε τά λεοντάρια, τόν Ζαχαρία τόν σκότωσαν μεταξύ τοῦ Ναοῦ καί τοῦ θυσιαστηρίου. Τούς θεοκήρυκες Άποστόλους πού ἔτρεξαν σέ ὅλο τόν τότε γνωστό κόσμο, κηρύττωντας καί εὐεργετώντας μέ πολυάριθμα θαύματα τούς άνθρώπους, ἡ ἀνταπόδοση πού ἔλαβαν ἦταν ὁ διά βασάνων καί ἀποκεφαλισμῶν καί σταυρώσεως καί λιθοβολισμοῦ θάνατος. Ἐδῶ δέν ἔχουμε τόν χῶρο γιά νά μιλήσουμε γιά τίς ἀπειράριθμες εὐεργεσίες, τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπου τελικά ἔλαβαν ώς ἀντάλαγμα τόν ἐπόδυνο θάνατο. Γιατί τά ὑπέφεραν ὅλα αὐτά; Γιατί ἦταν μαθητές τοῦ Χριστοῦ. Μαθητές τοῦ Χριστοῦ, δέν ἦταν μόνο οἱ δώδεκα, αὐτοί ἦταν οἱ πρῶτοι. Άπό τότε μέχρι σήμερα, ὁ κάθε Χριστιανός εἶναι καί ἕνας μαθητής τοῦ Χριστοῦ. Ἐάν κι'έσύ εἶσαι μαθητής τοῦ Χριστοῦ, τότε νά εὐεργετεῖς τούς πάντες καί πάντοτε, διά τῆς συμβουλῆς σου, διά τῆς μεσιτείας σου, διά τῶν χρημάτων σου, διά τῆς προστασίας σου, διά τῶν καθ'οἰονδήποτε τρόπων σέ φωτίσει ὁ Θεός. Ἀλλά πρόσεξε. Όταν εὐεργετεῖς, δέν θά περιμένεις ἀνταπόδοση καί ἀνταμοιβή, ἀπό τούς ὑπό σοῦ εὐεργετηθέντας, διότι θά χάσεις τήν θείαν ἀνταμοιβή τῆς αἰωνίου ζωῆς καί μακαριότητος. Τό πρόσταγμα τοῦ Κυρίου, εἶναι: «Άγαθοποιεῖτε καί δανείζετε, μηδέν άπελπίζοντες» (Λουκ. 6, 35) Αὐτό θά κάνουμε, ἐάν πράγματι πιστεύουμε στήν θείαν ὑπόσχεση τοῦ Κυρίου: «Καί ἔσται ὁ μισθός ὑμῶν πολύς, καί ἔσεσθε υἰοί τοῦ Υψίστου». Ώπως βλέπετε ἀδελφοί μου ἔχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας. Μή σπαταλοῦμε τόν πολύτιμο καιρό μας σέ κρίσεις καί κατακρίσεις τῶν ἄλλων, ἀλλά νά διορθώσουμε τίς δικές μας ἀνάρμοστες καί ἀντίθεες συμπεριφορές, σύμφωνα μέ τά θεόσδοτα λόγια τοῦ Κυρίου μας.

FIFTH SUNDAY OF MATTHEW (8:28-9:1) 25 July 2021

As we study and listen to today's gospel reading, we catch ourselves protesting against the people of Gergesa for their ingratitude towards the Lord. In today's sermon, we neither justify nor criticize them. We will not condemn them for their obvious ingratitude towards Christ's generosity. After all, such a critique would not help us in

the slightest, it would be rather damaging. Moreover, there is so much that we can say about our own ingratitude. The habit of judging and hurting others for their opposing words and practices against God often aims to cover up our own shortcomings before God. Clearly, ingratitude towards the Lord is a great sin. This can be seen in the Lord's reasonable complaint with the ten lepers, where only one, a Samaritan, returned to thank Him. The ungrateful person does not only disobey the law of God, but also the law of common sense, even the law of nature. If you help an animal, it will show in its way its thanks for the good you have done for it. For this reason, God often accused the Israelites who forgot the blessings which He sent them daily. Obviously, the sin of the ungrateful one is great. The Church classifies it as one of the great sins of man, because the benefactor is justifiably angry and this creates a hostile situation which is an obstacle for the salvation of man. Such a situation hinders spiritual progress and generally the saving purpose for which Christ came to earth. To be a benefactor to people is a great virtue. Christ came to earth as benefactor. His whole ministry among men was that of a great "Benefactor". The Lord even suffered death by crucifixion in order to open the door of Paradise for us ungrateful people to enter. So let us not be deceived to criticize and resent our fellow human beings, but rather let us try to recognize the Lord's numerous and salvific works towards us and act appropriately. The actions that people do with each other are small rewards. They work with the benefits they have already received from God, yet they seek a reward from those who have benefited? The Lord said to them: "Do to others as you would have them do to you. If you love those who love you, what credit is that to you?" Human rewards cancel every virtue, because it ceases to be benevolence, but rather a given and taken matter. That is why Christ tells us that "sinners do likewise". The real action of giving is by the one who does not seek reciprocity. Ecclesiastical history and the much-suffering and numerous Saints are a treasure trove of testimonies for the Christ-like deeds of our fellow human beings. For example, the Prophets sent by God to tell people that they are going astray and must return were tortured and killed in an inhuman way. Isaiah was sawn with a wooden saw, Jeremiah was stoned, Elias was persecuted, Micah was kidnapped, Daniel was thrown to be eaten by lions, Zacharias was killed between the Temple and the Altar. The Apostles of Christ who went to the ends of the world, preaching to the people and performing numerous miracles with the grace of Christ - what was their reward? They were tormented and beheaded and crucified and stoned to death. We do not have the space to talk about the innumerable services of our Church's Saints who received painful death in return.

Why did they endure all this? Because they were Disciples of Christ. The Twelve Disciples were the first, but every Christian from then until today is also a disciple of Christ. If you too are a disciple of Christ, then do good to everyone always, through your counsel, your intercession, your money, your protection, through all the ways God shows you. But be careful. When you give, do not expect recompense and reward from those who have benefited from you, or you will lose the divine reward of eternal life and bliss. The commandment of the Lord is: "Be fruitful, and lend, and give with no hope to receive" (Luke 6:35). As you can see, my brothers and sisters, we have a lot of work ahead of us. Let us not waste our precious time in judging and criticizing others, but let us correct our own inappropriate and wilful behaviour according to the God-given words of our Lord.

Βάπτιση

Τό Σάββατο 17 Ίουλίου τό μεσημέρι, ἔλαβε χώρα εἰς τόν Ἱερό Ναό μας ἡ Βάπτιση τῆς ἐνήλικης κ. Λώρας Σκόρπου ἐκ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας προερχομένης, ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Σινώπης κ. Σιλουανοῦ, βοηθουμένου ὑπό τοῦ π. Σταύρου Ψαρομμάτη, τοῦ π. Μιχαήλ Ψαρομμάτη καί τοῦ π. Ἰερεμίου Krieg. Πόθος τῆς Λώρας, ἀπό τήν στιγμή πού ὑπανδρεύθει, ἦταν νά βαπτισθεῖ, ὅπως τόν σύζυγόν της καί τά δύο κοριτσάκια της καί νά προσέλθει στήν Ὀρθόδοξον πίστη. Τελικά καί κατόπιν σχετικῆς κατηχήσεως, ὁ πόθος της ἔγινε πραγματικότητα τό περασμένο Σάββατο. Ἡ ἀνάδοχος κ. Παναγιώτα Σκόρπου τήν ὀνόμασε Λώρα.

Baptism

At noon on Saturday, July 17, the adult Baptism of Mrs. Lora Skorpos took place in our Church, officiated by His Grace Bishop Silouan of Sinope, assisted by Fr. Stavros Psaromatis, Fr. Michael Psarommatis and Fr. Jeremiah Krieg. Lora's desire, from the moment she got married, was to be baptized, like her husband and her two little girls, and to follow the Orthodox faith. Eventually, after catechism, her wish came true last Saturday. The godmother Mrs. Panagiota Skorpos named her Lora.

Τό Ἐτήσιο Δεῖπνο τῆς Κοινότητος-Ἐνορίας μας

Παρ'ὅλες τίς διατάξεις περιορισμοῦ, τῆς λεγόμενης Πανδημίας, Τό ἐτήσιο δεῖπνο μας, ἐπέρασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, σέ ὅλους τούς τομεῖς. Τό δεῖπνο ἐτίμησε μέ τήν παρουσία του ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Σινώπης κ. Σιλουανός. Τόν Θεοφιλέστατο ἐκαλοσώρισαν ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος π. Μιχαήλ Ψαρομμάτης καί ὁ ἐφημέριος π. Σταῦρος Ψαρομμάτης. Ὅταν οἱ πατέρες ὄρθιοι μέ τούς περίπου 150 συνδαιτυμόνες ἐτελείωσαν τό «Πάτερ ἡμῶν», ὁ Θεοφιλέστατος εὐλόγησε τήν τράπεζα. Στήν συνέχεια ὁ Θεοφιλέστατος συνεχάρει τούς πατέρες καί τούς διοργανωτές τοῦ Δείπνου, γιά τήν ὡραιότατη παρουσίαση καί εὐχήθει εἰς ὅλους

ὅπως περάσουν μιά ὡραία βραδυά. Ὁ π. Μιχαήλ εὐχαρίστησε ἐκ μέρους ὅλων, τόν Θεοφιλέστατο γιά τίς πολλαπλές θυσίες πού κάνει γιά νά παρευρήσκεται σέ ὅλες τίς έκδηλώσεις τοῦ ποιμνίου του στήν Νότια Αὐστραλία. Στό τέλος ὁ Θεοφιλέστατος, συνοδευόμενος ὑπό τῶν πατέρων, μετέβει ἀπό τραπέζι σέ τραπέζι καί συνωμίλησε μέ ὅλους, προπαντός μέ τά νιάτα. Πρέπει νά ὁμολογήσωμε ὅτι στό δεῖπνο εἴχαμε πολλά νέα ζευγάρια μέ τά παιδιά τους. Τό γεγονός αὐτό εἶναι εὐχάριστο καί ένθαρρυντικό, διότι μέ ἀνακούφιση βλέπουμε τήν νέα γενιά, νά συνεχίζει τίς εὐχάριστες χριστιανικές συνήθειες τῶν πρώτων μεταναστῶν. Τί πιό ὅμορφο καί πλέον παραδοσιακό, νά συγκεντρώνονται οἱ ἐνορῖτες μέ τίς οἰκογένειές τους σέ κοινή τράπεζα καί ἀδελφική συναναστροφή; Καί τί πλέον εὐλογημένο ἀπό τήν παρουσία τοῦ Ἱεροῦ κλήρου, σέ μία τόσο οἰκογενειακή ἀτμόσφαιρα χαλάρωσης ξεγνοιασιᾶς; Μέσα στήν -ἀπό πάσης πλευρᾶς- πιεστική ἐποχή ἀγωνίας καί τρεχάματος πού ζοῦμε, θεωροῦμε ὅτι αὐτές οἱ οἰκογενειακές συνάξεις, εἶναι ὀάσεις κοινωνικοῦ καί πνευματικοῦ ἀναφοδιασμοῦ. Εὐχαριστοῦμε τόν νεαρό Ἡλία, ὁ όποῖος μᾶς διασκέδασε κατά τήν διάρκεια τοῦ Δείπνου μέ τό μπουζούκι του. Θερμές εὐχαριστίες γιά τήν τιμή πού μᾶς ἔκαμε ὁ Θεοφιλέστατος, τά λόγια του καί τίς πατρικές εὐχές ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ.κ. Μακαρίου. Δέν βρίσκουμε λόγια, γιά νά εὐχαριστήσουμε τίς κυρίες τῆς Φιλοπτώχου, τόν Πρόεδρο καί τά μέλη τοῦ Δ. Συμβουλίου, τούς ἐθελοντές καί ἐθελόντριες, γιά τό πλούσιο καί ἀπό πάσης πλευρᾶς ὑπέροχο Δεῖπνο. Όλες καί ὅλοι, μέ τάξη, ταχύτητα, προθυμία, εὐγένια καί μέ τό χαμόγελο, ἐργάστηκαν καί σερβίρισαν ὅλους μας. Εἶναι οί ἄνθρωποι πού γνωρίζουν, ὅτι γιά ὅποια δήποτε ἐπιτυχία, χρειάζεται μεθοδικότητα, θυσία καί ἀγάπη πολλή. Ἐπλήρωσαν τά εἰσητήριά τους ὅπως ὅλοι μας, άπλῶς ἔκαμαν τήν ἀδελφική ὑπέρβαση, γνωρίζοντας ὅτι μόνο στήν περιοχή αὐτῆς τῆς ὑπέρβασης βρίσκεται ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ.

The Annual Supper of our Community-Parish

Despite all the restrictions of the so-called Pandemic, our annual Dinner surpassed all previous records in all areas. The Dinner was honoured by the presence of His Grace Bishop Silouan of Sinope. His Grace was welcomed by Fr. Michael Psaromatis and Fr. Stavros Psaromatis. After the fathers with about 150 participants said the Lord's Prayer, His Grace blessed the table. Then His Grace congratulated the fathers and the organizers of the Dinner for the most beautiful presentation and wished everyone a great evening. Fr. Michael thanked His Grace on behalf of all of us for the real sacrifices he is making to attend all of the events of his flock in South Australia. At the end, His Grace, accompanied by the fathers, went from table to table and talked with everyone, especially with the youth. There were many young couples with their children at the Dinner. This fact is gratifying and encouraging, because we are relieved to see the new generation continuing the pleasing Christian habits of the first

immigrants. What is more beautiful and more traditional than to gather the parishioners with their families at a common table and in fraternal communion? And what is more blessed than having the presence of the clergy in such a family atmosphere of carefree relaxation? In this stressful time of agony and running around, we consider that these family reunions are oases of social and spiritual refreshment. We thank the young Elias Hanias who entertained us with his bouzouki during the Dinner. Warm thanks for the honour bestowed on us by His Grace, with his presence, his words and paternal wishes on behalf of His Eminence Archbishop Makarios of Australia. We cannot find words to thank enough the ladies of the Philoptohos, the President and the members of the Executive Committee, and the volunteers, for the abundant and quality Dinner, wonderful in every way. With a smile on their faces, they all worked with order, speed, willingness and kindness to serve us. They are people who know that for any success, you need method, sacrifice and a lot of love. They paid for their tickets like everybody else, they just went above and beyond in service, knowing that there lies the grace of God.

<u>Ή γιορτή πρός τιμήν τοῦ Πολιούχου μας Ήλιοῦ τοῦ Προφήτου.</u>

Μέ περιορισμένο ἀριθμό πιστῶν, λόγω τῆς ἐπιδημίας τοῦ «θρυλικοῦ ἰοῦ» πού ἀραιά κυκλοφορεῖ, -τουλλάχιστον ἐδῶ στήν Νότια Αὐστραλία,- γιορτάσαμε τήν ἐτησίαν πανήγυρη τῆς Κοινότητος-Ἐνορίας μας. Ἀπό βραδύς ἔλαβε χώρα ὁ Μέγας Άρχιερατικός Έσπερινός μετά άρτοκλασίας καί ἐπίκαιρο κήρυγμα, ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Έπισκόπου Σινώπης κ. Σιλουανοῦ, βοηθουμένου ὑπό τοῦ Ἱεροῦ κλήρου Άδελαϊδος. Στό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, κατόπιν μικροῦ διαλείμματος, ὁ π. Μιχαήλ ἐτέλεσε τό Ἱερό Εὐχέλαιον μέ ἐπίκαιρον προσλαλιά πνευματικῆς νουθεσίας. Στό σημεῖο αὐτό, θέλουμε νά εὐχαριστήσουμε τίς ἀκούραστες κυρίες τῆς Φιλοπτώχου, γιά τήν εὐσεβή μέριμνα, νά προσφέρουν νοστημότατο καί πλούσιο έλαφρό δεῖπνο, στόν Ἱερό κλῆρο, πού λάμπρυναν μέ τήν παρουσία τους καί συμμετοχή τους τόν πανηγυρικό Έσπερινό. Τό δεῖπνο εὐλόγησε ὁ Θεοφιλέστατος. Τήν ἑπομένη, ἀνήμερα τῆς γιορτῆς, ἐτελέσαμε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, μετά άρτοκλασίας καί περιφορᾶς τῆς Ἱερᾶς εἰκόνος τοῦ Προφήτη Ἡλία, ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Έπισκόπου Σινώπης κ. Σιλουανοῦ, βοηθουμένου ὑπό τοῦ Ἱερατικῶς προϊσταμένου π. Μιχαήλ καί κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς μας Ἀρχιεπισκοπῆς. Τό έκκλησίασμα, λόγω τῆς ἐπιδημίας, ἐπῆραν τό φαγητό τους πακεταρισμένο.

The feast in honor of our Patron Prophet Elias of Thesvis

Due to the epidemic of the "legendary virus" that is rarely circulated - at least here in South Australia - we celebrated the annual festival of our Community-Parish with a limited number of our faithful. On the Eve, the Great Hierarchical Vespers took place, with the blessing of the loaves of bread and a timely sermon delivered by His Grace Bishop Silouan of Sinope, assisted by the Holy Clergy of Adelaide. At the end of the

Vespers, after a short break, Fr. Michael performed the Holy Unction with a timely presentation of spiritual instructions. At this point, we want to thank the tireless ladies of the Philoptohos, for their pious care in offering a very healthy and rich light dinner to the Clergy, who shone with their presence and beautified the Vespers with their participation. The dinner was blessed by His Grace. The next day, Day of the Feast, Matins and Divine Liturgy with the blessing of bread and procession of the Holy Icon of Prophet Elias was officiated by His Grace, assisted by Fr. Michael and clergy of our Archdiocese. Due to the epidemic, the Congregation took their food in packets.

Τό λάθος τῶν Πρωτοπλάστων

Ό Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο γιά τήν αἰώνια ζωή. Εἶχε προειδοποιήσει τούς πρωτοπλάστους, νά μή φάγουν ἀπό τόν ἀπηγορευμένο καρπό, διότι τότε θά πεθάνουν. Ἐκεῖνοι παραδέχθηκαν καί συμφώνησαν ἀπόλυτα ὅτι σέ καμμία περίπτωση δέν θά ἔτρωγαν ἀπό τόν ἀπηγορευμένο καρπό. Νά ὅμως πού ἦλθε ὁ ζηλόφθονος σατανᾶς καί ἔπεισε τούς πρωτοπλάστους μέ τό μεγάλο ψέμμα. Μήν ἀκοῦτε τόν Θεό, ὀρίστε, φᾶτε καί θά δῆτε ὅτι δέν θά πεθάνετε. Αὐτό ἦταν ὅλο, ἔφαγαν καί ἀμέσως ἦλθαν τά συμπτώματα, ὅχι μόνο τοῦ προσωρινοῦ θανάτου, ἀλλά καί τοῦ αἰωνίου. Ἔκτοτε ὁ σατανᾶς, ἔστειλε ὅλους τούς διαβόλους του, νά φοβίζουν τό ἀνθρώπινο γένος μέ τόν θάνατο. Εὐτυχῶς ὅπου ἦλθε ὁ Χριστός μας καί διά τῆς πολλῆς Του φιλανθρωπίας μᾶς ἔδωσε τήν μεγάλη ἐλπίδα τῆς αἰώνιας ζωῆς. «Ἐγὼ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή. Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κᾶν ἀποθάνη, ζήσεται· καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνη εἰς τὸν αίῶνα.» (Ἰωάν. 11, 25-26) Ἔκτοτε ὁ πιστός Χριστιανός, δέν φοβᾶται τόν προσωρινό θάνατο, -πού οὕτως ἤ ἄλλως δέν θά τόν ἀποφύγει κανείς- ἀλλά τόν αἰώνιο θάνατο. Ἁρκεῖ νά μήν κάνουμε καί μεῖς τό λάθος τῆς παρακοῆς καὶ τῆς ἀμετανοησίας τῶν Πρωτοπλάστων.

The error of the first-created

God created man for eternal life. He had warned the protoplasts not to eat from the forbidden fruit because then they would die. They accepted this and fully agreed that in no wise would they eat from the forbidden fruit. But then the jealous Satan came and convinced the protoplasts with the big lie: Do not listen to God, eat and you will see that you will not die. They took notice, ate it and immediately saw the symptoms, not only of the temporary death, but also of the eternal one. Since then, Satan has sent all his devils to frighten the human race with death. Fortunately, our Christ came and through His philanthropy, gave us the great hope of eternal life. *«Jesus said unto her, I am the resurrection, and the life: he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live eternally»* (John 11: 25-26). Since then, the faithful Christians are not longer afraid of the temporary death, -which no one will escape from- but of the eternal death. As long as we don't make the same mistake of the disobedience and impenitence of the Protoplasts.