

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. 9, 27-35) 8 Αὐγούστου 2021

Τό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, μᾶς παρουσιάζει δυό συγκινητικές σκηνές. Ἡ μία, δύο τυφλούς καί ἡ ἄλλη, ἕναν παραλυτικό. Ἡ κάθε σκηνή ἔχει καί τό δικό της δρᾶμα, τήν δική της θλιβερή ἰστορία καί τόν δικό της ἀνθρώπινο πόνο καί μιζέρια. Κάνοντας ἀναφορά στούς δύο δυστυχισμένους τυφλούς, κατανοοῦμε ἀπόλυτα τήν τρομερή καί ἀπελπιστική τους κατάσταση. Άλωστε δέν χρειάζεται ἰδιαίτερη φιλοσοφία ή κάποια προσπάθεια γιά νά τό καταλάβουμε. Άπλῶς κλείνουμε τά μάτια μας μόνο γιά μιά μέρα καί δίχως καμμία βοήθεια, νά μαγειρέψουμε, νά πλύνωμε νά καθαρίσωμε, νά διαβάσωμε, νά ετοιμάζουμε κ.τ.λ., τότε μόνο θά καταλάβουμε τό δρᾶμα τῶν δύο τυφλῶν. Οἱ τυφλοί, εἶχαν προφανῶς ἀκούσει γιά τά θαύματα τοῦ Χριστοῦ καί πολύ θά ἐπιθυμοῦσαν νά Τόν συναντήσουν. Ἡ ἐπιθυμία τους δέν ἄργησε νά γίνει πραγματικότητα. Έσκέπτοντο, ὅτι ἐφ'ὅσον, ὅσοι ἀσθενεῖς κατώρθωσαν νά Τόν συναντήσουν καί νά ζητήσουν μέ πίστη τήν βοήθειά Του, ἐγίνονταν καλά. Σίγουρα δέν θά τούς παραϊδεῖ ὁ Χριστός, ἀρκεῖ νά Τόν συναντήσουν. Μόλις ἄκουσαν ὄτι ὁ ποθούμενος γιατρός τους βρισκόταν στήν πόλη τους, ἀκολούθησαν μαζί μέ τά πλήθη τόν Χριστό. Καθ'ὸδόν, οἱ τυφλοί φώναζαν στόν Χριστό νά τούς κάνει καλά, άλλά Ἐκεῖνος, δοκιμάζοντας τήν ὑπομονή τους, προσποιεῖτο ὅτι δέν τούς ἄκουγε. Μόλις εἰσῆλθε ὁ Κύριος στό σπίτι πού θά παρέμενε, ὅπως ἀναφέρει τό Εὐαγγέλιο, είσῆλθαν καί οἱ τυφλοί. Τότε ὁ Χριστός τούς ρώτησε: «πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι;» Καί βέβαια τό πιστεύουμε, ἀπάντησαν ὁμόφωνα οὶ δυό τυφλοί. Τότε άκούμπησε τά μάτια τῶν τυφλῶν, λέγοντάς τους, τότε ἄς γίνει, σύμφωνα μέ τήν πίστη σας. Άμέσως ἔφεραν στόν Χριστό ἕναν δαιμονιζόμενον κωφόν, ἀπ'τόν ὁποῖο άφαίρεσαι ὁ Κύριος τό δαιμόνιον καί ὁ ἄνθρωπος ἐλεύθερος τώρα ἄρχισε νά ὁμιλεῖ καί νά δοξάζει τόν Θεό. Σήμερα, θά ἤθελα στήν ἀγάπη σας νά δώσουμε μαζί λίγη περισσότερη προσοχή στήν προσταγή πού ἀπηύθυνε ὁ Κύριος στούς δύο πρώην τυφλούς: «Όρᾶτε, μηδείς γινωσκέτω». Εἶναι γνωστό, ὅτι τά θαύματα τοῦ Χριστοῦ, πρωτόγνωρα καί μοναδικά, φώτιζαν καί μαγνήτιζαν τίς καρδιές, ὄχι μόνο τῶν ἄμεσα εὐεργετημένων, ἀλλά καί πάντων τῶν παρευρισκομένων μαρτύρων τους. Παρά τά ὄντως θαυμαστά αὐτά σημεῖα, ὁ Κύριος ἐμπόδιζε τήν δημοσίευσή τους, γιά τήν ἀποφυγή τῆς κενοδοξίας. Γιά νά δείξει ἐμπράκτως καί γιά νά διδάξει στόν ἄνθρωπο, τήν ἀποφυγή αὐτοῦ τοῦ μεγάλου πάθους τῆς κενοδοξίας. Διότι ἀδελφοί μου, ἡ κενοδοξία όδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στήν ἔπαρση καί ναρκισσισμό γιά πλούτη ἤ ὑλικά άγαθά, πού κατέχει. Κατά τόν Άγιο Μάξιμο, ἡ φιλαργυρία γεννᾶ τήν κενοδοξία. Παράλληλα ὅμως ἡ κενοδοξία, ὡθεῖ τόν ἄνθρωπο νά προσκολλᾶται σέ ὅλες τίς μορφές τῆς ἐξουσίας. Καί ὅταν διά τῆς κενοδοξίας ἀνέλθει στήν ἐξουσία, τότε έκδηλώνεται ή άλαζονική του έπίδειξη, τῆς νομιζομένης εὐφυτας του, γνώσεών του, παιδείας του, γλωσσικῆς ἐπάρκειας, διαλεκτικῆς ἱκανότητας κ.τ.λ. Τότε ὁ κενόδοξος

γίνεται ἀδίστακτος τύρανος σ'αὐτούς πού ἐξουσιάζει καί οἱ ὁποῖοι σταμάτησαν πλέον νά τόν κολακεύουν. Ἡ κενοδοξία, εἶναι ἕνα ψυχοφθόρο πάθος, τό ὁποῖο παρατηρεῖται στόν ἄνθρωπο, ἀκόμη ἀπό τήν νηπιακή του ἡλικία. Διά τοῦτο σήμερα θελήσαμε νά μεταφέρουμε μήνυμα σωστικό σέ ὅλους, προπαντός στούς ὀρθοδόξους χριστιανούς γονεῖς, πού ἔχουν μικρά παιδιά. Γιά τό τί πρέπει νά προσέχουν στήν σωστή παιδαγώγιση τῶν παιδιῶν τους. Εἶναι παρατηρημένο, ὅτι οἱ γονεῖς, εὔκολα ένθουσιάζονται ὅταν τά ἀκόμη νήπια παιδιά τους κάνουν κάτι καινούργιο καί σπεύδουν νά τό χειροκροτήσουν, νά τό φιλήσουν καί νά τοῦ δείξουν τήν ἀγάπη τους καί τόν ἔπαινό τους. Μέχρι ἐδῶ ὅλα καλά καί συμφωνοῦμε μέ τό γεγονός, ὅτι πρέπει νά ἐνθαρρύνουμε τά παιδιά. Ἐάν τό παιδάκι γονατίζει μέ τούς γονεῖς του καί προσεύχεται ἡσύχως καί μαθαίνει σιγά-σιγά νά κάνει σωστά τόν σταυρό του, θά τό έπαινέσωμε, ὅταν τό παιδάκι πεῖ τά πρῶτα λογάκια του, θά τό ἐπαινέσωμε, ὅταν τό παιδάκι κάνει ὑπακοή στούς γονεῖς του, θά τό ἐπαινέσωμε, ὅταν ἀργότερα, κάνει κάτι μέ προθυμία καί βοηθεῖ καί προσπαθεῖ νά γίνεται καλύτερο στήν εὐσέβεια, στήν σεμνότητα, στήν ήθική, στήν συγχωρητικότητα στήν ἀγάπη πρός τόν Θεό καί βέβαια θά τό ἐπαινέσωμε. Τό ἴδιο καί σέ χίλιες δυό ἄλλες ψυχοφελεῖς προσπάθειες καί προθέσεις τοῦ παιδιοῦ, σύμφωνα μέ τήν ἡλικία του, ἐπιβάλλεται ὁ ἔπαινος. "Όταν ὄμως κάνει τό ἀντίθετο, ὅσο ἔξυπνο κι'ἄν φαίνεται, αὐτό πού κάνει, ὅσο θεαματικό κι'ἄν φαίνεται στό κόσμο, ὅσα συμφέροντα κι'ἄν ἐξυπηρετεῖ, μέ τρόπο, θά τό ἀποδοκιμάσωμε. Γιατί; Διότι ὁ Κύριος μας λέγει μέσω τοῦ Ἀποστόλου Του: «Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα εἶναι ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα καθαρά, ὅσα προσφιλῆ, ὄσα εὔφημα, ἄν ὑπάρχη τις ἀρετή καὶ ἐὰν τις ἔπαινος, ταῦτα συλλογίζεσθε· α καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε · καὶ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ' ὑμῶν.» (Φιλιπ.4. 8-9) Ἐάν έπαινοῦμε τό παιδί μας σέ ὅλες τίς περιπτώσεις καί ἐκφάνσεις, ἀπό βρεφικῆς ἔως καί τῆς ἐφηβικῆς του ἠλικίας, ἤτε καλές εἶναι αὐτές ἤτε κακές, τότε, ἴσως ἄθελά μας, καλιεργοῦμε στήν ψυχή τοῦ παιδιοῦ τήν μεγάλη καί πνευματικά θανατηφόρον νόσον τῆς κενοδοξίας. Ἄς μή ξεχνοῦμε ἀδελφοί μου, ὅτι ἄλλος λίγο καί ἄλλος πολύ, ὅλοι ἔχουμε σέ κάποιο βαθμό, τόν ἱό τῆς κενοδοξίας πού μᾶς ξενίζει ἀπό τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ. Καί μιᾶς πού ζοῦμε στήν ἐποχή τῆς ἱοσπερμίας καί ἱοφοβίας, καλά εἶναι νά προμηθευθοῦμε τό κατάλληλο ἐμβόλιο, πού λέγεται «ἡ κατά Θεόν ταπείνωσης». Ὁ Κύριός μας ἀδελφοί μου, πού γεννήθηκε στόν ταπεινό σταῦλο καί ἔζησε καί ἐκήρυξε καί ἐδίδαξε: «καὶ μάθετε ἀπ' ἐμοῦ, ὅτι πρᾶός είμι, καὶ ταπεινὸς τῆ καρδία·» (Ματθ. 11, 29) Μᾶς συνιστά σήμερα, νά σπεύσουμε καί νά έφοδιαστοῦμε τό ἐμβόλιο αὐτό, πού θά μᾶς ἐφοδιάσει 100% μέ τήν κατάλληλον, ἐναντίον ὅλων τῶν ψυχοφθόρων ίῶν ἀνοσοποίηση καί μέ ἀσφάλεια θά νιώσουμε τήν ἐλπίδα τῆς αἰωνίου ζωῆς καί μακαριότητας.

SEVENTH SUNDAY OF MATTHEW (Matt. 9:27-35) August 8, 2021

Today's gospel reading presents us with two moving scenes: in one, two blind men,

and in the other, a demon-possessed deaf man. Each scene has its own drama, sad story and human pain and misery. Referring to the two unhappy blind people, we do not need a special effort to understand their terrible and desperate situation. We can imagine closing our eyes and trying without any help to cook, wash, clean, read, prepare, etc., for only one day and then we shall understand the drama of the two blind people. The blind men had heard of the miracles of Christ and wanted very much to meet Him. They thought that if those who were sick managed to meet Him and ask for His help in faith, they would be healed. Certainly Christ would not let them down, as long as they could meet Him. Their desire did not take long to become reality. As soon as they heard that their longed-for doctor was in their city, they followed Christ along with the crowds. On the way, they called out to Christ to help them, but, testing their patience, He pretended not to hear them. As soon as the Lord entered the house where He would remain, the blind men also entered. Then Christ asked them, "Do you believe that I can do this?" Of cause we believe it, they answered at once. Then He touched their eyes, saying to them, "Let it be so, according to your faith". So now, they both could see. Immediately afterwards, a demon-possessed deaf man was brought to Christ. The Lord expelled the demons, and the man, now free, began to speak clearly and glorify God. Today, in your love, I would like to give a little more attention to the Lord's command to the two formerly-blind men: "See that no one knows it." The miracles of Christ were unprecedented and unique. They illuminated and magnetized the hearts, not only of those who were directly benefited, but also of everyone who witnessed them. However, in order to avoid vanity, the Lord prevented the publication of these truly miraculous signs. Thus He showed in practice and taught man the avoidance of this great passion of arrogance. Arrogance leads man to boasting and self-admiration about the wealth or material goods that he possesses. According to Saint Maximus, avarice breeds vanity. At the same time, arrogance causes man to cling to all forms of power. And when man ascends to power through arrogance, then he haughtily displays his supposed intelligence and knowledge, education, skill with words, etc.. He becomes a ruthless tyrant to those in his power and everyone who no longer flatters him. Arrogance is a soul-destroying passion observed in man even from infancy. That is why today we wanted to convey a saving message to everyone, especially to Orthodox Christian parents who have young children: take care to pay attention to the proper education of your children. It is observed that parents are easily excited when their young children do something new and rush to applaud, kiss and show their love and praise. We agree that we must encourage children. If the child kneels with his parents and prays quietly and slowly, and learns to do his cross correctly, we will praise him; when the child says his first words, we will praise him; when the child does good things, we will praise him; and when later, he does something willingly, is helpful and tries to become better in piety, modesty, morality, forgiveness, in love for God, then of course we will praise him. We

give praise for the myriad other psycho-beneficial efforts and intentions of the child, according to his age. But when the child does the opposite, no matter how smart or spectacular it seems to the world, no matter what interests it serves, we will disapprove in some measure. Why? Because the Lord tells us through His Apostle Paul in his letter to the Philippians (4:8-9): "Finally, my brethren, what is true, what is modest, what is just, what is pure, what is beloved, what has a good reputation, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, ponder these. That which ye have learned, and received, and heard, and seen, do these things: and the God of peace shall be with you". If we praise our child in everything, whether good or bad, from infancy to adolescence, then we cultivate in the soul of the child the catastrophic spirit of selfishness. My brethren, let us not forget that we all have in some degree the feeling of vanity that alienates us from the Lord our God. Now that we live at a time of virus-attack and virus-phobia, it is good to get the right vaccine which is called "Humiliation in God". Our Lord, Who was born in the humble stable, taught us: "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls" (Matt. 11:29). He advises us today to hurry and equip ourselves with this vaccine, "Humiliation in God", which will cover us 100% with the appropriate protection against the spiritual and psycho-deadly illness of "vainglory". Then we shall surely feel within ourselves the hope of eternal life and bliss.

Ὁ Ναός, Κέντρο τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς.

Όντως, ὁ Ὀρθόδοξος Ναός παίζει μεγάλο ρόλο στήν πνευματική μας ζωή, ὅπως τονίσαμε καί στό τεῦχος τῆς περασμένης ἑβδομάδος. Δέν μπορεῖ νά ἀναπτυχθεῖ μέσα μας πνευματική, γνήσια καί Ὀρθόδοξη ζωή, δίχως τό Θυσιαστήριο τοῦ Ναοῦ. Ὁ Ναός εἶναι ἡ πηγή, τό κέντρο καί ἡ ρίζα τῆς πνευματικῆς ζωῆς γιά κάθε Ὀρθόδοξο Χριστιανό. Στόν Ναό τρέφεται μέ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, τόν «ἄρτον τῶν ἀγγέλων» ὅπως τόν ὀνομάζουν οἱ πατέρες καί μέ τό «οὐράνιον μάννα», τό Σῶμα καί τό Αἶμα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Στόν Ναό δέχεται τήν σωστική θεία χάρι τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας. Στόν Ναό καθαρίζεται, ζωογονεῖται, ἀναπνέει πνευματικά καί ἁγιάζεται ἡ ψυχή του. Στόν Ναό συναντᾶ τόν Δημιουργό του καί Τόν λατρεύει «ἐν πνεύματι καί άληθεία». Στόν Ναό ἐπαναπαύεται καί ἠρεμεῖ τό πνεῦμα του. Στόν Ναό ἐπιτυγχάνει, άλλά καί συνειτοδοποιεῖ τήν συσσωμάτωσή του στό μυστικό πνευματικό Σῶμα τῆς Έκκλησίας. Ὁ Ναός εἶναι τό καταφύγιο καί ἡ ἀσφάλειά του. Ἀποτελεῖ ἀσφαλῶς μεγάλο σφάλμα καί πλανεμένη άντίληψη καί σκέψη, ὅτι ἡ αἴθουσα τοῦ κηρύγματος μπορεῖ νά ἔχει κεντρικώτερη θέση στήν πνευματική ζωή τοῦ πιστοῦ ἀπό τόν Ναό. Αὐτό εἶναι μεγάλο λάθος. Ἡ αἴθουσα εἶναι βοηθητικό μέρος τοῦ Ναοῦ. Ποτέ δέν μπορεῖ νά ὑποκαταστήσει τόν Ναό. Τήν πρώτη κεντρική θέση κατέχει ὁ Ναός. Ἡ αἴθουσα ἀπλῶς βοηθάει τό ἔργο τό σωστικό τοῦ Ναοῦ, δέν ὑποκαθιστᾶ. Ἔργο τῆς αἰθούσης εἶναι νά ὁδηγεῖ πρός τόν Ναό. Καί ἐάν ὁ χῶρος τῆς ἐκκλησιαστικῆς αίθούσης ὅπου σμιλεύονται ψυχές μέ τά κηρύγματα, τά σεμινάρια καί ὁμιλίες πίστεως, δέν δύναται νά ὑποκαταστήσει τόν Ναό, πόσο ἀκόμη περισσότερο ἀπέχουν όλοι οἱ ἄλλοι χῶροι τοῦ κόσμου, ἀπό τόν Ἱερό χῶρο τοῦ Ὀρθοδόξου Ναοῦ. Γιά ὅλα τά άλλα οἰκοδομήματα καί κοσμικούς χώρους, τό πολύ νά ἔχει γίνει κάποιος ἁγιασμός,

ἀπό ἔναν ἀπλό Ἱερέα, ὅμως γιά τόν Ἱερό Ὀρθόδοξο Ναό, ἔχουν προηγηθεῖ τά ἐγκαίνια. Γιά ὅσους δέν γνωρίζουν τί λαμβάνει χώρα κατά τά ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ, θά προσπαθήσωμε νά σᾶς ἐνημερώσουμε σέ μελλοντική ἔκδοση τοῦ Φυλλαδίου μας. Καί μόνο ἡ παρουσία τῶν Ἐπισκόπων, καί Ἱερέων, οἱ Ἱερές ἀκολουθίες, ὁ εἰδικός κανόνας, οἱ εὐχές καί προσευχές, οἱ ψαλμοί, οἱ προφητεῖες, τά ἀποστολικά καί εὐαγγελικά ἀναγνώσματα. Ἔπειτα, μέ τήν σεπτή παρουσία τῶν μαρτυρικῶν λειψάνων, ἀλλά καί τῶν ἁγιογραφικῶν καί πατερικῶν συμβολισμῶν, τά ἐγκαίνια τοῦ Ὀρθοδόξου Ναοῦ ἐβεβαιώνουν τήν πεπείθηση, ὅτι τοῦτος ὁ χῶρος, δέν εἶναι ἄλλος, παρά ἡ θύρα τοῦ Παραδείσου.

The Orthodox Church, Centre of our spiritual life

The Orthodox Church plays a major role indeed in our spiritual life, as we emphasized in last week's issue. A spiritual, genuine and orthodox life cannot develop within us without the Altar of the Church. The Church is the source, the centre and the root of spiritual life for every Orthodox Christian. The Church feeds us with the word of God - the "bread of the angels" as the fathers call it - and the Body and Blood of our Saviour Christ - the "heavenly bread". In the Church, the Orthodox Christian receives the saving divine grace of the sacraments of the Church. In the Church, he is purified, enlivened, breathes spiritually and his soul is healed. In the Church, he meets his Creator and worships Him "in spirit and in truth". In the Church, he rests and his spirit finds comfort. In the Church, he achieves his incorporation into the mystical spiritual Body of the Church. The Church is his refuge and security. It is certainly a great mistake to think that the "hall" in which we may preach the word of God can have a more central place in the spiritual life of the believer than the "Church". This is a misconception. The spiritual use of the hall helps the Church, but in no way can it replace the Church. The first and central position in the world is held by the Church. If the space of the church hall, where souls are sculpted with spiritual sermons, seminars and speeches of faith, cannot replace the Orthodox Church, then it is impossible for any other room, hall or building in the world to do so. Other buildings and secular spaces may have had some sanctification ceremony by a simple priest, but consecration precedes the Holy Orthodox Church. We shall try to inform you in a future edition of our Booklet about what happens at the official inauguration of a Church. Basically, only in the presence of Bishops and Priests, with Holy Services, special canons, hymns and prayers, psalms, prophecies, apostolic and gospel readings, can a Church be consecrated. Assuredly, with the presence of the Holy relics of martyrs and other Scriptural and Fatherly symbols, the Orthodox Church cannot and should not ever be considered like any other space in the world.

<u>Δωρεές</u>

Άνώνυμος ὑπέρ τοῦ Φιλοπτώχου ταμείου καί τίς πολλαπλές ἀνἀγκες τῆς Ἐκκλησίας		\$3000
Οίκ. Δημ. & Μαρ. Κορολῆ εἰς μνήμην τῆς μητέρας τους Μαρίας Κορολῆ		\$450
Άνώνυμος	ὑπέρ τῆς Φιλοπτώχου	\$300
Πρεσβ. Κυριακή Ψαρομμάτη εἰς μνήμην τῆς ἀειμνήστου Ἐλπίδας Τζάννε		\$100
Άνδρεας Ψαρομμάτης	εἰς μνήμην τῆς ἀειμνήστου Ἐλπίδας Τζάννε	\$100
Γραμματική Χριστοφῆ	πρός τήν Ἐκκλησία	\$100

Νικόλαος Δατσόπουλος πρός τήν Ἐκκλησία \$100 Ἀντώνιος Τσιάρος εἰς μνήμην τῆς ἀειμνήστου Ἑλπίδας Τζάννε \$50

Πολύ εὐχαριστοῦμε τούς δωρητές μας καί εὐχόμεθα ὅπως ὁ Κύριος τούς εὐλογεῖ καί ἀγιάζει πάντοτε. We are very grateful to our donors and we pray that the Lord may always bless and sanctify them.

Πρόγραμμα ἀκολουθιῶν τῆς ἑβδομάδος 8 ἕως 15 Αὐγούστου

Αὔριο Δευτέρα, τήν Τρίτη, τήν Τετάρτη καί τήν Πέμπτη το βράδυ 6-7 θά τελοῦμε τόν Παρακλητικό κανόνα τῆς Παναγίας ἐναλάξ.

Τήν Παρασκευή 13 Αὐγούστου, Ἀπόδοση τῆς γιορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως, θά τελέσωμε "Όρθρο καί Θεία Λειτουργία 8.00 μέ 9.30 τό πρωϊ. Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, θά τελέσωμε τόν Μέγα παρακλητικό κανόνα τῆς Θεοτόκου.

Τό Σάββατο, παραμονή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, θά τελέσωμε τόν Μέγα πανηγυρικό Ἑσπερινό μετ'ἀρτοκλασίας, τά Ἐγκώμια τῆς Κοιμήσεως γύρω ἀπ'τόν καταστόλιστο Ἐπιτάφιο τῆς Παναγίας καί τό Ἱερόν Εὐχέλαιον, ἀπό τίς 5.30 ἔως τίς 7.45 τό βράδυ, (περίπου).

Τήν Κυριακή, ἀνήμερα τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, θά τελέσωμε Όρθρο καί Θεία Λειτουργία μετά ἀρτοκλασίας καί περιφορᾶς τοῦ καταστόλιστου Ἐπιταφίου τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, καθώς καί τῆς Ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου. Στό τέλος, θά παρακαθίσωμε σέ κοινήν τράπεζα στήν ἐνοριακή μας αἴθουσα, γιά νά ἀπολαύσωμεν τό μεσημεριανό μας. Μερικοί μποροῦν νά πάρουν τό φαγητό τους πακεταρισμένο.

Programme for the week of August 8 to 15

From tomorrow, *Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday night*, 6pm – 7pm, we shall perform the Supplicatory canon of the Virgin Mary alternately.

On Friday August 13, Feast of the Transfiguration, Matins and Divine Liturgy, 8am to 9.30 am. On Friday evening, the Great Supplication of the Virgin Mary.

On Saturday, Eve of the Falling Asleep of the Virgin Mary, Great Festive Vespers with the blessing of loaves, the Lamentations of the Falling Asleep around the Epitaphios of the Virgin Mary and Holy Unction, around 5.30pm to 7.45pm.

On Sunday, on the day of the Assumption of Virgin Mary, we will perform Matins and Divine Liturgy with the blessing of bread and procession of the beautifully adorned Epitaphios of the Assumption of Virgin Mary, as well as of the Holy Icon of the Virgin Mary of Kykkos. At the end, we will sit at a common table in our parish hall, to enjoy our lunch. Some may get their food packaged.

Δωρεές είς μνήμην τῆς ἀειμνήστου Βασιλικῆς Μπακοπάνου

Οἰκ. Μπακοπάνου, εἰς μνήμην τῆς ἀειμνήστου μητέρας τους Βασιλικῆς \$1000 ΑΙΚ. & ΛΟΥΚΊΑ ΜΑΥΡΟΓΙΆΝΝΗ 20 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΆΒΟΣ 10 ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΥ 10 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΒΟΣ 20 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΆΧΟΣ 20 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 20 ΠΑΝ. ΣΤΑΜΟΣ 20 ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΥΛΟΥ 20 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 20 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ 20 ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ 20

Εὐχαριστοῦμε τούς προσφέροντας πρός τήν Ἐκκλησία, εἰς ἀνάπαυση τῆς ἀειμνήστου Βασιλικῆς Μπακοπάνου καί εὐχόμεθα ὅπως ὁ Κύριος ἀναπαύει τήν ψυχή τῆς ἀειμνήστου. We thank them for offering to the Church, for the rest of the late Vasiliki Bakopanos and we pray that the Lord rests the soul of the deceased.

PARAKLEISIS TO THE MOST HOLY THEOTOKOS

TO BE CHANTED BY THE
ST JOHN OF DAMASCUS CHOIR
WHEN | SUNDAY 8TH AUGUST • 4PM
WHERE | PARISH OF ST PANTELEIMON
PLEASE JOIN US AFTERWARDS FOR FELLOWSHIP
AND REFRESHMENTS

Enosis Sunday School Camp 2021



Theme: Ephesians 6: 10-18 The Armour of God

6-8th October

Mylor Adventure Camp Adelaide Hills

The camp will involve 3 days of fun including; kayaking, archery, swimming, the giant swing, flying fox and so much more!



Ages 9-13

For more information call Steve Macris on 0401718053 or email:

steven.macris@gmail.com rsvp by 1st September 2021

QUIZ PRIZES TO BE WON! FUNDRAISER All proceeds donated to Catherine House BOOK YOUR TABLE

TODAY!*

DM us on instagram

@norwoods_ark

or text message Kerri

0416155048 to reserve

your table today.

*7-10 people per table

norwoods_ark Grab your friends and book a table for Norwood Arks first quiz night on the 20th of August! 100% of the proceeds will be donated to Catherine House. Lots of prizes to be won
Book now to save a table

FRIDAY AUGUST 20

6:30pm - 10pm

Church Hall, Parish and Community of

Prophet Elias 87 Beulah Road Norwood

\$15 pp (all tickets to be payed at door)

Children Under 10 free

ALL WELCOME!

Q&A:

PRIDE & FORGIVENESS

Orthodox answers to your BIG questions

PRESENTED BY THE GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA ST STEPHEN'S CENTRAL YOUTH COMMITTEE Sunday August 22, 6:30pm

Prophet Elias Hall, Beulah Road, Norwood

Arrive at 6:30 pm for a 7:00pm sharp start

Strictly 15-30 year olds only