

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 318 ΠΑΤΕΡΩΝ (Ἰωάν. 17, 1-13) 13 Ἰουνίου 2021

Τήν Κυριακή πρίν τῆς Πεντηκοστῆς, ἡ Ἐκκλησία μας τήν ἔχει ἀφιερώσει στούς Ἁγίους 318 θεοφόρους Πατέρες τῆς Α'Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα στήν Νίκαια. Τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά γυρίσωμε λίγες μέρες πίσω στό γεγονός τῆς ἀρχιερατικῆς προσευχῆς τοῦ Κυρίου, τήν παραμονή τοῦ Πάθους του. Σέ αὐτήν τήν προσευχή ὁ Κύριος κἀνει ἀναφορά στό τεράστιο ἔργο πού τοῦ ἀνάθεσε ὁ Πατέρας του καί τό ὁποῖο εἶχε φέρει εἰς πέρας. Ποιό ἦταν τό ἔργο πού όλοκλήρωσε ὁ Κύριος; Τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ ἀδελφοί μου, ἦταν νά ἀνακαινίσει τό άνθρώπινο γένος πού γλίστρησε στή γῆ καί νά τό ἐπαναφέρει στό ἀρχαῖο κάλλος τοῦ Παραδείσου. Έσπειρε στίς ἀνθρώπινες καρδιές τόν ζωντανό σπόρο τοῦ ζωηφόρου λόγου Του. Έργο τοῦ Χριστοῦ, ἦταν νά πληροφορήσει τό πεσμένο ἀνθρώπινο γένος, τούς τρόπους τῆς ἀνώρθωσής του. Τό ἀπέδειξε ὅπως εἴδαμε ἀργότερα, μέ τό θεανθρώπινο ἔργο Του, μέ τίς θυσίες Του, μέ τό Πάθος Του, μέ τόν θάνατό Του, μέ τήν Ανάστασή Του, μέ τήν Ανάληψή Του καί τήν ἀποστολή τοῦ Παναγίου Πνεύματος έπί τούς μαθητές Του. Αὐτό μέ λίγα λόγια ἦταν τό ἔργο γιά τό ὁποῖο κάνει ἀναφορά στήν προσευχή Του ὁ Κύριος. Αὐτό ἦταν τό ἔργο πού τοῦ εἶχε ἀνατεθεῖ γιά νά τό φέρει είς πέρας. Δέν ἦλθε γιά νά ζήσει μέ ἄνεση, ἀλλά ἦλθε, γιά νά περάσει τή ζωή Του εὐεργετώντας καί γιά νά ἐκπληρώσει κάθε δικαιοσύνη. Ὁ Κύριος προβάλλεται σέ μᾶς σάν ὑπόδειγμα, γιά νά ἀκολουθήσωμε τά χνάρια Του. Ὀφείλουμε λοιπόν καί σέ αὐτό νά μιμηθοῦμε Αὐτόν, μή λησμονώντας, ὅτι καί σέ μᾶς ὁ Θεός ἀνέθεσε ἔργο γιά ἐπιτέλεση, ἀναλόγως τῶν ἱκανοτήτων μας καί τοῦ πεδίου τῆς δράσης μας. Όφείλει ὁ καθένας μας νά πράττει ὅσο μπορεῖ τό ἀγαθό στόν κόσμο αὐτόν. Ὀφείλει σέ ὅλα νά ἀποβλέπει στήν δόξα τοῦ Θεοῦ, ὥστε μέ ὅλα τά ἔργα του νά δοξάζει Αὐτόν στήν γῆ καί νά μήν κουράζεται ἤ ἀποκάμνει ποτέ, προκειμένου νά φέρει σέ τέλειο πέρας τό ἔργο πού τοῦ ἀνατέθηκε ἀπό τόν Θεό. Τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ ἀδελφοί μου, ήταν καί ὑποδειγματική συμμόρφωση καί ὑπακοή εἰς τό θέλημα τοῦ Πατρός του. Ὁ Χριστός μας, τόσο βαθειά ἔνοιωσε τό καθῆκον Του, ὥστε πολλές φορές λησμονοῦσε καί νά φάει ἀκόμη. Ἀσφαλῶς τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου στόν πατρικό τομέα γεννᾶ καί ὑποχρεώσεις. Γιατί δέν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος πού βγῆκε ἀπό τοῦ Θεοῦ τά χέρια νά εἶναι ἄσχετος πρός Αὐτόν. Ἐάν ἀπό τά χέρια τοῦ ρολογᾶ βγαίνει ἕνα ἄψυχο ρολόϊ μέ σκοπό νά μετρᾶ τίς ὥρες, τά λεπτά καί τά δευτερόλεπτα, πόσο μᾶλλον ὁ ἔμψυχος ἄνθρωπος ὀφείλει νά ἐργάζεται μέ κάθε λεπτομέρεια πρός τόν σκοπό πού ὁ Θεός τόν δημιούργησε, δηλαδή τόν αγιασμό του. Τό ζωντανό παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ μας, εἶναι ἡ πυξίδα πού δείχνει τόν σωστό προσανατολισμό μας ἐδῶ στήν γῆ, μέ τόν ἀπώτερο σκοπό τόν οὐρανό καί τήν αἰωνιότητα. Τό δικό μας ἔργο σάν ἄνθρωποι σέ

τούτη τήν πρόσκαιρη ζωή, εἶναι νά ἐργαζόμεθα τίμια, νά συνδιαλεγόμεθα μέ είλικρίνεια, νά σπουδάζουμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, νά ἀγαπήσωμε τό περιβάλλον μας, τούς ὁμοπίστους καί ὁμοεθνεῖς μας, νά δημιουργήσουμε οἰκογένεια καί νά ζοῦμε μέ πίστη τά ίδανικά τοῦ Εὐαγγελίου. Όλα αὐτά τῆς παρούσης ζωῆς, εἶναι προϋποθέσεις γιά τήν αἰωνιότητα. Διότι πιστεύουμε ὅτι καί ἐδῶ καί ἐκεῖ, θά εἴμεθα κάτω ἀπό τήν σκέπη τῆς θείας ἀγάπης Του. Άλλά, προτοῦ νά φθάσωμε στό μακαριστό αὐτό τέρμα πλησίον τοῦ Θεοῦ, στήν αἰωνιότητα, ἔχουμε νά διανύσωμε μεγάλες ἀποστάσεις. Γιά νά ἀτενίσει κανείς τόν οὐρανό μέ ἱκανοποίηση δέν εἶναι κάτι ἀπλό. Πρωτίστως όφείλει νά καλυτερεύσει τόν ἑαυτό του. Ὁ δρόμος θά εἶναι τραχύς και μακρυνός. Θά συναντήσωμε πολλά έμπόδια πού πρέπει νά ὑπερνικηθοῦν καί νά παραμερισθοῦν. Θά παλέψουμε μέ «σάρκα καί αἷμα», ἀλλά καί μέ «τίς ἐξουσίες τοῦ κοσμοκράτορα τοῦ αίῶνος τούτου», ὅπως ἔπραξε καί ὁ Χριστός. Καί δέν θά εἶναι ἐκπληκτικό ὅταν μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, κατορθώσουμε νά προσπεράσωμε τό στάδιο αὐτῆς τῆς ζωῆς, νά νοιώθουμε τήν χαρά καί ἱκανοποίηση, ὅτι ἐτελειώσαμε τό ἔργο πού μᾶς έμπιστεύθει ὁ Κύριος. Τό ἔργο πού παραλάβαμε ἀπό τούς Ἀποστόλους, τούς διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως καί ἀπό τούς Θεοφόρους Πατέρες πού γιορτάζουμε σήμερα, τό φέραμε είς πέρας. "Ας προσέξουμε ἀγαπητοί ἀδελφοί, τίς μικρολεπτομέρειες τῆς καθημερινῆς ζωῆς, διότι εἶναι ἐπικίνδυνη ἡ ὑποτίμηση τῶν μικρῶν καί ἀσήμαντων καθηκόντων μας. Μέ ὑπομονή καί ἐπιμονή, ἀλλά καί πολλή σύνεση, νά ἐκτελοῦμε ὅτι μᾶς δόθηκε πρός ἐκπλήρωση. Αὐτό τό μήνυμα ἔλαβαν οἱ Άπόστολοι κατά τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς καί σκόρπισαν στά πέρατα τῆς Οἰκουμένης γιά νά διδάξουν, νά θαυματουργήσουν μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, νά κηρύξουν τό Εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας σέ ὅλο τόν κόσμο. Τό ἴδιο ἔκαμναν καί οἱ έκκλησιαστικοί μας Πατέρες ἀνά τούς αἰῶνες. Νά προσευχηθοῦμε, ἀδελφοί μου, ὅπως ὁ Κύριος πού ἐβοήθησε ἐκείνους καί νίκησαν τόν πονηρό καί τά ὀλέθρια ἔργα του, νά δώσει καί σέ μᾶς τήν πνευματική δύναμη νά ἀγωνιστοῦμε χριστιανικά καί νά έξέλθουμε αὐτῆς τῆς προσωρινῆς ζωῆς νικητές.

SUNDAY OF THE HOLY 318 FATHERS (John 17: 1-13) 13th June 2021

Our Church dedicates the Sunday before Pentecost to the 318 Holy Fathers of the First Ecumenical Synod, which took place in Nicaea. The gospel reading gives us the opportunity to go back a few days to the Lord's hierarchical prayer on the eve of His Passion. In this prayer, the Lord refers to the enormous work which His Father entrusted to Him and which He has accomplished. What was that work that the Lord completed? The work of Christ, my brethren, was to renew the human race that slipped on earth and to bring it back to the ancient beauty of Paradise. He sowed in

the hearts of men the living seed of His living word. The work of Christ was to show fallen humankind the way to stand again. He demonstrated it, as we saw later, with His divine-human work, His sacrifices, His Passion, His death, His Resurrection, His Ascension and the sending of the Holy Spirit upon His disciples. In a nutshell, this is the work that the Lord refers to in His prayer. This was the work that was given to Christ to fulfil. He did not come to live in comfort, but to live His life in service, fulfilling all righteousness. The Lord showed Himself as the supreme example for us to follow. We owe it to ourselves to imitate Him, remembering that God also assigned us a task to accomplish, each according to our abilities and the field of our action. Each of us ought to do as much as we can for good in this world. In all things, we should aim for the glory of God, so that with all our works we may glorify Him on the earth, and never tire in order to complete the work entrusted to us by God the Father. The work of Christ, my brethren, was observed in exemplary compliance and obedience to the will of His Father. Our Christ so deeply felt His duty that many times He forgot even to eat. Certainly the example of the Lord in the paternal field gives rise to obligations. Man who has been created out of his Heavenly Father's hands cannot ignore them. For example, if a watchmaker can make out a clock that measures the hours, minutes and seconds, how much more the soulful man has to work in every detail for the purpose that God created him? That is, his sainthood!!! The living example of our Christ is the compass that shows our correct orientation here on earth, with the ultimate goal of heaven and eternity. Our task as human beings in this temporary life is to work honestly, to converse honestly, to study the word of God, to love our environment, the Christian faithful and our fellow believers, and to live with our fellow man according to the will of God and His Gospel. Everything in this life is a precondition for eternity. We believe that both here and there, we shall be under the cover of His divine love. But before we reach this blessed end near God in eternity, we have to travel great distances. To gaze at the heavens with satisfaction is not a simple thing. First of all, we have to improve ourselves. The road will be rough and long. We will encounter many obstacles that must be overcome and set aside. We shall wrestle with "flesh and blood" but also with "the powers of the ruler of this world", as Christ did. And it will not be surprising when with the help of God, we manage to overcome the stage of this life, to feel joy and satisfaction that we have completed the work that the Lord entrusts to us; the work that we received from the Apostles, the teachers of the Church, as well as from the God-bearing Fathers that we celebrate today. Let us pay attention, dear brothers and sisters, to the small details of our daily lives, because it

is dangerous not to observe our small and insignificant duties. With patience and perseverance, but also with a lot of prudence, let us carry out what was given to us to be fulfilled. This message was received by the Apostles on the Sunday of Pentecost and they were scattered throughout the universe to teach, to work miracles by the grace of God, and to preach the Gospel of salvation to the whole world. Our Ecclesiastical Fathers did the same throughout the centuries. My brethren, let us pray that the Lord, who helped them to overcome the wicked and destructive works of Satan, may give us also the spiritual strength to fight as Christians and to emerge victorious at the end of our life.

<u>Γάμος</u>

Τό Σάββατο 5 Ἰουνίου, ἔλαβε χώρα στόν Ἱερό Ναό μας ἡ στέψη τοῦ κ. Ἁγγέλου Βλαχοδήμου μετά τῆς δίδος Janelle Amber Cheso. Τά στέφανα ἀντήλλαξε ἡ Στυλιανή Ζαΐμη. Εὐχόμεθα στούς νεόνυμφους νά εἶναι πάντα ὑγειεῖς καί ἀγαπημένοι κοντά στόν Θεό. Στήν κουμπάρα εὐχόμεστε νά εἶναι ἄξια γιά νά βαπτίσει καί παιδιά τῶν νεονύμφων.

On Saturday, June 5, the Wedding of Mr. Angelos Vlachodimos and Miss Janelle Amber Cheso took place in our Holy Church. The crowns were exchanged by Styliani Zaimis. We pray that the newlyweds may be always healthy and loving, close to God and that the bridesmaid of honour may be worthy to baptize children of the newlyweds.

<u>Δωρεές</u>

Άνώνυμος	ὑπέρ τῶν φιλανθρωπικῶν σκοπῶν τῆς Ἐνορίας μας	\$200
Άνώνυμος	ὑπέρ τῶν φιλανθρωπικῶν σκοπῶν τῆς Ἐνορίας μας	\$200
Άθανάσιος & Αἰκατερίνα Παπαγεωργίου εἰς μνήμην Νομικῆς Στούππου		\$200
Άνώνυμος	ὑπέρ τῶν φιλανθρωπικῶν σκοπῶν τῆς Ἐνορίας μας	\$50

Πολύ εὐχαριστοῦμε τούς εὐλαβεῖς δωρητές μας καί εὐχόμεθα ὅπως ὁ Κύριος τούς εὐλογεῖ καί τούς χαρίζει ὑγεία καί εἰρήνη. Εἴθε ὁ Θεός νά ἀναπαύει τούς κεκοιμημένους.

We are very grateful to our donors and pray that the Lord may bless them and give them health and peace. May God give rest to hose who have passed away.

Ψυχοσάββατο

Ή Άγία μας Ἐκκλησία σάν στοργική μητέρα, ἐνδιαφέρεται γιά ὅλα τά παιδιά της, εἴτε αὐτά βρίσκονται ἀκόμη σέ τούτη τήν πρόσκαιρη ζωή, εἴτε ἔχουν ἀποδημήσει γιά τήν αἰωνιότητα. Μέ στοργή προσεύχεται καί παρακαλεῖ σέ ὅλες τίς Ἱερές ἀκολουθίες τόν Πανάγαθο Θεό καί ἱδρυτή της, Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστό, ὑπέρ πάντων τῶν εὐσεβῶν καί Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, κατοικούντων καί παρεπιδημούντων. Τήν ἴδια

στιγμή προσεύχεται ὑπέρ πάντων τῶν προαναπαυσαμένων, πατέρων, μητέρων, ἀδελφῶν, πάππων προσπάππων καί πάντων ὥν τά ὀνόματα ἄγνωστα μέν σέ μᾶς, ἀλλά γνωστά στόν Κύριο, νά τούς ἀναπαύσει ἐν χώρα ζώντων. Στό πρῶτο βιβλίο τῆς Γεννέσεως διαβάζουμε, ὅτι ὁ Θεός ἐτελείωσε τό ἔργο τῆς Δημιουργίας Του σέ ἔξη ἡμέρες καί τήν ἐβδόμη ἀναπαύθηκε. Βέβαια ὁ Θεός εἶναι πνεῦμα καί δέν κουράζεται, ὁπότε ὁ ὅρος «ἀνάπαυση», μᾶλλον ἀναφέρεται στήν παύση τῆς δημιουργίας. Βέβαια, τό κάθε Σάββατο=«Ἀνάπαυση» τοῦ ἔτους, τό ἔχει καθιερώσει ἡ Ἐκκλησία μας γιά τούς κεκοιμημένους. Ὅμως τό Σάββατο πρίν τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς, ἡ Ἐκκλησία μας τά ἔχει ἀφιερωμένα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν πάντων τῶν κεκοιμημένων. Τό ἐρχόμενο Σάββατο 19 Ἰουνίου καί ὥρα 8.00 μέ 9.45, θά τελέσωμε τό δεύτερο Ψυχοσάββατο καί παρακαλοῦμε τούς εὐλαβεῖς ἐνορῖτες μας ὅπως μᾶς φέρουν τά ὀνόματα ζώντων καί κεκοιμημένων, εἰ δυνατόν ἐνωρίτερα τοῦ Σαββάτου.

Saturday of the souls

As a loving mother, our Church is interested in all her children, whether they are still in this temporary life or have emigrated for eternity. In all the Holy Services, she prays fervently, pleading to our God and her Founder, the Lord Jesus Christ, for all the pious and orthodox Christians. At the same time, the Church prays for all those passed away, fathers, mothers, brothers, grandfathers and all the names unknown to us, but well-known to the Lord, to grant them rest in the land of the living. In the first book of Genesis, we read that God completed the work of His Creation in six days and rested on the seventh day. Of course, God is spirit and does not get tired, so the term "rest" rather refers to the cessation of creation. Of course, every Saturday of the year = "Rest", and has been dedicated by our Church to those who have fallen asleep. But the Saturday before Meatfare Sunday and the Saturday before the Sunday of Pentecost have been especially dedicated to the rest of the souls of all those who have fallen asleep. Next Saturday, June 19, from 8.00am to 9.45am, we will perform the Second Saturday of the Souls and ask our devoted parishioners to bring us the names of the living and the dead, if possible before Saturday. Thank you.

Ή Ἐτήσια πανήγυρις τοῦ Πολούχου μας Προφήτου Ήλιοῦ τοῦ Θεσβίτη

Ή γιορτή τοῦ Προφήτη Ἡλία, τιμᾶται ἀπ'ὅλους τούς πιστούς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας. Ἡ διαφορά εἶναι, ὅτι ἐδῶ, σέ τούτη τήν Ἐνορία-Κοινότητα τοῦ Νόργουντ, ὑπάρχει ὁ μοναδικός Ἱερός Ναός τῆς Ἱερᾶς μας Ἀρχιεπισκοπῆς, ἀφιερωμένος στόν Προφήτη Ἡλία. Ἐδῶ τιμᾶται καί πανηγυρίζεται μέ ὁλοκληρωμένο πρόγραμμα. Ὁ Ἰούλιος μῆνας, γιά τούς πιστούς ἐνορῖτες μας, εἶναι ἀφιερωμένος στόν Πολιοῦχο μας

Προφήτη Ήλία τόν Θεσβίτη. Στόν Προφήτη τόν ὁποῖον ἐπροίκισε ἰδιαίτερα ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ὁ Προφήτης πού παρακάλεσε τόν Θεό νά μή βρέξει γιά τριάμιση χρόνια καί δέν ἔβρεξε, πού παρακάλεσε τόν Θεό νά ρίξει φωτιά ἀπό τόν οὐρανό καί ἔκαψε τό σφάγιον καί τό θυσιαστήριο. Ὁ ἴδιος Προφήτης παρακάλεσε τόν Θεό καί ἔστειλε βροχές καί καταιγίδες καί ξαναχορτάριασε ἡ ἐπί τριάμιση χρόνια ἄνυδρη γῆ. Στόν Προφήτη Ήλία ἔστειλε ὁ Θεός πύρινο ἄρμα καί τόν μετέφερε πρός τόν οὐρανό. Ὁ Προφήτης Ἡλίας ἀνάστησε τόν νεκρό γυιό τῆς χήρας στά Σαρεπτᾶ. Ὁ Προφήτης Ήλίας συνομίλησε μέ τόν Χριστό στό Όρος Θαβώρ. Ήταν μάλιστα τόσο μεγάλη ἡ περιωπή τοῦ Ἡλία καί ὁ σεβασμός τοῦ λαοῦ πρός τόν Ἡλία, πού σάν ἄρχισε ὁ Κύριος τό σωτήριο κήρυγμα Του, νόμιζαν ὅτι Αὐτός ἦταν ὁ Ἡλίας. Αὐτόν λοιπόν τόν μέγιστον τῶν Προφητῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ὁποίου, δέν γιορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας τήν κοίμησή του, διότι ὁ Ἡλίας δέν πέθανε, ἀλλά τήν φαινομική ἀνάληψή του. Τήν χαρά τήν ἐκφράζουμε, καλῶντας ὅλους τούς πιστούς Χριστιανούς νά συμμετάσχουν σέ όλες τίς πανηγυρικές ἐκδηλώσεις τῆς Ἐνορίας-Κοινότητός μας καί νά χαροῦν μαζί μας. Τά μέλη τοῦ Δ. Συμβουλίου μετά τῶν μελῶν τῆς Φιλοπτώχου, ἔχουν ἤδη ἀρχίσει τίς κοινωνικές προετοιμασίες, μέ τό ἐπίσημο πλούσιο γεῦμα τό Σάββατο 17 Ἰουλίου, όπου θά ὑπάρχει καί μουσική, μέ παραδοσιακούς χορούς. Παράλληλα ὁ Ἱερέας μας π. Μιχαήλ ἔχει ἤδη ἑτοιμάσει τό πλούσιο ἐκκλησιαστικό πρόγραμμα, μέ τόν Μέγα Έσπερινό πρίν τό γεῦμα. Τόν "Ορθρο καί Θεία Λειτουργία, τήν Κυριακή τό πρωϊ. Τόν Μέγα πανηγυρικό Έσπερινό μέ ἀρτοκλασία καί Ἱερόν Εὐχέλαιον, τό Ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, παραμονή τῆς πανηγύρεως, τῆ συμμετοχῆ τοῦ Ἱεροῦ κλήρου τῆς Ἱερᾶς μας Άρχιεπισκοπῆς στήν Άδελαϊδα. Τήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ἀνήμερα τῆς γιορτῆς, μετά ἀρτοκλασίας καί περιφορᾶς τῆς καταστόλιστης Ἱερᾶς εἰκόνος τοῦ Προφήτου Ήλιοῦ στό εὐρύχωρο προαύλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας. Τό ἐπίσημο ξορταστικό πρόγραμμα, τελειώνει μέ τό πλούσιο γεῦμα ὅπου θά ἔχει ἑτοιμάσει τό Δ. Συμβούλιο μέ τίς κυρίες τῆς Φιλοπτώχου. Αὐτό πού ζητοῦμε αὐτή τήν στιγμή, εἶναι νά προμηθευθήτε τά εἰσιτήρια γιά τό Ἐτήσιο Δεῖπνο καθώς καί τά Λαχεῖα, τό συντομώτερο. Λαχεῖα ἔχουν τυπωθεῖ, σύμφωνα μέ τόν ἀριθμό τῶν ἐνοριτῶν μας. Πολύ παρακαλοῦμε νά ζητήσετε τό βιβλιάριο τῶν 10 Λαχείων ἀπό Συμβούλιο καί Φιλόπτωχο.

The Annual celebration of Prophet Elias in our Parish-Community

The feast of the Prophet Elias is celebrated by all the faithful of the Holy Archdiocese of Australia. The difference is that this Parish-Community of Norwood is the only Holy Church of our Holy Archdiocese that has been dedicated to the Prophet Elias. Here we honour him with a full program. For our parishioners, the whole month of July is dedicated to Prophet Elias, the Prophet that our God blessed with so much of His

Grace. He is the Prophet who asked God to not send rain for three and a half years and it did not rain; who asked God to drop fire from heaven and He burned the sacrifice and the altar. Then the Prophet prayed to God and He sent down rain and storms and re-grassed the thirsty earth that had been for three and a half years without water. God sent a fiery chariot to the Prophet Elijah and carried him up to heaven. The Prophet Elijah resurrected the widow's dead son in Sarepta. The Prophet Elias conversed with Christ on Mount Tabor. In fact, the high standing of Elias and the respect of the people for him were so great that when the Lord began His preaching of salvation, they thought that He was Prophet Elias. So our Church does not celebrate his death, because Elias did not die, but celebrates the apparent ascension of this greatest among the Prophets. Therefore with great joy, we invite all faithful Christians to participate in all the solemn events of our Community-Parish and to rejoice with us. The members of the Executive Committee of our Community-Parish together with the members of the Philoptohos have already begun preparations for the official abundant Annual Dinner on Saturday, July 17, where there will be Greek music and traditional Greek dancing. Also, our priest Fr. Michael has already prepared the rich ecclesiastical program, with Great Vespers before the Dinner; Matins and Divine Liturgy on Sunday morning; Great Festive Vespers on Monday evening the Eve of the festival with blessing of the bread and Holy Unction and with the participation of the Holy Clergy of our Holy Archdiocese in Adelaide; and on the Day of the feast, the solemn Divine Liturgy, the blessing of bread and the procession of the adorned icon of Prophet Elias in the spacious courtyard of our Holy Church. The official festive program ends with the abundant luncheon that the Members of the Executive Committee, assisted by the ladies of the Philoptohos, will have prepared. What we are asking at the moment, is for you to buy your tickets for the Annual Dinner, as well as the Lottery, as soon as possible. The Lottery tickets have been printed, in accordance with the number of our parishioners. Please request the booklet of 10 Lottery tickets from members of the Executive Committee and the Philoptohos.

Appreciation

Many thanks to those lovely people who are offering towards the luncheons and the flowers for our celebrations.