

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ΛΟΥΚΑ (Γαλ. 3, 23-4, 5) 4 Δεκεμβρίου 2022

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία γιορτάζει καί τιμᾶ δύο μεγάλους ἀγίους, τήν μεγαλομάρτυρα Βαρβάρα καί τόν ἄγιο Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό. Ἡ ἀγία Βαρβάρα ἔζησε στήν Νικομήδεια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας κατά τούς πρώτους χρόνους τοῦ Χριστιανισμοῦ, τότε πού αὐτοκράτορας τῆς Ρώμης ἦταν ὁ Μαξιμιανός. Ὁ εἰδωλολάτρης πατέρας της, μόλις ἔμαθε ὅτι ἡ κόρη του ἔγινε Χριστιανή, τήν ώδήγησε στό μαρτύριο καί ἐφ'ὄσον δέν μποροῦσε κανείς νά τήν πείσει ν' ἀλλάξει τήν πίστη της στόν Χριστό καί νά θυσιάσει στά εἴδωλα, ὁ ἴδιος ὁ πατέρας της ἄρπαξε τό μαχαίρι καί τήν ἔσφαξε. Ἡ πρός τόν Κύριο πίστη τῆς ἀγίας Βαρβάρας, τήν ἔκαμαν νά ἀντέξει στό μαρτύριο καί τελικά ἡ ἀγία ψυχῆς της ἀναπαύθηκε στεφανωμένη ἀπό τόν ἀγωνοθέτη Χριστό. Ὁ ἄγιος Ίωάννης ὁ Δαμασκηνός, ὑπῆρξε μιά σπουδαία προσωπικότητα τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὑπῆρξε Πατέρας καί Διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος ἀπαρνήθει ὅλα τά μεγαλεῖα τοῦ κόσμου γιά νά ζήσει ταπεινός καί ἄσημος, τήν κατά Θεόν πνευματική ζωή. Πολλοί ἄνθρωποι, προπαντός αὐτοί πού δέν ἔχουν καί πολύ σχέση μέ τήν ἐκκλησιαστική μουσική, δέν ἐνδιαφέρονται νά μάθουν γιά τό σπουδαῖο πνευματικό ἔργο του. Ἐντούτοις, ἐφραινόμεθα ὅλοι μας, καθώς άκοῦμε τά ὡραιότατα μελωδήματα στούς Ἱερούς Ναούς μας. Εἶναι γεγονός ὅτι μέσα στήν έκκλησιαστική μουσική συναντοῦμε ὑπέροχους ὑμνογράφους καί μουσικώτατους ἱεροψάλτες, πού ἔχουν ἀποδειχθεῖ ὑπέροχες προσωπικότητες τῆς ἱερῆς αὐτῆς τέχνης. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός συγκαταλέγεται μεταξύ αὐτῶν, σάν μεγάλος πατέρας καί διδάσκαλος τῆς έκκλησιαστικής μουσικής. Ήταν αὐτός πού ἔθεσε τίς βάσεις τής δογματικής θεολογίας, διά τοῦτο καί ὅλα τά μουσικά του ἔργα ξεχωρίζουν γιά τό ὑψηλό θεολογικό τους περιεχόμενο. Συναντοῦμε τόν Άγιο Ἰωάννη στό ἐνδιάμεσο τῆς ἀρχαίας καί νεωτέρας ἐκκλησιαστικῆς μουσικής, νά βάζει φρένο στόν κατηφορικό δρόμο πού εἶχε πάρει ἡ ἐκκλησιαστική μουσική κατά τόν 4° αἰώνα μ.Χ. Μέσα στούς μεγάλους πατέρες καί διδασκάλους τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς, ξεχωρίζει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός. Γιά νά καταλάβει καί ὁ πιό ἀπλός άναγνώστης τοῦ Φυλλαδίου μας, γιά πιά ἔργα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου μιλοῦμε, θά ἀναφέρουμε μερικά ἀπό αὐτά πού συχνά ἀκοῦμε στούς Ἱερούς Ναούς μας: Στὸν ἱερό Δαμασκηνό άποδίδονται καὶ οἱ ἑξῆς ἐκκλησιαστικοί ὕμνοι «Ύπερένδοξε ἀειπάρθενε εὐλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε», «Ἐπί σοὶ χαίρει κεχαριτωμένη πᾶσα ἡ κτίσις», «Τὴν ἄχραντον εἰκόνα σου προσκυνοῦμεν ἀγαθέ», «Ἐλέησον ἡμᾶς Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς», «Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς ἐπί σοὶ γὰρ πεποίθαμεν», «Τῆς εὐσπλαγχνίας τὴν πύλην ἄνοιξον ἡμῖν εὐλογημένη Θεοτόκε», «Πολλά τὰ πλήθη τῶν ἐμῶν Θεοτόκε πταισμάτων», «Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς σὲ ἀνατίθημι», «Τῶν οὐρανίων στρατιῶν Ἀρχιστράτηγε», τὰ Τροπάρια στὶς Ὠρες καὶ τὰ Στιχηρά τοῦ Πάσχα, τὰ 26 νεκρώσιμα ίδιόμελα καὶ στιχηρά τὰ ποιηθέντα στὴν μονή τοῦ ἀγίου Σάββα. Αὐτά τὰ ἔξοχα καὶ λαμπρά ἔργα τοῦ Δαμασκηνοῦ, χρησίμευσαν σὰν ὑπόδειγμα στοὺς μεταγενέστερους μελωδούς τῆς Ἐκκλησίας, καὶ τὰ ὁποῖα διαδόθηκαν παντοῦ καὶ συνετέλεσαν στὸ νὰ περιπέσουν σὲ ἀχρηστία τὰ πολλά Κοντάκια τοῦ Ρωμανοῦ, μὲ ἐξαίρεση ὁλίγων. Στὸν θεῖο μουσουργό άποδίδονται καὶ τὰ ἑξῆς μουσουργήματα, τὰ ὀκτώ μέγιστα Κεκραγάρια, τὰ προωδικά τοῦ Άκαθίστου ὕμνου, τὸ Ἀργό «Θεός Κύριος» τοῦ Άκαθίστου, «Τὸ προσταχθέν μυστικῶς», τὸ δίχορο ἀργό «Τῆ ὑπερμάχω στρατηγῷ τὰ νικητήρια», τὸ «Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται», τὸ «Ὅτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταί», τὸ εἰς ἦχο Α΄ Κοινωνικό «Γεύσασθε καὶ ἴδετε», τὸ εἰς ἦχον Πλ. Β΄ Χερουβικό τῶν Προηγιασμένων «Νῦν αἱ δυνάμεις» καὶ ἄλλα πολλά μαθήματα, ὡς Χερουβικά καὶ Κοινωνικά. Θεωρήσαμε ὅτι ἦταν ἱερόν καθῆκον τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Φυλλαδίου μας πρός τόν σήμερα τιμώμενο Άγιο Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό νά κάνει μνείαν τῆς ἐξαίρετης αὐτῆς

έκκλησιαστικής προσωπικότητος. Μεταξύ ἄλλων διδακτικῶν μηνυμάτων πού ἀκούσαμε σήμερα στόν Ἀπόστολο, ξεχωρίζει ὁ 28°ς στίχος: «*Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ ελλην, οὐκ ἔνι δοῦλος* οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἶς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Εἶναι γεγονός ὅτι ὑπῆρχαν καί παρ'ὅλες τίς ἐντατικές προσπάθειες, συνεχίζουν νά ὑπάρχουν, διακρίσεις έθνικές, φυλετικές, κοινωνικές καί έθνικές μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Ὁμως, τά ὑπέροχα αὐτά λόγια τοῦ Ἀποστόλου, καταργοῦν τά τρομερά ἐμπόδια τῆς ἀγάπης, τῆς ἑνότητας καί άρμονικῆς συμβίωσης καί συνεργασίας τῶν ἀνθρώπων. Καταργοῦνται οἱ ἀποστάσεις μεταξύ πλουσίων καί φτωχῶν, μεταξύ γραμματισμένων καί ἀγραμμάτων, μεταξύ μαύρων καί λευκῶν, μεταξύ ἀνδρός καί γυναικός. Δέν ὑπάρχουν πλέον δοῦλοι καί ἐλεύθεροι, ἐπίσημοι καί ἄσημοι. Άπό τήν στιγμή πού βαπτίζεται ὁ ἄνθρωπος καί ἐνδύεται τόν Χριστό, παύουν οἱ διακρίσεις. Τό βάπτισμα ἀδελφοποιεῖ τούς ἀνθρώπους. Ὁ Κύριος μπολιάζει μέ τήν θεανθρώπινη φύση Του ολόκληρη τήν άνθρωπότητα καί τήν άνακαινίζει: «ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν **ἐνεδύσασθε»,** ἀκούσαμε σήμερα. Καί ὁ Χριστός μᾶς λέγει, ὅτι παρ'ὅλο πού εἴμεθα ἀμαρτωλοί, δέν έντρέπεται νά μᾶς ἀποκαλεῖ ἀδέλφια Του. Ἐφ'ὅσον λοιπόν ὅλοι οἱ βεβαπτισμένοι εἰς τό ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ εἶναι ἀδέλφια τοῦ Χριστοῦ, ἐμεῖς μεταξύ μας οἱ ἄνθρωποι τί εἴμεθα; Καί ἐφ'ὄσον παραδεχόμεθα ὅτι εἴμεθα ἀδέλφια τοῦ Χριστοῦ, ποῖος ὁ λόγος νά διαφοροποιούμεθα μεταξύ μας; Αὐτό τό γεγονός τῆς ἀδελφοποίησης διά τῶν μυστηρίων τῆς Έκκλησίας μας, στήν πραγματικότητα πρέπει νά μᾶς χαροποιεῖ καί νά μᾶς ἐνθουσιάζει. Τά λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, καταργοῦν τούς πολυειδεῖς ἐγωϊσμούς μεταξύ τῶν Χριστιανῶν καί παραμερίζονται τά ἴδια συμφέροντα, γιά τό γενικό καλό, γιά τό δίκαιον καί τήν ἀλήθεια. Ἐάν άδελφοί μου λείψει ή χριστιανική πίστη, τότε αὐτομάτως έξαφανίζεται ή ἀγάπη. Τότε έπανέρχονται ὅλα τά κακά, ὅλες οἱ διακρίσεις, ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ ἐγωϊσμοί, καί χωρισμοί καί άνισότητες καί τά μίση. Ποιός ἀπ'ὄλους τούς ἄνδρες πού μελετοῦμε τόν βίο τῆς Ἁγίας Βαρβάρας αὐτήν τήν στιγμή, μπορεῖ εἰλικρινά νά θεωρηθεῖ πιό πιστός καί πιό ἀνδρεῖος καί πιό καρτερικός άπό τήν ὑπέροχη αὐτή νεαρή κόρη; Ἀπλῶς σκύβουμε ταπεινά τό κεφάλι μας, παραδεχόμεθα τήν ολιγοπιστία μας καί τήν δειλία μας καί γινόμεθα μαθητές της. Άδελφοί μου, στίς μέρες μας, οἱ ἄνθρωποι πληρώνουν πολλά χρήματα στά γυμναστήρια τοῦ σώματος. Πληρώνουν καί ξενυχτοῦν γιά ν'ἀποκτήσουν γνώσεις τοῦ κόσμου. Πληρώνουν γιά νά ἀποκτήσουν πλούτη, δόξες καί ἀνθρώπινες τιμές. Ἡ Ἁγία Βαρβάρα ἐγυμνάσθει πνευματικά, ἐσπούδασε καί ἄθλησε γιά τόν Χριστό καί τό Πανάγιο θέλημά Του καί τελικά ἐπέτυχε τόν σκοπό τοῦ ἁγιασμοῦ πού εἶναι καί ὁ κοινός στόχος ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος.

TENTH SUNDAY OF LUKE (Gal. 3:23-4:5) 4 December 2022

Today the Church celebrates and honours two great saints, the Great Martyr Saint Barbara and Saint John of Damascus. Saint Barbara lived in Nicomedia in Asia Minor during the early years of Christianity, when Maximian was Emperor of Rome. Upon learning that she had become a Christian, Barbara's pagan father led her to martyrdom, and since no one could convince her to change her faith in Christ and sacrifice to idols, her father himself took the knife and slaughtered her. Saint Barbara's faith in the Lord enabled her to endure martyrdom and finally her holy soul was laid to rest, crowned by the Prizegiver Christ. Saint John Damascus was a great personality of our Church: a Father and Teacher who renounced all the glory of the world in order to live a humble and undistinguished life which was spiritual according to God. Many people, especially those who have little to do with church music, are not interested in learning about his great spiritual work. Nevertheless, we all rejoice as we listen to the beautiful melodies in our Holy

Churches. It is true that in church music we find wonderful hymn writers and musical chanters who have proved to be wonderful protagonists of this sacred art. St. John of Damascus is among them, as a great father and teacher of church music. He it was who laid the foundations of dogmatic theology, which is why all his musical works are distinguished by their high theological content. We meet St. John in the middle between ancient and modern church music, standing out among the great fathers and teachers of Byzantine music and putting a brake on the downward path that church music had taken in the 4th century AD. In order that every reader of our booklet may understand what works of St. John we are talking about, we will mention some that are attributed to him and that we hear often in our Holy Churches: "O blessed ever-glorious Theotokos present," "In Thee all creation rejoices", "We worship Thy infinite image, O good one", "Have mercy on us, O Lord, have mercy on us", "Lord, have mercy on us, for we have believed in Thee", "Open the gate of mercy, O blessed Mother of God," "Many are the multitudes of our sins," "My hope is in thee," "Chief of the heavenly armies," the Troparia at Hours and the Easter Verses, and the 26 funereal special melodies and verses sung at the Monastery of St. Savvas. These most important and brilliant works of the Damascene served as a model to the later melodists of the Church. They spread everywhere and contributed to the falling into disuse of the many Kontakia of Romanos, with the exception of a few. To the divine composer of music are attributed also the following musical compositions: the eight greatest Kekragaria, the prefaces of the Akathistos Hymn, the (Slow) "Lord God" of the Akathistos, "Defended secretly", the two-chorus slow "I have overcome the victorious ones", "Behold the Bridegroom comes", "When the Glorious Disciples", the 1st Tone Holy Communion Hymn "Taste and see", the Plagal 2nd Tone Cherubic Hymn of the Presanctified Gifts "Now the powers" and many other lessons for Cherubim and Communion. Since this outstanding ecclesiastical personality St. John the Damascenos is being honoured today, we felt it a sacred duty of our Pamphlet Committee to mention his works. As regards the instructive messages in the Apostolic reading today, verse 28 stands out: "There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female; for you are all one in Christ Jesus." Despite all intensive efforts, it is a fact that there have been, and still are, national, racial, social and ethnic distinctions between people. However, these wonderful words of the Apostle remove the terrible obstacles to love, unity and harmonious coexistence and cooperation among people. They abolish the distance between rich and poor, between literate and illiterate, between black and white, between man and woman. There are no longer slaves and freemen, officially and unofficially. From the moment a man is baptized and puts on Christ, distinctions cease. Baptism makes humans brothers and sisters. The Lord girds the whole of mankind with His divine-human nature and renews it: "For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ" (verse 27). Christ tells us that although we are sinners, He does not hesitate to call us His brothers and sisters. Since all those baptized in the name of the Triune God are brothers and sisters of Christ, what are we to each other? What reason is there for us to differentiate between ourselves? This fact of fraternity through the sacraments of our Church should make us joyful and excited. The words of the Apostle Paul do away with egoism among Christians and set aside self-interest for the common good, for justice and truth. If Christian faith is lacking, my brothers, then love automatically disappears. Then all evils, all distinctions, all kinds of selfishness, all separations and inequalities and hatreds return. Who among all the men who are studying the life of Saint Barbara at this moment can honestly be considered more faithful, stronger or more courageous than this wonderful young woman? We can only bow our heads humbly, admit our paucity of faith and our cowardice and become her disciples. My brethren, nowadays, people pay a lot of money to the gymnasiums of the body. They also pay and study all night to gain worldly knowledge. They pay to acquire riches, glory and worldly honours. Saint Barbara trained herself spiritually, studied and struggled for Christ and His holy will and finally achieved the goal of theosis which is the common goal of all mankind.

Πανήγυρις τοῦ Ἁγίου Νικολάου

Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τίς πρεσβεῖες τῶν ἀγίων μας, θά γιορτάσωμε κι' ἐφέτος τόν Ἅγιο τῶν θαλασσῶν στήν εὐλογημένη Κοινότητα-Ἐνορία μας. Ὅπως εἶναι γνωστό, λόγω πού ἐντός τῆς μητροπολιτικῆς Ἁδελαϊδος δέν ὑπάρχει Ναός τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, κάθε χρόνο πανηγυρίζουμε τόν Ἅγιο Νικόλαο στόν Ἱερό Ναό τοῦ Προφήτη Ἡλία. Αὔριο, Δευτέρα βράδυ 5^η Δεκεμβρίου καί ὤρα 5.30 μέ 6.30, θά τελέσωμε στόν Ἱερό Ναό Προφήτου Ἡλιοῦ Νόργουντ, μέγα Ἑσπερινό μετά ἀρτοκλασίας. Τήν Τρίτη, ἀνήμερα τῆς πανηγύρεως θά τελέσωμε Ὅρθρο καί Θεία Λειτουργία μετά ἀρτοκλασίας, ἀπό τίς 8.00 μέχρι τίς 10.00 περίπου τό πρωϊ καί θά ἀκολουθήσει τσάϊ στήν ἐνοριακή μας αἴθουσα. Παράλληλα σᾶς ὑπενθυμίζουμε ὅτι συνεχίζουμε τό Σαρανταλείτουργο μέχρι τά Χριστούγεννα.

Feast of St. Nicholas

With the help of God and the intercessions of our saints, we will celebrate this year the Saint of the Seas in our blessed Community-Parish. As is well known, due to the fact that there is no Church of the Holy Archdiocese of Australia within metropolitan Adelaide dedicated to St. Nicholas, we at the Holy Church of Prophet Elias celebrate St. Nicholas here every year. **Tomorrow, Monday evening, December 5**, we will celebrate Great Vespers and the Blessing of the Five Loaves, 5.30pm - 6.30pm. **On Tuesday**, Day of the Feast, we will celebrate Matins and Divine Liturgy with the Blessing of Five Loaves, 8am – 10am approx., followed by morning tea in our Parish Hall. We remind you that we continue the Lenten Liturgy daily until Christmas.

Τό Έλληνικό Φεστιβάλ τοῦ Νόργουντ

Μέ χαρά σᾶς ὑπενθυμίζουμε, ὅτι τό Δ. Συμβούλιο μετά τῶν μελῶν τῆς Φιλοπτώχου καί τῆς Νεολαίας τῆς Κοινότητος-Ἐνορίας μας, προετοιμάζονται γιά τήν διοργάνωση τοῦ $11^{\circ \circ}$ Φεστιβάλ τῆς Κοινότητος-Ἐνορίας μας. Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τό Φεστιβάλ θά λάβει χώρα στούς χώρους τοῦ Κάρ-Πάρκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας, τό Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023. Ύστερα ἀπό 3 χρόνια διακοπῆς λόγω τῆς λεγομένης πανδημίας, ὅλοι περιμένουν μέ χαρά αὐτήν τήν οἰκογενειακή ἐκδήλωση, γιά νά γιορτάσουν καί νά συμπανηγυρίσουν μαζί μας. Εἶναι γνωστό σέ δλους, ὅτι γιά νά παρουσιάσωμε αὐτό τό Φεστιβάλ, χρειάζονται σχέδια, διοργάνωση καί πολύς κόπος. Εὐτυχῶς ὅμως, πού ἔχουμε γύρω στούς 100 ἐθελοντές καί ἐθελόντριες ἕτοιμους νά βοηθήσουν. Αὐτό πού χρειαζόμεθα αὐτή τήν στιγμή, εἶναι τά χρήματα γιά τά φαγητά, τά ποτά, ψησταριές, τό μουσικό συγκρότημα, τό μεγάλο σύστημα προβολῆς μέ τίς ὑπερμεγέθεις ὀθόνες, τά καθίσματα, τά χορευτικά συγκροτήματα, τήν πίστα τοῦ χοροῦ κ.τ.λ. Δίχως αὐτά δέν μποροῦμε νά προχωρήσουμε. Πολύ εὐχαριστοῦμε ὅσους ἔσπευσαν νά μᾶς βοηθήσουν σ'αὐτήν τήν προσπάθεια μέ χρήματα καί ἀκόμη 2 εἰσιτήρια μετ'ἐπιστροφῆς στήν Ἑλλάδα. Αὐτά ὅμως δέν καλύπτουν παρά μόνο μερικά ἀπό τά ἔξοδα πού θά χρειαστοῦν γιά τό Φεστιβάλ 2023. Πολύ παρακαλοῦμε, ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά βοηθήσουν, νά πλησιάσουν τήν ἐπιτροπή διοργανώσεως, τά μέλη τοῦ Δ. Συμβουλίου, τῆς Φιλοπτώχου, ἀκόμη καί τόν π. Μιχαήλ γιά νά προσφέρουν ὅτι έπιθυμοῦν γιά τό Ἑλληνικό Φεστιβάλ 2023.

The Greek Festival of Norwood

We are pleased to remind you that the Executive Committee, together with the members of the Philoptochos and the Youth of our Community-Parish, are organizing the 11th Festival of our Community-Parish. With God's help, the Festival will take place in our Church Carpark on Saturday 18 February 2023. After three years without the Festival due to the so-called pandemic, everyone is looking forward to this family event to celebrate and rejoice with us. It is obvious that the presentation of such a festival takes planning, organization and a lot of effort. Fortunately, we have around 100 volunteers ready and enthusiastic to help. What we need right now is money for food, drinks, barbecues, the music band, the large projection system with oversized screens, seating, dance groups, the dance floor, etc.. Without this, we cannot go ahead. Many thanks to those who have rushed to help us in this effort with some money and even 2 return tickets to Greece. But these cover only some of the expenses of the Festival 2023. We kindly ask those who wish to help to approach the Organizers, the members of the Executive Committee, the Philoptochos, and even Fr. Michael to offer whatever they wish for the Greek Festival 2023.

Δωρεές - Donations

Οἰκ. Δημητρίου Κοσμᾶ	ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Φιλοπτώχου	\$200
Νίκη Μπιμπῆ	εἰς μνήμην τοῦ ἀειμνήστου συζύγου της Κων/ντίνου	\$100
Αἰκατερίνα Μηλιοῦ	εἰς μνήμην τοῦ ἀειμνήστου συζύγου της Μιχαήλ	\$ 60

Πολύ εὐχαριστοῦμε τούς εὐλαβεῖς δωρητές καί εὐχόμεθα ὅπως ὁ Κύριος διά πρεσβειῶν τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ τοῦ Θεσβίτη τούς χαρίζει ὑγεία καί κάθε εὐλογία.

Many thanks to our devoted donors. May the Lord, through the intercessions of Prophet Elias the Thesvite, grant them health and every blessing.

<u> Βάπτιση - Baptism</u>

Τήν περασμένη Κυριακή 27 Νοεμβρίου τό μεσημέρι, ὁ κ. Robert καί ἡ κ. Ἀναστασία Minicozzi ἐβάπτισαν εἰς τόν Ἱερό Ναό μας τό χαριτωμένο ἀγοράκι τους. Ἀνάδοχος παρέστει ὁ νεαρός Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ὁ ὁποῖος τοῦ χάρισε τό ὄνομα Ρεμίγιος.

Last Sunday 27 November at noon, the cute little son of Mr. Robert and Mrs. Anastasia Minicozzi was baptized in our Holy Church. The sponsor was young Nikolaos Panagiotopoulos, who gave him the name Remigios. The memory of Saint Remigios is celebrated on October 1st. We pray that parents and sponsors may rejoice in the newly-illumined always healthy and happy.

Έξαήμερη ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Άρχιεπισκόπου Αὐστραλίας στήν Άδελαϊδα

Μεγάλης πνευματικής καί ἱστορικής σημασίας, ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Άρχιεπισκόπου Αὐστραλίας Κ.Κ. Μακαρίου στήν Άδελαϊδα, ἀπό τήν Παρασκευή 25 ἔως τήν Τετάρτη 30 Νοεμβρίου. Τά γεγονότα πού ἔλαβαν χώρα σ'αὐτές τίς ἕξη ἡμέρες, ξεπερνοῦν κάθε ἀνθρώπινη φαντασία. Ἡ εἰσηγητική ὁμιλία «Θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον» (Ἰωάν. 16:33), τήν ὁποία ἀπηύθυνε στό Συνέδριο Νεολαίας ὁ Σεβασμιώτατος, ἐπροβλημάτισε περίπου 130 μέλη τοῦ Συνεδρίου. Τά περισσότερα μέλη τῆς Νεολαίας, γιά πρώτη φορά εἶχαν τήν εὐκαιρία νά ἐκφράσουν τούς προβληματισμούς τους καί νά κάνουν ἐλεύθερα τίς ἐρωτήσεις τους, τίς ὁποῖες μέ πατρική ἀγάπη ἀπάντησε ὁ Σεβασμιώτατος. Οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου φιλοξενήθηκαν στίς αἴθουσες τῆς εὐλογημένης Κοινότητος -Ἐνορίας μας. Μεγάλης ἱστορικῆς σημασίας εἶχε ἡ τελετή τῶν

Θυρανοιξίων τοῦ νέου Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», καθώς καί ἡ πρώτη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία σ'αὐτήν, ἐπίσης καί ἡ εἰς Διάκονον Χειροτονία τοῦ ἀγαπητοῦ μας Πέτρου Γεωργιάδη. Ἐπίσης τό πλούσιο Ἐπίσημο Γεῦμα τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Σεβασμιωτάτου, τό ὁποῖο ἐπρογραμμάτισε ἡ Κεντρική Φιλόπτωχος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς στήν αἴθουσα τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ Νόργουντ, ἦταν ὑπέροχο. Ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἐσπερινός στόν Ἅγιο Ανδρέα τήν παραμονή, καθώς καί ο "Ορθρος καί το Άρχιερατικό Συλείτουργο ἀνήμερα, ίδιεταίρως δέ, ἡ εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονία τοῦ Διακόνου κ. Πέτρου Γεωργιάδη καί ἡ εἰς Διάκονον Χειροτονία τοῦ άγαπητοῦ μας κ. Ἰωάννου Σαριδάκη, καθώς καί τήν εἰς Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου χειροθεσία τοῦ π. Χριστοδούλου Βασιλάρη ἐγέμισαν μέ συγκίνηση τίς καρδιές Στήν περίοδο αὐτή, ἀκούσαμε περίπου 12 πνευματικές ὁμιλίες χριστοκεντρικοῦ, ποιμαντικοῦ καί κοινωνικοῦ περιεχομένου. Κατά τήν έδῶ παραμονή του ὁ Σεβασμιώτατος, ἐκτός τίς καθημερινές ἐπαφές πού εἶχε μέ ὅλους τούς κληρικούς τῆς Ἀδελαϊδος εἶχε τήν εὐκαιρία νά κάνει ἰδιαίτερη συνάντηση μετά τοῦ Ἱεροῦ κλήρου καθώς καί νά γευματίσουν μαζί ἐπανειλημμένως, ἐκφράζοντας σκέψεις καί ἀπόψεις κοινοῦ ἐνδιαφέροντος. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τίς θερμές του εὐχαριστίες πρός τούς Θεοφιλεστάτους Ἐπισκόπους, Σινώπης κ. Σιλουανό καί Μελόης κ. Αἰμιλιανό, πρός τόν Ίερό κλῆρο, καθώς εὐχαρίστησε τούς Συνέδρους καί τά μέλη τῆς Κεντρικῆς Φιλοπτώχου. Ίδιαίτερη καί ὁλοκάρδιον μνείαν, ἔκαμνε ὁ Σεβασμιώτατος πρός τόν π. Μιχαήλ γιά τήν ἄριστον καί Άβραμιαία φιλοξενεία τῆς Κοινότητος-Ένορίας μας, καθώς καί ὅλα τά μέλη τῆς Φιλοπτώχου καί τοῦ Δ. Συμβουλίου γιά τήν ὑπέροχη προσφορά τους στήν ἐπιτυχία τῶν ἐργασιῶν.

Six-day visit of His Eminence the Archbishop of Australia Makarios to Adelaide

Of great spiritual and historical importance was the visit of His Eminence Archbishop Makarios Primate of Australia to Adelaide, from Friday 25 to Wednesday 30 November. The events that took place during these six days are beyond any human imagination. The introductory speech "Rejoice, I have overcome the world" (John 16:33), which His Eminence addressed to the Youth Conference, impressed about 130 members of the Youth Conference. Most of the members of the Youth Conference for the first time, had the opportunity to express their concerns and ask freely questions which were answered with paternal love by His Eminence. The Conference was hosted in the rooms of our blessed Community-Parish. Of great historical significance was the opening ceremony of the new Cathedral of the Holy Archdiocese of Australia "Holy Wisdom", as well as the first Archepiscopal Divine Liturgy there, and the ordination of our dear Peter Georgiades as Deacon. Also, the official sumptuous Banquet honouring His Eminence's visit, which was organized by the Central Philoptochos of the Holy Archdiocese in the Hall of Prophet Elias Norwood, was wonderful. The Great Vespers at St. Andrew on the Eve, as well as the Matins and the Archepiscopal Liturgy on the Day, and especially the ordination of Deacon Peter Georgiades as Elder and the ordination of our beloved John Saridakis as Deacon, as well as the office of "Archimandrite of the Ecumenical Patriarchate" that was given to Rev.

Fr. Christodoulos Vasilaris, filled our hearts with emotion. Over the whole period, we listened to about 12 spiritual talks of Christ-centered pastoral and social content. As well as the daily contacts he had with all the clergy of Adelaide, His Eminence had the opportunity to have a special meeting with the clergy and to have lunch together again, expressing thoughts and opinions of common interest. His Eminence expressed his sincere thanks to His Grace Bishop Silouan of Sinope and His Grace Bishop Emilianos of Meloi, to the clergy, and to the members of the Central Philoptochos. His Eminence made a special and heartfelt mention to Fr. Michael for the excellent and Abrahamic hospitality of our Community-Parish, as well as to all the members of the Philoptochos and the Ex. Committee for their wonderful contribution to the success of the events.

Συγχαρητήρια, Έπαινος καί Εὐχαριστίες πρός τίς κυρίες τῆς Φιλοπτώχου μας

Γιά δύο συνεχόμενες ἑβδομάδες, ἀπέδειξαν γιά μιά ἀκόμη φορά οἱ ἀκούραστε κυρίες τῆς Φιλοπτώχου μας, τήν δύναμη πού λαμβάνουν ἀπό τόν Θεό, ἐργαζόμενες ἀφιλοκερδῶς στόν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου μας. Αὐτά τά ὁποῖα πραγματοποιήθηκαν μέσα στίς τελευταῖες 15 μέρες, θά ἦταν ἀδύνατο νά γίνουν δίχως τό θυσιαστικό πνεῦμα πού μέ



πραγματικό φιλότιμο ἐργάστηκαν γιά τήν φανταστική διεκπεραίωσή τους. Αὐτές ἔβγαλαν γιά μιά ἀκόμη φορά ἀσπροπρόσωπο τήν εὐλογημένη Κοινότητα-Ἐνορία μας, ὄχι μόνο στήν Ἀδελαϊδα καί σέ ὁλόκληρη τήν Αὐστραλία ἀλλά καί σέ ὅλον τόν κόσμο. Εἴθε ὁ Θεός στοῦ Ὁποίου τῶν Ἀμπελῶνα ἐργάζονται νά τίς εὐλογεῖ πάντοτε.

Congratulations, Praise and Thanks to the ladies of our Philoptochos

For two consecutive weeks, the indefatigable ladies of our Philoptochos demonstrated once again the strength they receive from God, working selflessly in our Lord's Vineyard. Their fantastic accomplishment of the last 15 days would have been impossible without the sacrificial spirit with which they diligently worked. They have once again brought our



blessed Community-Parish to the forefront, not only in Adelaide and throughout Australia, but also throughout the world. May our God in Whose vineyards they work, bless them always.