

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ (Έφεσ.2, 14-22) 27 Νοεμβρίου 2022

Ένα ζωτικῆς σημασίας, σπουδαῖο καί πάντα ἐπίκαιρο θέμα, ἀναφύεται ἀπό τά λόγια τοῦ σημερινοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος, ἐπί τοῦ ὁποίου καλούμεθα νά ἀναφέρουμε λίγες σκέψεις. «Αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἕν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὴν ἔχθραν, ἐν τῆ σαρκὶ αὐτοῦ.» Ὁ ἀείμνηστος Τραμπέλας έρμεινεύοντας γράφει: «Ναί ἐπλησιάσατε καί τόν Θεόν καί τάς διαθήκας διά τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Διότι αὐτός εἶναι ἡ εἰρήνη μας, ὁ ὁποῖος καί τά δύο, τόν Ἰουδαϊσμόν δηλαδή καί τόν Έθνικισμόν, τά ἔκαμε ἕνα. Αὐτός τόν τοῖχον, πού ἦτο εἰς τό μέσον τῶν δύο λαῶν καί τούς έχώριζε, καί τόν ὁποῖον τοῖχον έδημιούργει ὁ φραγμός τοῦ νόμου, τόν έκρήμνισε καί Ὁ ἄνθρωπος ἀδελφοί μου, μέσα στό ἀγαπητικό, γαλήνιο καί εἰρηνικό κλίμα τόν ἔλυσε». τοῦ Κήπου τῆς Ἐδέμ, ἀπολάμβανε εὐφραινόμενος τήν ἐλευθερία του καί τήν διαρκή παρουσία τοῦ Δημιουργοῦ του. Πότε ἔχασε τήν εἰρήνη του καί ὅλες τίς χαρές του; Ἀπό τήν στιγμή πού παρήκουσε τόν Δημιουργό του καί ἔκαμε ὑπακοή στόν διάβολο. Ἔκτοτε, μέχρι καί σήμερα, ὁ ἄνθρωπος ζεῖ σέ μιά ἐμπόλεμη κατάσταση. Μίση, ἔχθρες, φιλονικεῖες, συγκρούσεις, μισαλλοδοξίες, άλληλοεπιβουλές, όξύτητες, άντιπαλότητες, διαπληκτησμοί, φανατισμοί, διαιρέσεις, φιλονικεῖες, ἀντιπαραθέσεις, άρχομανίες, διαταραχές καί παντοειδή πόλεμοι, κυριαρχοῦν στίς διαπροσωπικές του σχέσεις καί δέν τοῦ ἐπιτρέπουν τήν εἰρήνη. Κρίμα. Ἀπορεῖ κανείς στό γεγονός ὅτι τό τελειώτερο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, τό ὁποῖο ἐπλάσθει κατ'εἰκόνα Θεοῦ γιά νά φθάσει στή θέωση τῆς αἰώνιας χαρᾶς καί μακαριότητας, πῶς ἔπεσε σέ τόση τρομερή ἐξαθλίωση! Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, χρησιμοποιεῖ τήν εἰκόνα τοῦ θρησκευτικοῦ φραγμοῦ πού ἐχώριζε πρίν Χριστοῦ τούς Ἰουδαίους μέ τούς Ἐθνικούς. Τόν ἐσωτερικό φραγμό, αὐτόν πού χώριζε τήν αὐλή τοῦ ναοῦ τῆς Ἱερουσαλήμ πού εἶχε πρόσβαση στόν ναό, ἀπό τό ἐξωτερικό τεῖχος τῆς αὐλῆς, ἡ οποία δέν εἶχε πρόσβαση στόν ναό τόν ὀνομάζει μεσότοιχο. Οἱ Ἰουδαῖοι δέν ἐπέτρεπαν νά ἔχουν τήν παραμικρή θρησκευτική καί λατρευτική ἐπικοινωνία μέ τούς ἐθνικούς. ήΤαν φανερό ὅτι αὐτός ὁ διαχωρισμός μεταξύ Ἰουδαίων καί Ἐθνικῶν εἶχε ἐχθρικό χαρακτῆρα. Γιά τούς Ἰουδαίους, ὅλα τά ἀλλόθρησκα ἔθνη πού δέν παραδέχονταν τόν Μωσαϊκό νόμο έθεωροῦνταν μολυσμένοι. Ἀπό τήν ἄλλη μεριά, οἱ ἐθνικοί ἐμισοῦσαν τούς Ἰουδαίους, γιά τόν θρησκευτικό τους φανατισμό. Φαίνεται ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι εἶχαν μονοπωλήσει τόν Θεό καί δέν ἐπιδέχονταν ἀλλοιώσεις. Ἀπό τήν ἄλλη, οἱ Ἐθνικοί δέν μποροῦσαν νά καταλάβουν τόν θρησκευτικό φανατισμό, τήν αὐτολατρεία καί ἐγωκεντρισμό τῶν Ἰουδαίων. Εἶναι φανερό ότι καί οἱ δύο παρατάξεις ἦταν λάθος. Όμως γιά νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, ἐκεῖνοι εἶχαν καί τό έλαφρυντικό, ὅτι δέν εἶχε ἔλθει ἀκόμη ὁ Ἐνανθρωπήσας Θεός Λόγος καί Κύριος ἡμῶν Ίησοῦς Χριστός. Αὐτό τόν φραγμό μεταξύ Ἰουδαίων καί Ἐθνικῶν, ἀλλά καί ὅποια δήποτε άλλη έχθρική διάσταση μεταξύ λαῶν, κοινωνιῶν καί ἀτόμων, ἦλθε νά καταργήσει ὁ Μέγας είρηνοποιός Κύριος Ίησοῦς Χριστός. Εἶναι φανερό ὅτι ἡ διάσταση Ἰουδαίων καί Ἐθνικῶν, ἀσχέτως ἐάν πρωτοτυπεῖ στό σημερινό μας θέμα, δέν εἶναι ἡ μόνη στήν ἱστορία. Δυστυχῶς καί σήμερα ἀκόμη οἱ ἄνθρωποι χωρίζονται ἀπό παρ'ὅμοια καί πλέον στεγανὰ καὶ διαχωριστικά μεσότοιχα. Ή εἰκόνα τῆς σημερινῆς πραγματικότητας σέ παγκόσμια κλίμακα, εἶναι ἀπογοητευτική. Αὐταρχισμοί, καχυποψίες, ἔχθροπραξίες, δολοπλοκίες, ὑπεροψίες

καί μίση, χωρίζουν καί ταλαιπωροῦν τήν ἀνθρωπότητα. Καί αὐτά δέν συμβαίνουν μόνο έναντίον άλλοφύλων καί άλλοεθνῶν, άλλά μεταξύ ὁμοεθνῶν καί ὁμοπίστων καί όμοδόξων. Σέ καθημερινή βάση, συναντοῦμε ἀνθρώπους πού ἔχουν τήν ἴδια πίστη καί λατρεύουν τό ἴδιο Κύριο καί ὅμως εἶναι χωρισμένοι ἀπό μεσότοιχα ἔχθρας. Ἀναφέραμε ότι τότε, πρίν νά ἔλθει ὁ Μέγας εἰρηνοποιός Κύριος, οὶ ἄνθρωποι εἶχαν κάποια έλαφρυντικά καί κάποιες δικαιολογίες νά ἔχουν φραγμούς. Νά μήν ἐμπιστεύονται ὁ ἕνας τόν ἄλλον. Τί δικαιολογίες ὅμως ἔχουν οἱ Χριστιανοί τῆς ἐποχῆς μας νά μισοῦν ὁ ἕνας τόν άλλον, νά έγκληματοῦν καί νά σκοτώνουν ὁ ἕνας τόν ἄλλον καί ἀπάνθρωπα νά άλληλοτιμωροῦνται; Νά ἑτοιμάζουν πολέμους καί νά χρησιμοποιοῦν τά πιό θανατηφόρα ὅπλα γιά τήν πιό θανατηφόρα αὐτοκαταστροφή καί ἀδελφοεξόντωση; Καί πόσο μωροί καί άνόητοι φαίνονται ἐνώπιον τῶν Ἁγίων καί Ἁγγέλων, ὅταν καί οἱ μέν καί οἱ δέ, παρακαλοῦν τό ἴδιο Θεό νά τούς βοηθήσει νά νικήσουν; Νά βαπτίζονται στό ἴδιο Βάπτισμα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί νά κοινωνοῦν τοῦ Σώματος καί Αἴματος τοῦ ἰδίου Κυρίου καί Θεοῦ μας καί νά άλληλοεξοντώνονται; Τέτοια παράνοια καί τέτοια παραφροσύνη, δέν εἶναι δυνατόν νά βρεῖ δικαίωση. Πότε θά ἀφυπνησθοῦμε, θά ἀνανήψουμε καί θά ἑνωθοῦμε άδελφικά; Πότε; Μόνο ὅταν καταλάβουμε τό: «εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν», τοῦ Κυρίου μας, θά μπορέσουμε νά ἐπιστρέψουμε ἀπό τόν ὀλισθηρό δρόμο πού πήραμε. Ἀποτέλεσμα τῆς σημερινῆς ἀνθρώπινης ἀθλιότητας, εἶναι ἡ πνευματική μας ἀπομάκρυνση ἀπό τόν Είρηνοποιό Κύριο καί τήν είρηνοποιόν διδασκαλία Του. Άπό τήν στιγμή πού έθνικοποιῆται ή θρησκεία καί θρησκοποιήται τό ἐθνικό σύστημα, οἱ ἄνθρωποι γίνονται ἕρμαια φανατισμοῦ, βίας καί ζηλωτικῆς ἀντιπαράθεσης πού μεταμορφώνουν τόν ἄνθρωπο σέ τρομοκράτη καί στυγνό ἐγκληματία. Ὁ Χριστιανισμός ἀδελφοί μου ὡς θρησκεία ἀγάπης καί ἐλευθερίας, δέν μπορεῖ νά θρέφει στούς κόλπους της ὅποιο δήποτε φανατισμό. Ὁ καθ' ἔνας ἀπό μᾶς, μπορεῖ νά δείξει τόν ζῆλο του μέ τήν ἀγιότητα τῆς ζωῆς του, μέ τά ἔργα άγάπης καί μέ τήν ταπείνωση καί ὄχι μέ τόν φανατισμό του. Ὁ Χριστιανός, δέν συντάσσεται μέ τούς ἰσχυρούς ἀλλά μέ τούς ἀδικουμένους. Ὁ Ἰησοῦς καί οἱ Ἀπόστολοι σέβονται ἀπόλυτα τήν θρησκευτική ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου. Πουθενά στήν Καινή Διαθήκη δέν ὑπάρχει ἐντολή γιά χρήση βίας γιά τήν προάσπιση ἤ τήν διάδοση τῆς χριστιανικῆς πίστεως άπό τήν ἴδια τήν Ἐκκλησία. Πολλές φορές καί μεῖς οἱ κληρικοί, πρέπει νά προσέχουμε, διότι άπό τήν στιγμή πού λαμβάνουμε τήν Άγιοπνευματική Χάρη, γινόμεθα ἐν ἐπιγνώσει καί κατ'έξοχήν, έχθροί τοῦ Σατανᾶ. "Ως ἐκ τούτου, ὀφείλουμε νά τήν διατηροῦμε μέ φόβο Θεοῦ. Νά μελετοῦμε τόν τρόπο ζωῆς καί τό ἦθος τῶν Ἁγίων μας καθημερινά. Μακρυά ἀπό θρησκευτικούς φανατισμούς πού ὁδηγοῦν σέ πνευματικές πτώσεις καί χριστιανική άλλοτρίωση.

THIRTEENTH SUNDAY OF LUKE (Eph. 2:14-22) 27 November 2022

A vital, important and always topical theme arises from the words of today's apostolic reading. "For He Himself is our peace, who has made both one, and has broken down the middle wall of separation, having abolished in His flesh the enmity." In his interpretation, the late Trabelas writes: "Yea, ye have both obeyed God and the covenants through the blood of Christ. For he is

our peace, who has made both Judaism and Gentile-ism one. This wall, which was in the midst of the two peoples, separating them, and which the barrier of the law created, He has broken down and dissolved." My brethren, in the loving, serene and peaceful atmosphere of the Garden of Eden, man enjoyed his freedom and the constant presence of his Creator. When did he lose his peace and all his joys? From the moment he disobeyed his Creator and became obedient to the devil. Since then, until today, man has lived in a state of war. Hate, enemies, guarrels, conflicts, intolerance, ambitions, acrimony, rivalries, quarrels, disputes, bigotries, divisions, quarrels, confrontations, arrogance, world disturbances and all-out wars, prevail in his interpersonal relations and do not allow him peace. It is a pity. It is bewildering that the most perfect creation of God, created in His image to attain the theosis of eternal joy and bliss, has fallen into such terrible misery! The Apostle Paul uses the image of the religious barrier that separated the Jews from the Gentiles before Christ. He calls the inner barrier of the temple in Jerusalem that separated the courtyard which had access to the temple from the outer courtyard which had no access to the temple, the middle wall. The Jews did not allow any religious or devotional communication with the Gentiles. It was obvious that this separation between Jews and Gentiles was of a hostile character. The Jews considered that all Gentile nations which did not accept the Mosaic law were contaminated. On the other hand, the Gentiles mocked the Jews for their religious fanaticism. It seems that the Jews had monopolized God and would not be corrupted. On the other hand, the Gentiles could not understand the religious fanaticism, selfaggrandisement and self-centeredness of the Jews. It is obvious that both factions were wrong. But to be fair, they had the mitigating factor that the Incarnate God, the Word of God and our Lord Jesus Christ, had not yet come. This barrier between Jews and Gentiles, and also any other hostile division between peoples, societies and individuals, was abolished by the Great Peacemaker Lord Jesus Christ. It is obvious that the division between Jews and Gentiles, our present subject, is not the only one in history. Unfortunately, people are still separated by similar and even narrower divisions. The picture of today's reality on a global scale is disappointing. Authoritarianisms, suspicions, hostilities, intrigues, arrogance and misunderstandings divide and afflict humanity. These occur not only amongst different nations, but between similar nations, languages and faiths. On a daily basis, we meet people who have the same faith and worship the same Lord, yet are separated by enemies in the middle. We mentioned that before the coming of the great peacemaker Lord, people had some extenuating circumstances and some excuses to have barriers and to not trust one another. But what excuses do the Christians of our time have to hate each other, to commit crimes and kill each other and inhumanely punish each other? To foment wars and use the most deadly weapons for self-destruction and fratricide? And how foolish must they appear before the Saints and Angels when both sides beg the same God to help them win? When they are baptized in the same Baptism of the Triune God, and receive communion in the Body and Blood of the same Lord and God, but are utterly destroying one another? Such paranoia and such insanity cannot possibly find justification. When will we awaken, recover and unite as brothers? When? Only when we understand our Lord's words: "Peace I leave with you, My peace I give to you; not as the world gives do I give to you" (John 14:27), will we be able to turn back from the slippery slope we have taken. The result of today's human misery is our spiritual departure from the Peacemaking Lord and His peacemaking teaching. As soon as religion is nationalized and the state system becomes religious, men become instruments of fanaticism, violence and zealous confrontation which transform man into a terrorist and a brutal criminal. My brothers, Christianity as a religion of love and freedom cannot nurture any kind of fanaticism within its ranks. Each one of us can show his zeal by the holiness of his life, by his works of love and humility and not by his fanaticism. The Christian does not side with the powerful but with the unjust. Jesus and the Apostles fully respect the religious freedom of man. Nowhere in the New Testament is there a command to use violence to defend or spread the Christian faith by the Church itself. Many times we, the clergy, must also be careful, because from the moment we receive the Holy Spiritual Grace, we become knowingly the enemies of Satan. Therefore, we must keep in fear of God. We must study the way of life and the ethos of our Saints daily. Stay far away from religious fanaticisms that lead to spiritual falls and Christian alienation.

Ἰερές Ἀκολουθίες - Church Services

Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, συνεχίζουμε τό Σαρανταλείτουργο μέχρι τά Χριστούγεννα. Σᾶς κάνουμε γνωστό, ὅτι αὔριο Δευτέρα, τήν Τρίτη καί τήν Τετάρτη, θά τελοῦμε τήν Ἱερή ἀκολουθία μεταξύ 6πμ.-7.15πμ.

With God's help, we continue the Lenten Liturgy until Christmas. We inform you that tomorrow Monday, Tuesday and Wednesday, we will celebrate Holy Communion between 6am - 7.15am.

Γάμος - Wedding

Τό περασμένο Σάββατο, 19 Νοεμβρίου, ἔλαβε χώρα εἰς τόν Ἱερό Ναό μας, ἡ στέψη τοῦ κ.Daniel La Starza μετά τῆς δίδος Ἀνθῆς Ψευτέλη. Τά στέφανα ἀντήλλαξε ἡ Χαρούλα Δάλκου. Εὐχόμεθα στούς νεονύμφους νά ζήσουν ἀγαπημένοι καί εὐλογημένοι ἀπό τόν Θεό. Στήν κουμπάρα εὐχόμεθα νά εἶναι πάντα ἄξια.

Last Saturday 19 November, the wedding of Mr. Daniel La Starza and Miss Anthis Pseftelis took place in our Holy Church. The crowns were exchanged by Haroula Dalkou. We pray that the newlyweds may live in love and blessed by God. May the koumbara be always worthy.

Δωρεές - Donations

Άνώνυμος	ὑπέρ τῆς Φιλοπτώχου	\$500
Γεώργιος Καρατασᾶς	είς μνήμην τῆς ἀειμνήστου συζύγου του Μαρίας	\$200
Οίκ. Δημητρίου Κοσμᾶ	ὑπέρ τῆς Φιλοπτώχου	\$100
Οἰκ. Δημητρίου Κοσμᾶ	ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας	\$100

Πολύ εὐχαριστοῦμε τούς εὐλαβεῖς δωρητές καί εὐχόμεθα ὅπως ὁ Κύριος τούς χαρίζει ὑγεία καί κάθε εὐλογία καί πνευματική πρόοδο.

Many thanks to the devoted donors and we pray that the Lord may grant them health and every blessing and spiritual prosperity.

Ἀπό τήν ἐν Ἀδελαϊδι ἐπίσκεψη τοῦ Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας καί Ὠκεανίας κ. Μύρωνος

Τήν περασμένη Παρασκευή 17 Νοεμβρίου, μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ.κ. Μακαρίου καί τίς εὐχές τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Σινώπης κ. Σιλουανοῦ, ὑποδεχθήκαμε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νέας Ζηλανδίας, Φίτζι καί Νήσων, κ.κ. Μύρωνα, στό ἀεροδρόμιο τῆς Ἀδελαϊδος. Τόν Σεβασμιώτατο ἐσυνόδευε ὁ Ἱεραπόστολος Ἀρχιμανδρίτης π. Μελέτιος. Τόν Σεβασμιώτατο καί τήν συνοδία του, ἐδεξίωσε στούς χώρους τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Συνώπης κ. Σιλουανός. Στήν συνέχεια, ὁ Σεβασμιώτατος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου, μετέβει στό Κολλέγιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Θέμπαρτον, ὅπου τόν ὑποδέχθηκαν ὁ Γενικός Διευθυντής π. Διογένης Πατσούρης, Καθηγητές καί φοιτητές τοῦ Γυμνασίου. Ὁ Σεβασμιώτατος πρωτίστως εὐχαρίστησε τόν

Σεβασμιώτατο Άρχιεπίσκοπο Αὐστραλίας, τόν Θεοφιλέστατο καί τόν Διευθυντή τοῦ Κολλεγίου καί στήν συνέχεια ἐμετέφερε ἐπικοδομητικό μήνυμα στούς φοιτητές/τριες τοῦ Κολλεγίου. Τό Σάββατο τό πρωϊ, ὁ π. Μιχαήλ Ψαρομμάτης, έξενάγησε τούς ἐκλεκτούς προσκεκλημένους μας σέ κατόπιν τοῦ μεσημεριανοῦ γεύματος, άξιοθέατα καί ἐπισκεύθηκαν νεοαποκτηθέντα Καθεδρικό Ναό τῆς Ἱερᾶς μας Ἀρχιεπισκοπῆς στήν Ἀδελαϊδα. Ἐκεῖ τούς ύποδέχτηκε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπός μας καί τούς ξενάγησε στούς ὑπό προσωρινήν διαμόρφωσην χώρους, τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ. Στήν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος, συνοδευόμενος πάντα ὑπό τοῦ πατρός Μιχαήλ, ἐπισκεύθηκε τόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης στό Ἄθελστον καθώς καί τό σέρβικο Μοναστήρι Γεννέσιον τῆς Θεοτόκου . Τήν Κυριακή, ο Σεβασμιώτατος, βοηθούμενος ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μελετίου, τοῦ ἱερατικῶς Προϊσταμένου π. Μιχαήλ, τοῦ πατρός Σταύρου καί τοῦ πατρός Ἰερεμίου, προέστει στόν "Ορθρο καί τήν Θεία Λειτουργία, στόν Ἱερό Ναό Προφήτου Ἡλιοῦ Νόργουντ, τοῦ Θεοφιλεστάτου Έπισκόπου μας συμπροσευχομένου. Ὁ Σεβασμιώτατος ώμίλησε ἐπικαίρως καί στό πέρας τῆς Άρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Άρχιεπίσκοπό μας κ.κ. Μακάριο, τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπό μας πρός τόν ὁποῖο ἐδώρισε ἕνα ὡραιότατο Ἐγκόλπιο, τούς Ίερεῖς καθώς καί ὅλο τό εὐλαβές ἐκκλησίασμα. Στήν συνέχεια ὁ Θεοφιλέστατος, άντευχόμενος τόν εὐχαρίστησε καί μετέφερε τήν εὐαρέσκεια τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας. Άκολούθησε πλούσιο γεῦμα, προσφορά τῆς Φιλοπτώχου καί εὐλαβῶν ἐθελοντριῶν γιά όλους, στήν ἐνοριακή αἴθουσα τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος τοῦ Προφήτη Ἡλία στό Νόργουντ. Ἔγινε προβολή βιντεοταινίας στίς τρεῖς μεγάλες ὀθόνες τῆς αἰθούσης, ὅπου παρακαλουθήσαμε ἀπό κοντά τό θεάρεστο μέν, άλλά τεράστιο ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς τοῦ Φίτζι. Συγκινημένοι οἱ συνδαιτημῶνες, ἔμειναν μέ τίς καλύτερες ἐντυπώσεις. Τά λόγια τοῦ π. Μελετίου, τοῦ π. Μιχαήλ, τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου, μᾶς ἐσυγκίνησαν. Τό χρηματικό ποσόν πού συγκέντρωσε ἡ ἀγάπη τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν μας, ξεπέρασε τίς \$ 40.000 δολλάρια. Ὁ Σεβασμιώτατος, συγκινημένος εὐχαρίστησε τούς πάντες γιά τήν εὐαισθησία πού ἐπέδειξαν στήν φτώχεια καί τήν ἀνέχεια τοῦ συνανθρώπου μας. Δέν βρίσκουμε λόγια νά εὐχαριστήσωμε τόν Σεβασμιώτατο Άρχιεπίσκοπο Αὐστραλίας κ.κ. Μακάριο γιά τίς πατρικές του εὐχές, καθώς καί τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Σινώπης κ. Σιλουανό, ὁ ὁποῖος ἐσυνόδευσε τόν Σεβασμιώτατο σέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις, μέχρι καί τόν ἀποχαιρετισμό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μύρωνος στό Άεροδόμιο Άδελαϊδος.

On the visit to Adelaide by His Eminence Archbishop Myron of New Zealand and Oceania

Last Friday 17 November, with the blessing of His Eminence Archbishop Makarios of Australia and the blessings of His Grace Bishop Silouan of Sinope, we welcomed His Eminence Metropolitan Myron of New Zealand, Fiji and the Islands at Adelaide Airport. His Eminence was accompanied by the Missionary Archimandrite Fr Meletios. His Eminence and his companion were escorted to the premises of the Holy Archdiocese by His Grace Bishop Silouan of Sinope. Then His Eminence, accompanied by His Grace, went to the College of St. George Thebarton, where he was welcomed by the General Director Fr. Patsouris, the Principal and the students. First of all, His Eminence thanked His Eminence the Archbishop of Australia, the Bishop and the Principal of the College and then delivered a constructive message to the students of the College. On Saturday morning, Fr. Michael Psaromatis took our distinguished guests on a tour of various sights and after lunch, they visited the newly-acquired Cathedral of our Holy Archdiocese in Adelaide. There they were

welcomed by His Grace the Bishop who guided them to the areas of the Cathedral which are under temporary construction. Then His Eminence, always accompanied by Fr. Michael, visited the Holy Church of Saints Raphael, Nicholas and Irene in Athelstone as well as the Serbian Monastery of the Nativity of the Theotokos. On Sunday, His Eminence, assisted by Fr. Meletios, Fr. Michael, Fr. Stavros and Father Jeremy, presided at Matins and Divine Liturgy at the Holy Church of Prophet Elias Norwood, with His Grace the Bishop in prayer. His Eminence spoke with great eloquence and at the conclusion of the Divine Liturgy, he thanked His Eminence Archbishop Makarios, His Grace, the Rev. Fathers and all the devout congregation. Then His Eminence presented a beautiful Episcopal Pectoral Cross to His Grace Bishop Silouan. His Grace thanked him and conveyed the good wishes of His Eminence Archbishop Makarios. This was followed by a rich meal offered by the Philoptohos and devout volunteers to all in the Parish Hall of the Community of Prophet Elias in Norwood. A film was shown on the three large screens in the Hall, and we were able to see the wonderful and enormous work of the Fiji Mission. The audience was moved and received the best impressions. The words of Fr. Meletios, Fr. Michael, His Eminence and His Grace softened the hearts of all of us. The amount of money raised by the love of our devout Christians exceeded \$40,000. Touched, His Eminence thanked everyone for the sensitivity shown to our family who live in poverty. We cannot find words sufficient to thank His Eminence Archbishop Makarios of Australia for his paternal blessings, as well as His Grace Bishop Silouan of Sinope, who accompanied His Eminence to all the events, up to the farewell of His Eminence Metropolitan Myron at the Adelaide Airport.

<u>Άπό τήν ἐν Ἀδελαϊδι ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας καί</u> πάσης Ὠκεανίας Κ.Κ. Μακαρίου

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀφίχθει στό ἀεροδρόμιο τῆς Ἀδελαϊδος συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Άρχιδιακόνου κ. Άθηναγόρα τήν περασμένη Παρασκευή, ὅπου τόν ὑποδέχθηκε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Σινώπης κ. Σιλουανός, μετά τοῦ Ἱεροῦ κλήρου Ἀδελαϊδος. Τό μεσημέρι τῆς Παρασκευῆς, ὁ Σεβασμιώτατος, ἐγευμάτισε στήν αἴθουσα τῆς Ἱερᾶς Άρχιεπισκοπῆς, μετά τοῦ Ἱεροῦ κλήρου Άδελαϊδος. Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς προέστει τῆς συνεδρίασης τῶν μελῶν τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς καί τῶν Ἱεροψαλτῶν Ἀδελαϊδος στόν Άγιο Νεκτάριο. Έχθές Σάββατο 26 Νοεμ, ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε τόν Άγιασμό γιά τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ 10^{ου} Συνεδρίου Νεολαίας τῆς Ἀδελαϊδος στούς χώρους τῆς Κοινότητος- Ένορίας τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ, τῆς ὁποίας προέστει ὁ Σεβασμιώτατος καί στήν συνέχεια ἀπηύθυνε τήν εἰσηγητικήν ὀμιλία του πρός τήν νεολαία. Σήμερα Κυριακή, ὁ Σεβασμιώτατος θά τελέσει "Ορθρο καί Θεία Λειτουργία στόν νεοαποκτηθέντα Καθεδρικό Ναό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀδελαϊδος, ὅπου θά χειροτονήσει στόν πρῶτο βαθμό τῆς Ίεροσύνης τόν κ. Πέτρο Γεωργιάδη καί στήν συνέχεια θά εὐλογήσει τήν ἑόρτια τράπεζα στήν παρακείμενη αἴθουσα τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ. Ἀπόψε, 6.00 τό βράδυ, ὁ Σεβασμιώτατος θά εὐλογήσει τήν τράπεζα τήν ὁποία ἔχει ἑτοιμάσει ἡ Κεντρική Φιλόπτωχος στήν ένοριακή αἴθουσα τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ, γιά ὅλους τούς πιστούς μας, μέ είσιτήριο \$60 δολ. τό ἄτομο καί θά μεταφέρει ἐπίκαιρο μήνυμα σέ ἀμφότερες γλῶσσες. Αὔριο Δευτέρα 11πμ., θά λάβει χώρα στήν αἴθουσα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἱερατική Σύναξης ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου καί στήν συνέχεια θά εὐλογήσει τήν τράπεζα. Στίς 6 τό βράδυ, ὁ Σεβασμιώτατος θά δεξιωθεῖ ὑπό τῆς οἰκογενείας τοῦ νεοχειροτονημένου Διακόνου π. Πέτρου Γεωργιάδη στήν αἴθουσα τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου. Τήν Τρίτη ὁ Σεβασμιώτατος θά ἐπισκευθεῖ, τά ἐλληνικά Κολλέγια, τήν Βασιλειάδα, τό Κέντρο Προνοίας καί στίς 7 τό βράδυ θά χοροστατήσει στόν Μέγα πανηγυρικό Ἑσπερινό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στό Νοαρλάνγκα. Τήν Τετάρτη, ἀνήμερα τοῦ Ἁγίου Ἁνδρέου, ὁ Σεβασμιώτατος πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Ἱεροῦ κλήρου, θά χοροστατήσει τοῦ Ὅρθρου, θά προστεῖ τῆς Θείας Λειτουργίας στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό καί θά χειροτονήσει τόν Διάκονο κ. Πέτρο Γεωργιάδη στόν βαθμό τοῦ Πρεσβυτέρου καί τόν κ. Ἰωάννην Σαριδάκη στόν βαθμό τοῦ Διακόνου. Στήν συνέχεια καί ἐφ'ὅσον εὐλογήσει τήν τράπεζα, ὁ Σεβασμιώτατος θά ἀναχωρήσει γιά τό Σύδνεϋ.

On the visit of His Eminence Archbishop Makarios of Australia and All Oceania to Adelaide

His Eminence arrived at the Adelaide airport last Friday accompanied by Archdeacon Athenagoras and was welcomed by His Grace Bishop Silouan of Sinope along with the clergy of Adelaide. At noon on Friday, His Eminence had lunch with the clergy of Adelaide in the Hall of the Holy Archdiocese. On Friday evening, he presided over the meeting of the Byzantine music members and the Adelaide Chanters at St. Nektarios. Yesterday, Saturday 26 November, in the premises of the Community-Parish of Prophet Elias, His Eminence performed the Blessing of the Water for the opening of the 10th Youth Conference of Adelaide, over which he is presiding, and then delivered his Keynote address to the youth. Today, Sunday, His Eminence will celebrate Matins and Divine Liturgy at the newly-acquired Cathedral of the Holy Archdiocese of Adelaide, where he will ordain Mr. Petros Georgiades to the first degree of Priesthood and then bless the table in the adjacent Hall of the Cathedral. Tonight at 6pm, His Eminence will bless the banquet prepared by the Central Philoptohos in the Parish Hall of Prophet Elias for all our faithful, at a cost of \$60 pp, and will deliver a timely message in both languages. Tomorrow, Monday, there will be a clergy meeting in the Archdiocesan Hall with His Eminence at 11 am, followed by the blessing of the dinner. At 6pm, His Eminence will be received by the family of the newly-ordained Deacon Fr. Peter Georgiades in the Hall of St. Anthony. On Tuesday, His Eminence will visit the Greek Colleges, the St. Basil's Homes and the Welfare Centre; and at 7 pm, he will preside at Great Vespers in the Parish of St. Andrew in Noarlunga, assisted by the clergy. On Wednesday, Day of St. Andrew, His Eminence, accompanied by the clergy, will preside at Matins and celebrate the Divine Liturgy in Saint Andrew Church, and ordain Deacon Peter Georgiades to the rank of Presbyter and John Saridakis to the rank of Deacon. After blessing the table, His Eminence will depart for Sydney.