

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ (Λουκ. 15, 11-32) 12 Φεβρουαρίου 2023

Μέ τήν παραβολή τοῦ Ἀσώτου, ὁ Κύριος περιγράφει τό δρᾶμα τοῦ ἀνθρώπου πού δέν θέλει νά ζήσει κοντά στόν Θεό. Μᾶς παρουσιάζει ἐκεῖνον πού φεύγει ὑπερήφανος καί μέ σιγουριά στίς δυνάμεις του, ἀπό τήν ἀγκαλιά τοῦ Δημιουργοῦ του καί ἀναζητεῖ τήν εὐτυχία του σέ ἀπατηλές καί σαρκικές ἀπολαύσεις. Μετά ἀπό μιά ζωή ὰμαρτίας τόν βλέπουμε νά ἐπιστρέφει μυαλωμένος καί μετανοημένος καί νά ζητᾶ συγχώρεση. Σίγουρα αὐτό εἶναι ἐπαναλαμβανόμενο γεγονός στήν ἀνθρώπινη ἱστορία, μέχρι τίς μέρες μας. Καί διερωτόμεθα: «Γιατί ἀποστατοῦν οἱ ἄνθρωποι ἀπό τόν Θεό καί γιατί κατόπιν ἐπιστρέφουν;» Ἀποστατοῦν, διότι νομίζουν οἱ ταλαίπωροι, ὅτι κοντά στόν Θεό δέν εἶναι ἐλεύθεροι. Παθαίνουν μιά σύγχυση ὡς πρός τό ποία εἶναι ἡ ἀληθινή έλευθερία. Καί ἐπειδή ὁ Θεός ἐκφράζει τό θέλημά Του μέ παραγγέλματα καί ἐντολές καί άπαγορεύσεις, νομίζουν ὅτι ὅλα αὐτά εἶναι δεσμά. Ἀσφαλῶς πρόκειται γιά αὐταπάτη, σάν αὐτή πού παθαίνουν συνήθως οἱ νέοι πού δυσφοροῦν καί ἀντιδροῦν στίς σοφές καί γεμᾶτες ἀγάπη συμβουλές τῶν γονέων τους. Οἱ γονεῖς, ἔχοντας τήν πηγαία ἀγάπη καί στοργή πρός τά παιδιά τους, προσπαθοῦν νά τά προστατεύσουν ἀπό τούς ποικίλους κινδύνους πού τά ἀπειλοῦν. Διά τοῦτο καί ὁ Κύριος διαλέγει ἕναν νέο στόν ρόλο τοῦ Άσώτου γιά νά μᾶς φανερώσει τήν πλάνη καί νά μᾶς προστατέψει ἀπό τήν παγίδα τῆς άπερίσκεπτης νιότης. Τό νά φεύγει κανείς ἀπό τόν Θεό γιά νά γίνει τάχα ἀνεξάρτητος καί άδέσμευτος, δέν καταλαβαίνει ὅτι τήν ἴδια ὥρα ὑποδουλώνεται σέ ἄλλα ἀφεντικό; (Τόν διάβολο).; Δέν ὑποψιάζονται ὅτι κάτι κρύβεται πίσω ἀπό τά ζωώδη ἔνστικτα πού μέ δύναμη τούς τραβοῦν πρός τήν ὰμαρτία καί τήν φθορά; Δέν παραδειγματίζονται ἀπ'τό φρικτό πάθημα τοῦ σημερινοῦ νέου τῆς παραβολῆς; Ἀδελφοί, τό νά ἐπιστρέψει κανείς διά τῆς μετανοίας κοντά στόν Θεό, εἶναι πολύ μεγάλο γεγονός. Εἶναι γεγονός ἄξιο μεγάλου πανηγυρισμοῦ καί χαρᾶς. Καί στόν οὐρανό καί στήν γῆ. Δέν εἶναι ὅμως προτιμότερο νά μήν ἀπομακρυνθεῖ κανείς διόλου ἀπό τόν Θεό, ἀλλά νά παραμένει πάντοτε κοντά του, ἀφωσιωμένος, ταπεινός καί ὑπάκουος; Δέν ἐννοοῦμε βέβαια τό νά μένει ὅπως ὁ πρεσβύτερος γυιός του, διότι καί αὐτός ἀπεδείχθει ἔνοχος. Πάντως εἴτε οὕτως εἴτε ἄλλως, νά παρακαλέσωμε σήμερα τόν Κύριο, νά μᾶς δώσει πνεῦμα σοφίας, είλικρινῆς αὐτοσυγκέντρωσης, αὐτοεξέτασης, ταπείνωσης καί έξομολόγησης, γιά νά μήν μείνουμε έξω τῆς χαρᾶς καί εὐτυχίας, πού ὑπάρχει μόνο στήν ἀγκαλιά τοῦ οὐρανίου Πατέρα μας.

<u>SEVENTEENTH SUNDAY OF LUKE; SUNDAY OF THE PRODIGAL SON (Luke 15:11-32) 12</u> <u>February 2023</u>

In the parable of the Prodigal Son, the Lord describes the drama of the man who does not want to live close to God. He shows us the one who, proud and confident in himself and his powers, leaves the embrace of his Creator and seeks his happiness in deceptive and carnal pleasures. After a life of sin, we see him returning, right-minded and repentant, asking for forgiveness. Surely this is a recurring event in human history, right up to our own day. So we wonder: "Why do people fall away from God and then return?" They turn away from God, because, pitifully, they think that near God they are not free. They get

confused as to what true freedom is. They see the commands and prohibitions, with which God expresses His will, as fetters. Surely this is an illusion, such as is commonly suffered by unhappy young people who react against the wise and loving advice of their parents. Having genuine love and affection for their children, parents try to protect them from the various dangers that threaten them. For this reason, the Lord chooses a young man in the role of the Prodigal to reveal to us the error and protect us from the trap of reckless youth. Do they not understand that in leaving God to become supposedly independent and unattached, they become at the same time enslaved to other masters (the devil)? Do they not suspect that there is something behind the animal instincts that forcefully pull them towards sin and corruption? Are we not following the example of the young man of today's parable, and consequently, his horrible suffering? Brethren, to return to God through repentance is a very great event. It is an event of great rejoicing and real happiness, both in heaven and on earth. But is it not better to be not far from God at all, but to always remain close to him, devoted, humble and obedient? We do not mean, of course, to be like his eldest son, for he too has been shown guilty. In any case, whether we are like one or like the other, let us ask the Lord today to give us a spirit of wisdom, sincere self-examination, humility and confession, so that we may not be left out of the joy and happiness that exists only in the arms of our heavenly Father.

Ψυχοσάββατο - Saturday of Souls

Κάνουμε γνωστό ὅτι τό ἐρχόμενο Σάββατο εἶναι ἀφιερωμένο στίς ψυχές, διά τοῦτο καί λέγεται Ψυχοσάββατο. Θά τελέσωμε στόν Ἱερό ναό μας օρθρο καί Θεία Λειτουργία, καθώς καί τό μνημόσυνο ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων ἀδελφῶν μας, ἀπό τίς 8.00 μέχρι τίς 10 περίπου τό πρωϊ. This coming Saturday is dedicated to souls, hence it is called Saturday of Souls. We will celebrate in our Holy Church Matins and Divine Liturgy, as well as the memorial service for our deceased brothers and sisters, 8am-10am approx..

Γάμος - Wedding

Τήν περασμένη ἑβδομάδα, ἔλαβε χώρα εἰς τόν Ἱερό Ναό μας ἡ στέψη τοῦ Sean Elliot μετά τῆς Σταυρούλας Τσαπαλιάρη. Τά στέφανα ἀντήλλαξε ἡ Πολυτίμη Τσαπαλιάρη. Εὐχόμεθα στούς νεονύμφους νά ζήσουν ἀγαπημένοι καί εὐλογημένοι ἀπό τόν Θεό. Στήν κουμπάρα εὐχόμεθα πάντα ἄξια.

Last week, the wedding of Sean Elliot and Stavroula Tsapaliaris took place in our Church. The crowns were exchanged by Polytimi Tsapaliaris. We pray that the newlyweds may live in love and blessed by God. May the koumbara be always worthy.

<u>Βάπτιση - Baptism</u>

Τό Σάββατο 4 Φεβρουαρίου ὁ κ. Scott καί ἡ κ. Εὐτυχία Daniel ἐβάπτισαν στόν Ἱερό Ναό μας τήν χαριτωμένη θυγατέρα τους. Ἡ ἀνάδοχος κ. Παναγιώτα Carruthers τῆς χάρισε τό ὄνομα Ἀνδριάνα. Εὐχόμεθα σέ γονεῖς καί ἀναδόχους, νά μεγαλώνουν τήν νεοφώτιστη σύμφωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ.

On Saturday 4 February, the lovely daughter of Mr. Scott and Mrs. Eftihia Daniel was baptized in our Church. The sponsor Mrs. Panagiota Carruthers gave her the name Adriana. We pray that parents and sponsors may raise the newly-illumined according to God's commandments.

Δωρεές - Donations

Άνώνυμος	ὑπέρ τῶν ἐνδεῶν ἀδελφῶν μας	\$1000
Οἰκ. Δημητρίου Κοσμᾶ	ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Φιλοπτώχου	\$ 200
Έλένη Λαγκάνη	είς μνήμην τοῦ ἀειμνήστου συζύγου της	\$ 100
Άνώνυμος		\$ 50

Πολύ εὐχαριστοῦμε τούς εὐλαβεῖς δωρητές καί εὐχόμεθα ὅπως ὁ Κύριος εὐλογεῖ αὐτούς καί τίς οἰκογένειές τους πάντοτε.

Many thanks to our devoted donors and may the Lord bless them and their families always.

<u>Έπίσημη ἀποχώριση τοῦ π. Μιχαήλ Ψαρομμάτη καί τοποθέτηση τοῦ π. Ἰωάννου Χωραϊτη</u> ὥς νέου Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας

Μέσα σ' ἔνα πλῆθος πιστῶν, μέ ἀνάμικτα αἰσθήματα χαρᾶς καί λύπης, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Σινώπης κ. Σιλουανός, ἀνήγγειλλε τήν ἐπίσημη μετάθεση τοῦ μέχρι τοῦδε Ἱερατικῶς Προϊσταμένου π. Μιχαήλ Ψαρομμάτη καί τήν τοποθέτηση τοῦ π. Ἰωάννου ὥς τοῦ νέου Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας. Ὁ Θεοφιλέστατος ἐπήνεσε τό ἔργο πού ἐπετέλεσε ὁ π. Μιχαήλ καθώς καί ὁλόκληρον τήν οἰκογένειά του πρός δόξαν Κυρίου καί εὐχήθηκε στόν π. Ἰωάννη νά συνεχίσει τό θεάρεστο ἔργο τῶν προκατόχων του. Ὁ π. Ἰωάννης συγκινημένος εὐχαρίστησε τόν Θεοφιλέστατο καί τόν π. Μιχαήλ, καθώς καί τόν εὐσεβῆ λαό γιά τήν εὐχάριστον ὑποδοχή πού τοῦ ἐπεφύλαξαν.

Official departure of Fr. Michael Psaromatis and the appointment of Fr. Ioannis (John) Choraitis as the new Priest of our Church

In the midst of a crowd of faithful, with mixed feelings of joy and sadness, His Grace Bishop Silouan of Sinope announced the official transfer of Fr. Michael Psaromatis and the appointment of Fr. John Choraitis as the new Priest of our Holy Church. The Bishop praised the work done by Fr. Michael and his entire family for the glory of the Lord and prayed that Fr. John may continue the blessed work of his predecessors. Fr. John was touched and thanked the Bishop and Fr. Michael, as well as the pious congregation for their warm welcome.

Τό Έλληνικό Φεστιβάλ τοῦ Νόργουντ - τό Σάββατο 18 Φεβρουαρίου

Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τῶν προσφιλῶν οἰκονομικῶν ὑποστηρικτῶν καί χορηγῶν τοῦ Φεστιβάλ, τό Σάββατο 18 Φεβρουαρίου, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τό «Νόργουντ Ἑλληνικό Φεστιβάλ 2023» ἀναμένεται νά ἔχει μεγάλη ἐπιτυχία. Στό σημεῖο αὐτό ἀναφέρουμε τίς προσφορές πού ἔχουμε λάβει μέχρι αὐτήν τήν στιγμή:

<u> MAJOR SPONSORS – All Promotional Material</u>

1.	Government SA	\$18,000
2	Osmond Electronics	\$10,000 in kind
3.	TKT2FLY	\$10,000
4.	Multicultural Ethnic Affairs	\$ 5,000
5.	The Hon. Connie Bonaros MLC	\$ 3,000
6.	Bank of Sydney	\$ 2,000
7.	National Periodontics and SensiBuy	\$ 2,000
8.	Omega Prestige Coaters	\$ 2,000
9.	Norwood Foodland	\$ 2,000 in kind

10. Marinis Financial Group

\$ 2,000

SPONSORS - Weekly Periodical – Facebook, Visual Screens and Acknowledged at festival

1.	Raine & Horne Unley	\$	750	
2.	Specialty Food	\$	700 in Kind	
3	Gaganis Bros Imported Food Wholesalers Pty Ltd	\$	700 in Kind	
4.	The Hon. Steven Marshall MP	\$	500	
5.	Mr. James Stevens MP	\$	500	
6.	Blackwell Funerals	\$	500	
7.	Ray White Port Adelaide	\$	500	
8.	Athina Lis Financial Services	\$	500	
9.	Tali Engineering	\$	500	
SUPPORTERS - Weekly Magazine and Visual Screens				
1.	Adelaide Depot	\$	300	
2.	Long Hong Seafood	\$	250	
3.	Evan Kostopoulos	\$	250	
4.	Kosta Dimas Future Foods	\$	200	















Δέν βρίσκουμε λόγια νά εὐχαριστήσουμε τούς χορηγούς καί ὑποστηρικτές τοῦ Φεστιβάλ καί εὐχόμεθα ὅπως ὁ Κύριος τούς εὐλογεῖ πάντοτε.

Norwood Greek Festival - Saturday 18 February 2023

As has been mentioned already, with the help of God and the generous financial support of sponsors, the Festival next Saturday 18 February 2023 is expected to be a very successful event. We can scarcely find words sufficient to thank the sponsors and supporters, listed above, and we pray that the Lord may bless them always.

<u>Ίστορική Ύπενθύμιση</u>

Δοξασμένο νά εἶναι τό Πανάγιο ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀξιώνει σήμερα νά ἀπολαμβάνουμε ἕνα ὁλοκληρωμένο ἐνοριακό συγκρότημα, μέ ὅλες τίς προδιαγραφές, γιά πνευματική, ἐκπαιδευτική, ἐπικοινωνιακή καί κοινωνική πρόοδο. Κάτι πού πρίν 40 χρόνια ἐθεωρεῖτο ἀνθρωπίνως ἀκατόρθωτο, ὁ Θεός μᾶς ἀπέδειξε ὅτι: «τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν» (Λουκ. 18,27). Πάνω σ' αὐτά τά λόγια τοῦ Κυρίου, ἐστηρίχθει ὁ Ἱερέας αὐτῆς τῆς ταλαιπωρημένης Κοινότητος- Ένορίας πρίν 39 χρόνια. Τότε, πού δέν εἶχε τήν δύναμη αὐτή ἡ Κοινότητα- Ένορία νά πληρώσει τόν Ἱερέα, ὁ ὁποῖος ἀναγκαζόταν νά πηγαίνει στό μερόκαμα, νά μαζεύει φροῦτα στό Riverland γιά νά θρέψει τήν πολυμελή οἰκογένειά του. Τότε πού αὐτή ἡ Κοινότητα- Ένορία ἐχρωστοῦσε τά πάντα καί δέν εἶχε στόν ἤλιο μοῖρα. Τότε πού ἐνῶ εἶχαν ἀλλάξει τρεῖς Ἱερεῖς καί εἶχαν φέρει τόν Μακαριστό Ἁρχιεπίσκοπο Αὐστραλίας Στυλιανό σέ ἀπόγνωση, δυστυχῶς τίποτε δέν ἔδειχνε λίγο φῶς ἐλπίδας στό βάθος τοῦ

τοῦννελ. ἡταν τότε πού ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἀναγκάστηκε νά στείλει ἀπό τό Σύδνεϋ ἕναν νέον Ἱερέα, μέ τέσσερα μικρά παιδιά καί τήν ἔγγυον πρεσβυτέρα του. Αὐτά ένθυμούμεθα σήμερα καί θαυμάζοντας έπαναλαμβάνουμε τό ψαλμικό: «Ώς έμεγαλύνθει τά ἔργα σου Κύριε πάντα έν σοφία έποίησας». Ὁ νέος Ἱερέας ἦλθε μόνο γιά πέντε χρόνια, μέχρι νά ὀρθοποδήσει αὐτή ἡ Κοινότητα-Ένορία καί νά σταθεῖ στά πόδια της. Σάν ἦλθε, ἐπλησίασε τούς ἀνθρώπους, ἐκτύπησε τίς πόρτες τους, τούς μίλησε στήν γλῶσσα τους, προγραμμάτισε ὁμιλίες, σεμινάρια, ἀπογευματινά κηρύγματα, προβολή ταινιῶν μέ ἠθικο-πνευματικό περιεχόμενο, παρουσίαση ἐτησίων Ἐκθέσεων Όρθοδόξου βιβλίου καί βυζαντινής εἰκόνας, διοργάνωση Φεστιβάλς, ἔκτακτες έκδηλώσεις, έπιτροπές φροντίδας πτωχῶν, ἡλικιωμένων. Παράλληλα, αὐτός ὁ Ἱερέας μέ τήν βοήθεια τῶν εὐλαβῶν ἐνοριτῶν μας, προπαντός δέ τοῦ Θεοῦ, ἐσχεδίασε, έθεμελίωσε, ἀνοικοδόμησε καί εὐπρεπῶς ἐπίπλωσε τόν νέον Ἱερόν Ναό, τήν ὑπέροχη αἴθουσα μέ Βιβλιοθήκη, Μουσεῖο, Γραφεῖα κ.τ.λ. καθώς καί τό ἐκπαιδευτικό μας Κέντρο συγχρονισμένο μέ τήν τελευταία λέξη πληροφορικῆς καί τεχνολογίας. Πότε στόν παλιό γυναικονίτη, πότε δίπλα στό Ἱερό, πότε στήν λαμαρινένια καλύβα, σκυφτός σέ μιά γραφομηχανή, ἔγραφε, μέρα νύχτα. Σκοπός του ἦταν νά πληροφορεῖ τούς ἐνορῖτες του γιά ὅλα τά νέα προγράμματα, σέ ἑβδομαδιαία βάση. Πρός τοῦτο, ἀπ΄τήν πρώτη στιγμή ἄρχισε νά ἐκδίδει ἑβδομαδιαῖο Φυλλάδιο ὁ «Λόγος τοῦ Θεοῦ», μέ λίγες σελίδες στήν άρχή, ὄσπου ἔγινε 16σέλιδο. Τό δίγλωσσο αὐτό ἑβδομαδιαῖο Περιοδικό, σκοπό εἶχε μέχρι σήμερα 12 Φεβρουαρίου 2023, τήν πνευματική πρόοδο τῶν πιστῶν μας, τήν πλέον άκριβή πληροφόρηση καί τήν πλέον άκαιρέαν διαφάνεια, διά νά μή μπορέσει ποτέ νά εἰσέλθει ὁ διάβολος, ὁ ὁποῖος κάθε μέρα ἔχανε ἔδαφος. Τήν ἴδια στιγμή, μέ τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας, ἐξασφάλισε "The Orthodox Chaplain Room" στό Πανεπιστήμιο τῆς Άδελαϊδος, ὅπου κάθε Δευτέρα, παρέδιδε στούς φοιτητές, μαθήματα Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ περιεχομένου στήν ἀγγλική. Κάθε Τρίτη, ἐπισκεπτόταν μέ κυρίες τῆς Φιλοπτώχου τούς ἀσθενεῖς ἀδελφούς μας στό Νοσοκομεῖο Ἀδελαϊδος. Κάθε Τρίτη ἀπόγευμα, ὡμιλοῦσε στό ἑλληνικό ραδιόφωνο ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς μας Ἀρχιεπισκοπῆς. Κάθε Τετάρτη βράδυ παρέδιδε θέματα ἐκ τοῦ Ψαλτηρίου πρός τήν Χριστιανική Ὁμάδα τῶν 100 καί πλέον νέων καί νεανίδων, μέ σκοπό νά τούς ἐνθουσιάζει στόν χριστιανικό τους ἀγῶνα. Κάθε Πέμπτη μέ τήν συνοδεία κυριῶν τῆς Φιλοπτώχου ἐπισκεπτόταν τό Γηροκομεῖο τῆς Βασιλειάδος στό Saint Peters, ταἳζοντας τούς ἐνοίκους. Κάθε δεύτερη Πέμπτη ἐπισκεπτόταν τό ἐπίσημο ψυχιατρικό κέντρο στό Parkside. Κάθε δεύτερη Παρασκευή είχε συνάντηση μέ ίερεῖς ἄλλων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν γιά θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, (μικτούς γάμους κ.τ.λ.) "Eastern Suburbs Fraternity". Μιά φορά στούς δυό μῆνες ἐπισκεπτόταν τίς φυλακές τίς Νοτίου Αὐστραλίας "Adelaide Remand Centre", "Yiatela Labour Prison", "Mobillon Centre", "Port Augusta Prison" "Cadel Training Centre" and the "Adelaide Women's Prison" καί τελοῦσε σύντομες ίερες ἀκολουθίες. Ὁ Ἱερεας εἶχε διοριστεῖ ἀπό τόν ὀργανισμό τῶν φυλακῶν: "Oars", member of Correction Services, ὅπου μέ τήν βοήθεια τῆς Φιλοπτώχου, ἐπρόσφερε,

Άγίες Γραφές καί χριστιανικά ἔντυπα δωρεάν καί γιά ἕνα χρονικό διάστημα τούς ἔστελνε ἀρνί νά ψήνουν κατά τήν ἡμέρα τοῦ Πάσχα. Τά μέλη τοῦ ὀργανισμοῦ "Oars", μετά τοῦ Ἱερέως μας, κάθε μῆνα συγκεντρώνονταν γιά νά βροῦν τρόπους διά τῶν ὁποίων θά βοηθοῦσαν τούς φυλακισμένους καί τίς οἰκογένειές τους. Τήν ἴδια στιγμή, σάν Διευθυντής τῶν Ἑλληνικῶν μας σχολείων προσπάθησε καί τελικά ἕνωσε τίς σκόρπιες σχολικές ὀμάδες σέ ἔνα ἐξατάξιο δημοτικό σχολεῖο, καθώς καί τάξεις τοῦ Γυμνασίου καί προπαρασκευή φοιτητῶν γιά τό Πανεπιστήμιο, μέ 170 μαθητές. Παράλληλα, ἐφρόντιζε αὐτός ὁ Ἱερέας μέ φόβο Θεοῦ, γιά τόν εὐπρεπή στολισμό τῶν Ἐπιταφίων τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας, τίς Ἱερές εἰκόνες καί γενικά τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας. Ἡ οἰκογένεια αὐτοῦ τοῦ Ἱερέως μετά τῶν εὐλαβῶν ἐνοριτῶν μας, ἐδιατήρησε καί συνεχίζει νά διατηρεῖ τό ἐκκλησιαστικό φρόνημα αὐτῆς τῆς εὐλογημένης Κοινότητος- Ένορίας, μέ πλήρη ἐπίγνωση καί γενική διαφάνεια. Εὐχόμεθα νά συνεχιστεῖ πρός τά βέλτιστα. Δέν κάμνω μνεία γιά τό κύριο μέλημα τοῦ κάθε Ἱερέως πού εἶναι τό λειτουργικό: «Τακτικές Ἱερές Ἁκολουθίες μέ κηρύγματα στήν ἑλληνική καί Ἁγγλική, Σαρανταλείτουργα, Ἁγρυπνίες, Ἑσπερινοί, Γάμοι, Βαπτίσεις, Κηδεῖες, κ.τ.λ.

Historical Reminder

Praise be to the Holy Name of the Triune God, Who makes us worthy today to enjoy an entire parish complex, with all the requirements for spiritual, educational, communicative and social progress. Forty years ago, this was considered humanly impossible; now God has proved to us that: "The things which are impossible with men are possible with God" (Luke 18:27). Back then, when this Community-Parish did not have the means to pay the Priest, who therefore had to go and pick fruit in the Riverland in order to support his large family, there was little hope of surviving under the sun. His Eminence Archbishop Stylianos of Australia appointed three priests in turn to get this Community-Parish on its feet. Unfortunately, little light of hope showed at the end of the tunnel. Then the Holy Archdiocese of Australia was forced to send from Sydney a new priest with four young children and his pregnant wife. We all remember these things today and admiringly repeat with the psalmist: "O Lord, how manifold are Thy works! In wisdom hast Thou made them all." The new Priest was here for only five years and the Community-Parish was back on its feet. As soon as he arrived, he approached the people, knocking on their doors, prepared talks, seminars, evening sermons, screening of films with moral and spiritual content, arranged presentation of annual exhibitions of Orthodox books and Byzantine icons, festivals, special events, committees for the care of the poor and the elderly. At the same time, with the help of our devout parishioners, and above all the help of God, this Priest planned, founded, built and properly furnished the new Holy Church, the wonderful Hall with Library, Museum, Offices, etc., as well as our Educational Centre equipped with the latest information technology. The new priest never rested. Now in the upstairs room, now

next to the Sanctuary, now in the sheet-metal hut, bent over a typewriter, he wrote day and night. His aim was to inform his parishioners on a weekly basis of all the new activities. To this end, from the very first moment, he began to publish a weekly Magazine "The Word of God" with a few pages at the beginning, eventually becoming sixteen pages. This bilingual weekly magazine, until today 12 January 2023, had as its purpose the spiritual progress of our believers, the most accurate information, and the most complete transparency, especially of donations offered by the faithful, so that the devil, who every day was losing ground, could never enter the sanctity of the Church. In addition, with the blessing of the Church, he secured "The Orthodox Chaplain Room" at the University of Adelaide, where every Monday he gave the students Orthodox Christian lessons in English. Every Tuesday, with ladies of the Philoptochos, he visited our sick brethren at the Royal Adelaide Hospital. Every Tuesday afternoon, he spoke on Greek radio on behalf of our Archdiocese. Every Wednesday evening, he delivered topics from the Psalter to the Christian Group of more than 100 young boys and girls in order to inspire them in their Christian struggle. Every Thursday, accompanied by the ladies of the Philoptochos, he visited the St. Basil's Nursing Home in St. Peters, helping with feeding the residents. Every other Thursday, he visited the official psychiatric centre at Parkside. Every other Friday, he met with priests of other Christian denominations - the "Eastern Suburbs Fraternity" - on matters of common interest, such as mixed marriages, etc.. Once in every two months, he visited the South Australian prisons - Adelaide Remand Centre, Yatela Labour Prison, Mobilong Centre, Port Augusta Prison, Cadell Training Centre and the Adelaide Women's Prison - and conducted short holy services. The Priest was appointed by the OARS organization (Offenders Aid and Rehabilitation Services) and with the help of the Philoptochos, donated Bibles and Christian literature free-ofcharge to the people in prison and for a period of time sent them a lamb to roast on a spit on Easter Day. The members of *OARS*, including our Priest, gathered every month to find ways to morally and financially help the prisoners and their families. Also, as Director of our Greek schools, our priest engaged in finally uniting the scattered school groups into a primary school, high school and SACE classes with 170 students. At the same time, with the fear of God, this Priest was taking care of the proper decoration of the Epitaphs of Christ and the Virgin Mary, the Holy icons and our Holy Church in general. Not to mention the main work of every Priest, the liturgical: regular Holy services with sermons in Greek and English, Vigils, Vespers, Weddings, Baptisms, Funerals, etc. Together with our dedicated parishioners, the family of this Priest has maintained and continues to maintain the ecclesiastical spirit and ethos of this blessed Community-Parish, with full awareness and transparency. We trust that it will continue in the best possible way.