

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (Έβρ. 11, 24-26, 32-40) 13 Μαρτίου 2022

Σήμερα Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, παρουσιάζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, λεβέντες καί

παλληκάρια, άληθινῆς πίστεως καί χριστιανικῆς λεβεντιᾶς. Μέ καμάρι παρουσιάζει τόν Μωϋσή, ὁ ὁποῖος προτίμησε νά κακοπαθήσει μέ τόν λαό τοῦ Θεοῦ, παρά νά όνομάζεται βασιλόπουλο καί νά ἔχει ὅλες τίς ἀνέσεις. Ἡ πίστη του πρός τόν Θεό, προηγεῖτο τῆς βασιλικῆς δόξας καί καλοπέρασης. Ἡ πίστη του στόν ἀληθινό Θεό ξεπερνοῦσε ὅλα τά ἀγαθά τοῦ κόσμου, ἀκόμη καί τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του. Αὐτό τό περιστατικό τῆς πίστεως καί τό θυσιαστικό πνεῦμα τοῦ Μωϋσῆ, ἔφερε σάν πρῶτο παράδειγμα ὁ Παῦλος σήμερα, διότι ἀπηχοῦσε τόν τρόπο τῆς δικῆς του πίστεως καί ζωῆς: «μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τόν ὀνειδισμόν τοῦ Χριστοῦ», διότι εἶχε τά μάτια του καρφωμένα στίς οὐράνιες ἀνταμοιβές. Ἐμεῖς δέν μποροῦμε νά κατανοήσουμε ἐπακριβῶς τί ἐσήμαινε γιά τόν Μωϋσή αὐτή ἡ ἐπιλογή πού ἔκαμε, σάν βρέθηκε στό σταυροδρόμι. Σάν βρέθηκε πρό τοῦ μεγάλου διλήμματος νά διαλέξει ἀνάμεσα στούς δύο τρόπους ζωῆς πού βρίσκονταν μπροστά του. Ἀπό τήν μιά μεριά τά ἀνάκτορα καί ἀπό τήν ἄλλη τά βοσκοτόπια. Παρ'ὅλο πού εἶχε μεγαλώσει μέσα στά πλούτη καί τίς ἀνέσεις, μέ ὑπηρέτες, παιδαγωγούς, τιμές, δόξες καί ὅτι θά ποθοῦσε μιά παιδική ἡλικία μέ ὅλες τίς παιδικές καί νεανικές ἀπαιτήσεις, τά άρνήθηκε ὅλα γιά νά μή χάσει τήν πίστη του. Καί βέβαια ὅλοι γνωρίζουμε πόσο κόστισε στόν Μωϋσή αὐτή ἡ ἐπιλογή πού ἔκαμε. Καί γιατί ἔκαμε αὐτή τήν ἐπιλογή; Διότι αἰσθάνετο μέσα του τά λόγια τῆς μητέρας του, τῆς Ἐβραίας πού κλήθηκε νά θηλάζει καί νά παιδαγωγεῖ τόν Μωϋσή. Διότι προαισθάνετο πῶς μέσα στό είδωλολατρικό περιβάλλον τοῦ παλατιοῦ θά ἦταν ἀδύνατον νά διατηρήσει τήν πίστη του στόν άληθινό Θεό καί πῆρε τήν μεγάλη ἀπόφαση. Αὐτό τό σκεπτικό τοῦ Μωϋσῆ έγκωμιάζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί μᾶς τό παρουσιάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία ὡς σωστικό παράδειγμα γιά ὅλους μας. Στήν συνέχεια ὁ Ἀπόστολος ἐξιστορεῖ τά άνδραγαθήματα άλλά καί τά φοβερά μαρτύρια πού ὑπέστησαν πολλοί ἄγιοι ἄνδρες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, προφῆτες καί δίκαιοι. Άναφέρει ὅτι διά τῆς δυνατῆς δύναμης τῆς πίστεώς τους πρός τόν ἀληθινό Θεό, τά ἔβαλαν μέ πανίσχυρους βασιλεῖς καί ἄρχοντες καί έξουσίες. Μέ τήν πίστη τους καθυπέταξαν βασιλεῖες καί ἐκυβέρνησαν μέ δικαιοσύνη καί ἐπέτυχαν νά δοῦν ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ νά ἐκπληρώνονται. Έντυποσιαζόμεθα, ἀκούγοντας τό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα, ὅτι μέ τήν πίστη τους στόν άληθινό Θεό, ἔφραξαν στόματα λεονταριῶν, ἔσβησαν τήν καταστρεπτική δύναμη τῆς φωτιᾶς, ὅπως τήν πυρακτωμένη κάμινον, ἐγλύτωσαν ἀπό σίγουρη σφαγή, ἐσώθηκαν ἀπό φοβερές ἀρρώστιες, ἀναδείχθηκαν ἀνίκητοι σέ πολέμους καί ἔτρεψαν σέ φυγή ὁλόκληρα ἐμπειροπόλεμα στρατεύματα. Γι΄ αὐτή τους τήν πίστη,

έβασανίστηκαν σκληρά κι'άπάνθρωπα μέχρι θανάτου, έπειδή δέν ὑποχώρησαν στίς δυνάμεις καί τίς έξουσίες. Άλλοι έδοκίμασαν έμπαιγμούς, διωγμούς καί φυλακίσεις. "Αλλοι ἔζησαν σέ στερήσεις, θλίψεις, τρομερές δοκιμασίες. "Αλλους ἐλιθοβόλησαν μέχρι θανάτου, τούς ἐτεμάχιασαν μέ τό πριόνι, τούς ἔσφαξαν σάν τά ζῶα. Ἅλλοι γιά νά γλυτώσουν ἀπό τόν τρομερό διωγμό, ἔφυγαν μακριά σέ ἔρημα μέρη, στά βουνά στίς σπηλιές τῆς γῆς, μέ μοναδικό σκοπό νά μή χάσουν τήν πίστη τους πρός τόν άληθινό Θεό. Άλλά δέν εἶναι μόνο οἱ γενναῖοι ἄνδρες καί γυναῖκες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης πού ἔθεσαν τήν πίστην τους στόν Θεό, πάνω ἀπό ὅλο τόν κόσμο καί τίς ύποσχέσεις του. Ἡ ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας, διασώζει ἀμέτρητα γεγονότα έκατομμυρίων ἀγίων ἀνδρῶν καί γυναικῶν, οἱ ὁποῖοι γιά τήν πίστη τους στόν άληθινό Θεό, ἔχυσαν τό αἶμα τους καί πότισαν τό Χριστιανικό δένδρο τῆς Χριστιανικῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας. Τί νά πεῖ κανείς γιά τούς θείους Ἀποστόλους, τούς θεοφόρους Πατέρες, τούς ἀκαταμάχητους Ὁμολογητές, τούς καλλίνικους Μάρτυρες, τούς λαμπρούς Πατριάρχες, τούς εύλαβεῖς Ἱερεῖς, τούς ὁσίους μοναχούς καί ἀσκητές, οἱ ὁποῖοι ὑπέστησαν τρομερότερα βασανιστήρια ἀπό ἐκεῖνα τῶν μαρτύρων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης; Στήν ἀρχή ἀναφέραμε ἀδελφοί μου, ὅτι τά παρουσιάζει ὅλα αὐτά σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας, γιά νά γίνουν σέ μᾶς παράδειγμα πρός μίμηση καί νά μᾶς ὑπενθυμίζουν τήν εὐθύνη πού ἔχουμε ἐμεῖς, στήν συνέχιση τοῦ ἀγῶνα τους. Ποτέ δέν ἔπαψαν νά ὑπάρχουν οἱ ἐχθροί τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας. Ὁ πόλεμος τοῦ πονηροῦ συνεχίζεται μέ πλέον ἀποτελεσματικά ὅπλα ἐναντίον τῆς πίστεώς μας. Λές καί ὁ κόσμος ὁλόκληρος βάλθηκε νά ἐξαφανίσει τήν πίστη μας. Όλες οἱ ἐποχές ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἦταν γιά τήν Πίστη, ἐποχές ἀγώνων. Πάντοτε εἴπαμε ὅτι ὑπῆρχαν ἐχθροί. Ὁ διάβολος ἄλλως τε, πού ὑποκινεῖ τούς ἐχθρούς τῆς Πίστεως, εἶναι ὁ ἴδιος ἐκεῖνος ὁ ἀρχαῖος δράκων, πού ἐφθόνησε τότε τούς πρωτοπλάστους. Στίς ἐποχές ὅμως ὅπου ἐθριάμβευσε ἡ Πίστη, οἱ πιστοί Χριστιανοί ἦταν ἄνθρωποι θερμοί καί ἀποφασισμένοι γιά ὅλα. Εἶχαν ἀρετή, ἀλλά τό ἔλεγε καί ἡ καρδιά τους. Αὐτοί δέν ἔκαμναν συμβιβασμούς, οὔτε μέ τόν κόσμο τῆς ἁμαρτίας, οὔτε μέ τούς ἐχθρούς τῆς Πίστεως. Ὁλα τά τρομερά βασανιστήρια καί θανάτους, τῶν άνυποχώρητων πιστῶν Χριστιανῶν μέσα στούς αἰῶνες, τά διέταξαν ἄνθρωποι τῆς έξουσίας, διά τοῦτο καί οὶ πιστοί Χριστιανοί τῶν ἡμερῶν μας, δέν τούς έμπιστεύονται. Όπως καί ἐκεῖνοι τούς ὁποίους τιμᾶ σήμερα ἡ Ἐκκλησία, δέν ύποχωροῦσαν στίς φοβέρες καί τά ἀπάνθρωπα μαρτύρια πού τούς περίμεναν ἐάν δέν ἔκαμναν ὑπακοή, ὀφείλουμε καί μεῖς νά ἀντιστεκώμεθα. Τά θέματα τῆς Πίστεως δέν παζαρεύονται καί δέν ἀλλοιώνονται. Τέτοιοι νά δειχθοῦμε καί οἱ σημερινοί πιστοί. Τότε θά συμμετέχουμε ὁπωσδήποτε καί μεῖς ἀξίως στήν νίκη καί τόν θρίαμβο

τῆς Ἐκκλησίας μας σήμερα. Καί μή ξεχνᾶτε, μεγαλύτερος ἐχθρός εἶναι ὁ παλιός έαυτός μας. Εἶναι ἡ ἐντός ἡμῶν ὀντολογική ὑπόσταση πού κινῆται καί βάλλεται έναντίον τῆς Πίστεώς μας. Σήμερα, πιό ἔντονα ἀπό τό ὑπόλοιπο ἐκκλησιαστικό έορτολόγιο τοῦ ἔτους, ἐπιβάλλεται νά συνειδητοποιήσουμε τόν ὑπεύθυνο ρόλο μας σάν Χριστιανοί Όρθόδοξοι. Δέν ἔχουμε κανένα δικαίωμα νά ἀλλάζουμε τήν Όρθόδοξον Πίστη στά μέτρα μας καί ὅπως νομίζει ὁ καθένας μας, διά τήν ὁποίαν έθυσιάστηκαν τά ἑκατομμύρια τῶν Μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁλοι οἱ ἄγιοι, τούς ὁποίους σήμερα λαμπροφορεῖ ἡ Ἐκκλησία μας μέ ψαλμούς καί ὕμνους, μᾶς κοιττάζουν καί μᾶς ἐλέγχουν. Μᾶς ἐλέγχουν, διότι βλέπουν τήν πνευματική μας χαλαρότητα. Βλέπουν τίς πνευματικές μας ἐκπτώσεις καί τήν προσκόλλησή μας στά κοσμικά καί ὑλικά πράγματα. Βλέπουν τούς βεβαπτισμένους Χριστιανούς, νά ἀποφεύγουν τόν Χριστό, τήν Ἐκκλησία Του, τήν Ἱερά Ἐξομολόγηση. Παρακολουθοῦν τούς νερόβραστους Όρθοδόξους Χριστιανούς γονεῖς, πού κοπιάζουν νά διδάξουν τά παιδιά τους όλες τίς κοσμικές έπιστῆμες άλλά τίποτε περί τοῦ άληθινοῦ Θεοῦ καί σίγουρα στενοχωριοῦνται. Όλοι αὐτοί, ἀπό τά ὕψη τοῦ οὐρανοῦ δοξασμένοι, μέσα στό φῶς τοῦ Θεοῦ μᾶς καλοῦν νά ἀκολουθήσωμε τό δικό τους παράδειγμα. Άς ἀκούσωμε λοιπόν τήν φωνή τους κι' ἄς τούς ἀκολουθήσωμε στήν αὐταπάρνησή τους, στήν σταθερότητά τους, στήν πίστη τους. Σέ μιά ἐποχή συγκρητισμοῦ, ὅπου κυριαρχοῦν οἱ παντοειδεῖς πλάνες καί καθημερινά ἀπειλοῦν τήν Ὀρθόδοξον Πίστη μας μέ ἀφανισμό, ἔχουμε χρέος νά συνεχίσωμε ἐμεῖς τήν ἀποστολή τῶν Ἁγίων μας καί νά δώσουμε τήν δική μας ὑπόσχεση: «Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία· οὐ ψευσόμεθά σου πατροπαράδοτον σέβας· έν σοὶ έγεννήθημεν, καὶ σοὶ ζῶμεν, καὶ έν σοὶ κοιμηθησόμεθα».

FIRST SUNDAY OF LENT: SUNDAY OF ORTHODOXY (Heb. 11:24-26, 32-40) 13 March 2022

On this Sunday of Orthodoxy, the Apostle Paul presents us with the saints and stalwarts of true faith and Christian zeal. With pride, he presents Moses, who preferred to suffer with God's people rather than be a king's son with all comforts. His faithfulness to God took precedence over royal glory and benefits. His faith in the true God was stronger than all the good things of the world, even his own self. Moses's faith and sacrificial spirit was highlighted by Paul today, because it echoed the way of his own faith and life: "esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt", he had his eyes fixed on heavenly rewards. We can scarcely understand the enormity of the dilemma Moses faced when he was standing at the crossroads: the choice between two ways of life. On one side, the palace; and on the other, the pasturelands. Although he had been brought up in wealth and comfort, with servants, tutors, honours, glory and everything he could possibly desire, he refused it all so as not to lose his faith. And of course we all know how much this choice

cost Moses. Why did he make that choice? Because he felt within him the words of his mother, the Hebrew woman who was summoned to nurse him and look after him. Because he sensed that in the pagan environment of the palace, it would be impossible for him to maintain his faith in the true God. So he made the great decision. This reasoning of Moses is praised by the Apostle Paul and is presented to us today by the Church as a saving example for all of us. The Apostle goes on to recount the triumphs and terrible sufferings suffered by many holy men, prophets and righteous men, of the Old Testament. He mentions that through the mighty power of their faith in the true God, they confronted powerful kings and rulers and authorities. By their faith, they subdued kingdoms and ruled in righteousness and saw God's promises fulfilled. As we listen to today's apostolic reading, we are impressed that through their faith in the true God, they shut the mouths of lions, extinguished the destructive power of fire such as the fiery furnace, were saved from certain slaughter, escaped terrible diseases, became invincible in wars, and drove entire armies of seasoned warriors into flight. For their faith, they did not yield to powers and authorities, and therefore they were cruelly and inhumanly tortured to death. Some suffered mockery, persecution and imprisonment. Others lived with privations, tribulations, terrible trials. Others were stoned to death, sawn to death, slaughtered like animals. Others, in order to escape from the terrible persecution and not lose their faith in the true God, fled away to deserted places, the mountains and the caves of the earth. But it is not only the brave men and women of the Old Testament who put their faith in God above all the world and its promises. The history of our Church preserves countless examples of holy men and women who, for their faith in the true God, shed their blood and watered the Christian tree of our Christian Orthodox faith. What can one say of the divine Apostles, the God-fearing Fathers, the irresistible Confessors, the brave Martyrs, the glorious Patriarchs, the reverend priests, the holy monks and ascetics, who suffered more terrible tortures than those of the martyrs of the Old Testament? We mentioned at the beginning, my brethren, that all this is presented today by our Church, as an example for us to follow and to remind us of our responsibility to continue their struggle. The enemies of our Orthodox faith have never ceased to exist. Evil continues with the most effective weapons to wage war against our faith - as if the whole world were out to destroy our faith. All times, dear brethren, have been times of struggle for the Faith. We said there were always enemies. The devil, who incites the enemies of the Faith, is the same ancient dragon who incited Adam and Eve. But in the times when Faith triumphed, the faithful Christians were men of fervour and determination. They had virtue, and also their hearts were strong. They did not compromise, neither with the world of sin nor with the enemies of the Faith. All the terrible tortures and deaths of unyielding Christian believers throughout the centuries were ordered by people in power, which is why the faithful Christians of our days do not trust them. Just as those whom the Church honours today did not give in to the fears and

inhuman tortures that awaited them if they did not obey, we too ought to resist. Matters of the Faith are not to be bargained with or changed. Let us show ourselves to be such believers today. Then we too will certainly participate worthily in the victory and triumph of our Church today. Remember, our greatest enemy is our old self. It is the ontological substance within us that moves and fights against our Faith. Today, even more than the rest of the ecclesiastical year, it is imperative that we realize our responsible role as Orthodox Christians. We have no right to change the Orthodox Faith, for which the millions of martyrs of our Church were sacrificed, to suit our own thoughts and desires. All the saints, whom our Church today glorifies with psalms and hymns, are watching us. They are checking on us because they see our spiritual laxity and our attachment to worldly and material things. They see baptized Christians shunning Christ, His Church, and Holy Confession. They watch lukewarm Orthodox Christian parents strive to teach their children all the worldly sciences but nothing about the true God, and they are surely distressed. From the heights of heaven, all these Saints, glorified in the light of God, call us to follow their example. Let us listen to their voice and follow them in their self-denial, steadfastness, and faith. In an age of syncretism, where all types of deceit dominate and daily threaten our Orthodox Faith with annihilation, we have a duty to continue the mission of our Saints and to give our own promise: "I do not deny you, dear Orthodoxy; I do not deny you traditional reverence; in you we were born, in you we live, and in you we shall sleep".

«Νηστεύσωμεν ὥσπερ ἐν βρώμασιν ἐκ παντός πάθους»

Στό λυχνικόν τῆς περασμένης Κυριακῆς, μεταξύ ἄλλων, ἀκούσαμε καί τά λόγια: «...Νηστεύσωμεν ὥσπερ ἐν βρώμασιν ἐκ παντός πάθους...» Εἶναι ἕνα ἀθλητικό πρόσταγμα πού πρέπει νά ἔχει ὑπόψη του ὁ ἀθλητής πού εἰσῆλθε ἀπό τήν περασμένη Δευτέρα στό στάδιο τῶν ἀρετῶν πού λέγεται «Μεγάλης Τεσσαρακοστή». Λόγω πού Μ. Τεσσαρακοστή εἶναι περίοδος ἀγῶνα, ἡ Ἐκκλησία, μᾶς προτρέπει νά μάθουμε τά ἀθλητικά παραγγέλματα, βάση τῶν ὁποίων θά πορευόμεθα γιά νά φθάσουμε μέχρι τόν Σταυρό καί τήν Ἀνάσταση. Όπως γιά τούς στρατιωτικούς ἀγῶνες ὑπάρχουν παραγγέλματα τά ὁποῖα ὀφείλουν νά γνωρίζουν οἱ στρατιῶτες καί νά κάνουν ὑπακοή, ἔτσι ἔχουμε καί τά παραγγέλματα τῆς Έκκλησίας μας. Μόνο πού ἡ Ἐκκλησία, γνωρίζοντας τίς ἀδυναμίες τῶν μελῶν της, δέν ύποχρεώνει τούς ἀσθενεῖς καί ἀδυνάτους νά νηστέψουν ἀπό φαγητό. Τούς ὑποχρεώνει όμως νά νηστέψουν ἀπό παντός πάθους. Άλλως τε αὐτή φαίνεται νά εἶναι καί ἡ νηστεία τήν ὁποίαν ἀνέκαθεν προσπαθεῖ ἡ Ἐκκλησία νά ἐπιβάλει στά πιστά μέλη της πού έπιθυμοῦν τήν σωτηρία τους. Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος λέγει ὅτι «τιμοῦμε τήν νηστεία ὅχι ὅταν άποφεύγουμε ἀπό τροφές άλλά ὅταν ἀποφεύγουμε τά ἁμαρτήματα. Ἐκεῖνος δέ, ὁ ὁποῖος θεωρεῖ νηστεία μόνο τήν ἀποφυγή τῶν τροφῶν ἐκεῖνος εἶναι πού περιφρονεῖ καί έξευτελίζει τήν νηστεία. Νηστεύεις πράγματι; Άπόδειξέ το μέ τά ἔργα σου» Καί συμπληρώνει: «Πρέπει νά νηστεύει τό στόμα ἀπό λόγους ἀκαθάρτους καί κακολογίες. Διότι ποία ωφέλεια, ὅταν ἀποφεύγεις νά τρωγεις τά πτηνά καί τά ψάρια, δαγκάνεις δέ καί

τρώγεις τούς ἀδελφούς σου μέ τούς κακούς λόγους σου;» Ὁ ἀγωνιστής γιά νά φθάσει στήν νίκη τοῦ ἀγῶνα του μέσα στήν Σαρακοστή, θά ἀπέχει ἀπό θυμό, ψεῦδος, μνησικακία, λαιμαργία, πολυλογία, καταλαλιά, ὕβρεις καί πᾶσαν ἀκαθαρσία. Αὐτή εἶναι ἡ ἀληθής νηστεία. Μέ αὐτά καί ἄλλα παρόμοια πνευματικά ἀγωνίσματα, πρέπει οἱ Χριστιανοί νά περάσωμε τήν Μ. Τεσσαρακοστή.

"Let us fast from all passions, as with food"

In last Sunday's lectionary hymn, among other things, we heard the words: "...Let us fast, as with food, from all passions..." It is an athletic commandment that the athlete who entered from last Monday into the arena of virtues that we call "Great Lent" must bear in mind. As Lent is a time of struggle, the Church urges us to learn the athletic commandments, according to which we will walk to reach the Cross and the Resurrection. Just as there are commandments for the military which soldiers must know and obey, so we have the commandments of our Church. Knowing the weaknesses of its members, the Church does not oblige the sick and weak to fast from food. But it does oblige them to fast from all passions. This seems to be the fast which the Church has always tried to impose on her faithful members who desire their salvation. St. Chrysostom says that "we honour fasting, not when we avoid food, but when we avoid sins. The one who considers fasting only the avoidance of food is the one who despises and degrades fasting. Do you really fast? Prove it by your works." He adds: "The mouth must fast from unclean words and bad words. For what good is it if you avoid eating birds and fish, and bite and eat your brothers with your evil words?" In order to achieve victory in his Lenten struggle, the fighter will abstain from anger, falsehood, rancour, gluttony, gossiping, cursing, insults and all uncleanness. This is the true fast. Christians must pass Lent with these and other similar spiritual struggles in order to have hope of winning this battle.

Τί γιορτάζουμε σήμερα;

Σήμερα πανηγυρίζουμε τόν θρίαμβο τῆς ἀληθινῆς πίστεως ἐνάντια στίς αἰρέσεις. Σήμερα γιορτάζουμε τήν ἀνάμνηση τοῦ κορυφαίου γεγονότος τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ἱστορίας. Σήμερα γιορτάζουμε τήν ἀναστήλωση τῶν Ἱερῶν εἰκόνων. Μετά ἀπό διαμάχη 150 ἐτῶν στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας, ἐπικράτησε ἡ ὀρθή ἄποψη (ὀρθή δόξα=Όρθοδοξία) γιά τήν προσκύνηση τῶν Ἱερῶν εἰκόνων. Γιορτάζουμε τήν ἀπόδειξη, ὅτι ἐμεῖς προσκυνοῦμε τό εἰκονιζόμενο πρόσωπο καί ὅχι τό ξύλο, τό γιαλί ἤ τά χρώματα, ἀλλά τά εἰκονιζόμενα πρόσωπα. Ἔτσι τό 843 μ.χ. ἀποφασίστηκε ἡ ὀριστική τοποθέτηση τῶν εἰκόνων, γιά νά μποροῦν οι πιστοί νά τίς προσκυνοῦν. Δέν γιορτάζουμε τόν θρίαμβο τῶν ὀρθοδόξων ἐπί ἄλλων ἀνθρώπων, ἀλλά τόν θρίαμβο τοῦ Θεοῦ ἐπί τῶν ἀνθρώπων. Τόν θρίαμβο τῆς Ἀλήθειάς Του, τόν θρίαμβό Του στήν ζωή μας. Σήμερα ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ καί τούς ἤρωές Της καί τούς σηκώνουν οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί στά χέρια τους μέ εὐλάβεια καί εὐγνωμοσύνη καί τούς περιφέρει ψάλλοντας: "Τήν ἄχραντόν εἰκόνα Σου προσκυνοῦμεν ἀγαθέ καί τήν ἀγίαν Σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καί δοξάζομεν».

What are we celebrating today?

Today we celebrate the triumph of the true faith against heresies. Today we celebrate the most important event in our ecclesiastical history. Today we celebrate the restoration of the holy icons. After 150 years of controversy within the Church, the right view (right glory = Orthodoxy) of the veneration of the holy icons prevailed. We celebrate the proof that we worship not the wood, the yolks or the colours, but the persons depicted with them. Thus, in 843 A.D., the definite establishment of icons was decided, so that the faithful could venerate them. We do not celebrate the triumph of the Orthodox over other men, but the triumph of God over men. The triumph of His Truth, His triumph in our lives. Today the Church also honours Her heroes. Orthodox Christians lift them up in their hands with reverence and gratitude and carries them in procession, chanting: "We worship Thy immeasurable image, O beloved, and we praise and glorify Thy holy Resurrection".

Θάνατος-Κηδεία – Death-Funeral

Τήν προπερασμένη ἑβδομάδα, ἐκοιμήθει ἡ ἐκ Λακωνίας Ἑλλάδος καταγωμένη, ἀείμνηστος Μαρία Ματτέο. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῆς ἀειμνήστου ἔλαβε χώρα εἰς τόν Ἱερό Ναό μας τήν Παρασκευή 4 Μαρτίου. Κατάθεση στεφάνου ἐκ μέρους τῆς Ἐνορίας μας ἔγινε ὑπό τοῦ Προέδρου κ. Ἀνδρ. Κεφαλιανοῦ. Ὁ ἐνταφιασμός τῆς ἀειμνήστου, ἔγινε στό Κοιμητήριο τοῦ Centennial Park. Ἐκ τῶν παρευρισκομένων, παράλληλα μέ τίς προσευχές τους, ἐπρόσφεραν πρός τήν Ἐκκλησία τά κάτωθι χρηματικά ποσά εἰς μνήμην τῆς ἀειμνήστου.

EVANGELOS MENTIS 20 GEORGIA ROBINSON 20 ARTEMIS KONS 20 JOHN LENTAKI KOSTAS PLOUBIDIS 20 ELEFTHERIA NIKOLAIDOU 20

Ὁ Ἱερέας, ὁ Πρόεδρος, τά μέλη τοῦ Δ. Συμβουλίου καί τῆς Φιλοπτώχου ἐκφράζουν πρός τούς οἰκείους τῆς ἀειμνήστου τά εἰλικρινῆ τους συλλυπητήρια καί εὔχονται τήν ἐξ ὕψους ἐπίσκεψη καί παρηγορία. Τούς καταθέσαντες χρήματα ἀντί στεφάνου, πολύ εὐχαριστοῦν.

Last week, the late Maria Matteo, a native of Laconia, Greece, passed away. Her funeral service took place in our Holy Church on Friday 4 March. A wreath was laid on behalf of our Parish by the President Mr. Andrew Kefalianos. The burial took place in Centennial Park. The Priest, President and the members of the Executive Committee and the Philoptohos extend their sincere condolences to the family of the departed and pray they may have strength and comfort from above. Warm thanks to those who donated to the Church in memory of the deceased.

<u>Bible Study</u>

We are pleased to announce that this year, in order to accommodate everyone's spiritual needs, we have 3 age groups operating at the same time, 7-8pm every Wednesday evening. You may pick the age group in which you feel most comfortable.

ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟ ANOIΓΜΑ ΤΗΣ $38^{H\Sigma}$ ΕΚΘΕΣΕΩΣ TODAY SOON AFTER D. LITURGY THE OPENING OF THE 38^{TH} BOOK AND ICON EXHIBITION